



Bulletin

Raad van Kerken Arnhem

Digitale nieuwsbrief nr. 118
November 2023
Verschijnt maandelijks

In dit nummer:

Inhoudsopgave

LEVEN VAN GENOEG, 75 Jaar Raad van Kerken in Arnhem	2
Thee met Thema in Oosterbeek	3
Voormalig Theoloog des Vaderlands Katja Tolstoj	3
Viering Olvékoor in Waalse kerk in december	3
Neve Shalom / Wahat al-Salam	3
Huisarts in het Gasthuis: het kwam op haar pad.....	4
Bezinning in de Adventstijd	5
Bericht van het Eef Sybesma Fonds	6
Jansbeek Lezing – woensdag 29 november.....	6
Overleg Kerken en Overheid Arnhem	7
Bijeenkomst OKO – Hulp bij armoede en eenzaamheid.....	8
Rectificatie	9
Ode aan Huub Oosterhuis	9
Lichtjesticht beeld ‘Stille strijd’	9
In gesprek over troost(en)	10

Datum	Onderwerp	Vindplaats
16-nov	Workshop Armoede in Arnhem	pag. 9
22-nov	Pelgrimsviering	pag. 11
26-nov	Thee met Thema	pag. 3
29-nov	Jansbeek Lezing	pag. 6
30-nov	Workshop Armoede in Arnhem	pag. 9
1-dec	In gesprek over troost(en)	pag. 10
3-dec	Ode aan Huub Oosterhuis	pag. 9
10-dec	Viering Olvékoor	pag. 3



Korte berichten

- **Coventrygebed, elke vrijdag 12.30-12.50 uur.** Het Coventrygebed is in de **Waalse kerk**. Iedereen is welkom! Samen bidden voor vrede en verzoening. Lees hier de achtergrond van het Coventry gebed: <https://jansbeekkklesia.nl/vieringen-in-jansbeek-ekklesia/coventry-gebed/>

- **Bezinningsmoment in de Koepelkerk op dinsdag:** Elke dinsdag tussen 12.00 en 14.00 uur is er gelegenheid om tot rust te komen in de Koepelkerk. De kerk is open, je kunt binnenlopen, een kaarsje branden en een paar minuten of veel langer stil zijn om je te bezinnen, om ruimte te maken in je hoofd, om gewoon even niets te hoeven. Dit is een gemeenschappelijk initiatief van de Nederlandse Gereformeerde Kerken en de Prot. Gem. Arnhem. Adres: Koepelkerk, Jansplein 60, Arnhem.

LEVEN VAN GENOEG, 75 Jaar Raad van Kerken in Arnhem

Op zaterdag 11 november vierde de Arnhemse Raad van Kerken zijn 75e verjaardag in de Koepelkerk, in aanwezigheid van Geert van Dartel, voorzitter van de landelijke Raad van Kerken, vertegenwoordigers van naburige Raden van Kerken, leden en oud-leden van de Arnhemse Raad van Kerken en andere belangstellenden.

Bij deze gelegenheid was er een lezing door Dr. Matthias Olthaar, lector Green Economics & Process Optimization aan de hogeschool NHL Stenden, en lid van de beweging Postgroei Nederland. Hij sprak naar aanleiding van het boek: Er is leven na de groei, van Paul Schenderling, ook betrokken bij Postgroei Nederland. In zijn voordracht deed Matthias Olthaar een oproep dat de maatschappij zich niet langer moet richten op economische, kwantitatieve groei, maar dat een houding van leven van genoeg leidt tot kwalitatieve groei, een groei van onder meer méér levensvreugde, sociale betrokkenheid, en geestelijk welzijn. Hij benadrukte het belang van een circulaire economie, waarin veel meer tweedehands spullen en kleding gebruikt worden, gebruik van deelauto's, productie van producten en kleding die veel langer meegaan, en apparatuur die beter gerepareerd moet kunnen worden. Bij de klimaatmaatregelen wordt nu vooral gesproken over stikstofreductie, maar ook zou er veel meer aandacht moeten zijn voor het gebruik van enorme hoeveelheden water bij de productie van goederen, veelal elders ter wereld, maar voor onze westerse markt. Een boeiende en inspirerende voordracht, die uitnodigde om verder na te denken over ieders eigen 'genoeg', gebruik van grondstoffen, koopgewoontes.

Na een vragenronde was er gelegenheid om de kraampjes te bezoeken van verschillende groene en duurzame organisaties.



De middag werd afgesloten met een viering onder leiding van revd. Dorienke de Vries van de Anglicaanse kerk en pastoor Rudolf Scheltinga van de Oud-Katholieke Kerk, met medewerking van het koor Nomen Nescio.

Een middag om in dankbaarheid op terug te kijken!

Voor wie meer wil weten over het thema: www.postgroei.nl en www.levenvangoeg.nl

Thee met Thema in Oosterbeek

Op 26 november 2023 om 16.00 u in de Opstandingskerk op het Pro Personaterrein Wolfheze met de film Wolvenland; de wolf, vriend of vijand.

Traditiegetrouw vertonen we in de maand november een film. Nederland heeft te maken met een oude bekende die zich aandient als nieuwe indringer in onze samenleving: de wolf. De film Wolvenland vertelt het verhaal van zijn ontregelende effect op onzekere bestuurders, wolvenhaters en wolvenknuffelaars. Al polderend zou Nederland het wolvenprobleem op moeten lossen, maar zijn we daar nog toe in staat?

Er is een regio-natuurgids / wolvenkenner aanwezig om vragen te beantwoorden en samen met hem in gesprek te gaan.

Plaats: Opstandingskerk, Pro Personaterrein Wolfheze

Aanvang 16.00 u (inloop vanaf 15.30 u)

Kosten: vrijwillige bijdrage achteraf

Informatie: Hannie Nusselder, hannie.nusselder@hetnet.nl

Voormalig Theoloog des Vaderlands Katja Tolstoj

Zij was in functie van 2022 tot 2023.

Bekijk de uitzending van 26 oktober op https://www.npostart.nl/VPWON_1352086

Viering Olvékoor in Waalse kerk in december

“Ik heb je gezien” is het thema in de viering van het Olvékoor op **zondag 10 december** om 10.00 uur in de Waalse kerk in Arnhem.



Onze gastspreker is dan Hans Hermans. Hans is documentairemaker. Hij werkt samen met een collega aan een documentaireserie over asiel die vanaf 10 januari in 4 afleveringen van 50 minuten door BNNVARA op NPO 2 zal worden uitgezonden.

In de discussie over asielzoekers gaat het vaak over aantallen. Hans wil met zijn serie laten zien dat achter die aantallen mensen zitten. Daartoe filmde hij onder meer op de Middellandse Zee aan boord van een schip van Artsen zonder Grenzen dat op die zee aanwezig is om waar dat kan reddingen uit te voeren. Hans was twee weken aan boord en maakte van dichtbij een reddingsactie mee waarbij uiteindelijk 460 mensen werden gered.

Er worden liederen van Huub Oosterhuis gezongen. Het koor staat onder leiding van Ruud Hermans.

Na afloop van de viering wordt er koffie en thee geschonken en is er tijd voor ontmoeting. De Waalse kerk is te vinden aan de Beekstraat en ligt achter het Stadstheater. Parkeren naast het theater is tot 12.00 uur gratis.

Hans Hermans

Neve Shalom / Wahat al-Salam

Ook van deze organisatie ontvingen we een nieuwsbrief, die we hierbij insluiten.

Huisarts in het Gasthuis: het kwam op haar pad

Ze kwam verpleegkundige Astrid tegen toen die zich na een ongelukje meldde bij de dokterspost. Huisarts Gineke de Jager draaide daar net een dienst. Verpleegkundige en arts raakten aan de praat en zo kwam Gineke achter het bestaan van het INLIA Gasthuis Groningen. Ze had er nog nooit van gehoord, maar nu is ze er al twee jaar huisarts. Wat een bezoekje aan de dokterspost al niet vermag.



Ze was nieuwsgierig naar hoe de medische zorg aan asielzoekers in nood of aan niet-gedocumenteerde asielzoekers in Nederland geregeld is. Vandaar dat gesprekje met verpleegkundige Astrid. Bovendien was Gineke de Jager eerder al een week of vijf, zes op Lesbos geweest. Om hulp te verlenen. Ook iets dat zomaar op haar pad kwam, vertelt ze.

Het komt via een mail van Stichting Bootvluchteling over de schrijnende situatie van tienduizenden vluchtelingen op het Griekse eiland. Die mail arriveert precies op het juiste moment; ze heeft net ergens waargenomen als arts, geen zin om zich direct op een nieuwe plek te storten en is op dat moment dus zozegd 'between jobs'. "Ik had een gat in de agenda en daar was grote nood, dus ben ik gegaan."

Recht op medische zorg

Ze komt te werken in het beruchte Moria-kamp, waar over de tienduizend mensen in erbarmelijke omstandigheden verkeren. Veel mensen met psychische klachten en veel met huidaandoeningen zoals krentenbaard. De hygiënische omstandigheden in het kamp zijn immers erbarmelijk. "Het is zo triest wat je daar ziet. Mensen die op de vlucht zijn, soms al heel lang, en dan uiteindelijk in zo'n kamp belanden. Dat raakt je."

Iedereen heeft recht op medische zorg, dat is het principe. Het is een mensenrecht dat ook door Europa erkend wordt. Het is een principe dat Gineke de Jager in de praktijk wil brengen. Op Lesbos én in het Gasthuis. "En het is vanuit het vak van huisarts bekeken ontzettend interessant om met heel veel verschillende mensen te werken. Dus voor mijzelf is het werken in het Gasthuis ook een verrijking."

Lichamelijke klachten door stress

De gasten in de locatie waar INLIA mensen opvangt in het kader van de pilot met de Landelijke Vreemdelingen Voorziening zijn natuurlijk heel divers en komen uit heel uiteenlopende culturen. Toch is het ook een groep met heel specifieke eigen problemen. "De gasten zijn daar gekomen omdat ze geen uitzicht hadden op een toekomst. Soms zaten ze al heel lang in die situatie. In het Gasthuis wordt daar met hen aan gewerkt. Dat kan ook best een tijd duren. Dat gebrek aan perspectief veroorzaakt veel stress. En stress veroorzaakt lichamelijke klachten."

Sommige van die klachten zijn te behandelen, andere niet. "En daar wordt het soms lastig, want dan komen de cultuurverschillen om de hoek. Mensen uiten zich heel anders dan Nederlanders. Door een Nederlandse bril bekeken, kun je dan al snel een oordeel hebben en het bijvoorbeeld theateraal vinden. Maar dat zijn echt cultuurverschillen."

Menselijke behoeften zijn gelijk

Mensen uiten zich anders, maar de behoeften zijn gelijk, weet dokter De Jager inmiddels. "Een Nederlandse arts raakt misschien geïrriteerd als iemand voor de zoveelste keer met buikpijn komt die de arts niet kan verhelpen. Maar iemand met stress wil net als ieder ander gezien worden, aandacht voor zijn issues. Als je mensen langer ziet, en je staat er bij stil,

snappen ze het meer. En snap jij hun meer. En soms is er ook weldegelijk wat aan de hand terwijl je misschien verwachtte van niet.”

Terug naar de gemene delers van de gezondheidsklachten in het Gasthuis. Er is een grote groep jonge mensen. Zij hebben vaak klachten aan het zogeheten bewegingsapparaat; rug, nek, schouders, armen, benen. Meestal geen klachten waar je als huisarts direct wat aan kunt doen, maar gelukkig komt er geregeld ook een fysiotherapeut naar het Gasthuis. Die geeft mensen oefeningen.

Daarnaast zitten er naar verhouding ook veel oude(re) mensen. Velen van hen hebben suikerziekte en klachten die daaruit voortvloeien. Ook is kanker een belangrijk dossier in het Gasthuis, zegt de huisarts. Er is maar 1 keer spreekuur per week, op de dinsdagochtend, is dat wel voldoende? Voor nu redden we het ermee, zegt De Jager; “We hebben een goede medische staf.”

Bezinning in de Adventstijd

De digitale adventsretraite 2023 van de Jezuïeten

De Jezuïeten in Nederland verspreiden weer een digitale adventsretraite. ‘Baan een weg voor de Heer (Jesaja 40:3) is de titel van dit jaar. De retraite gaat op de eerste adventszondag 3 december 2023 van start. Het gebedstraject eindigt met Kerstmis. Er zullen ruim 20.000 mensen aan deelnemen. De teksten zijn dit jaar geschreven door de jezuïet Bastiaan van Rooijen sj.

Het jaarlijks terugkerende gedachtenisfeest van Jezus’ komst helpt ons open te gaan staan voor de wijze waarop God binnenkomt in onze eigen levens. Deze retraite heeft als doel ons gevoelig te maken om een uitnodiging te horen: de uitnodiging om op weg te gaan naar het feest van de geboorte van Jezus, zegt ‘de auteur van de retraite Bastiaan van Rooijen. ‘Dit is een persoonlijke weg.

Uw weg. Er zijn immers evenveel wegen richting God als er mensen zijn. Hopelijk kunnen de dagelijks aangeboden Bijbelteksten en gebedspunten u op uw weg inspireren.

Hoe deelnemen?

Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.adventsretraite.org. Deelnemers van de digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om de adventsperiode en de menswording van God intenser te beleven.

Adventskalender: Vrede op aarde

Het Nederlands Vlaams Bijbelgenootschap geeft ook dit jaar weer een adventskalender uit met als thema ‘Vrede op aarde’. Wat voor betekenis heeft deze oeroude belofte nog voor ons? Op de adventskalender gaan we iedere dag op zoek naar antwoorden op die vraag. We proberen te ontdekken wat de Bijbel te zeggen heeft over vrede met de mensen om ons heen, over vrede in ons hart en vrede met God.

Je kunt de gratis adventskalender aanvragen via de website:

<https://www.bijbelgenootschap.nl/lees-de-bijbel/adventskalender/>

Heb je de kalender aangevraagd voor 20 november, dan heb je hem uiterlijk 2 december in huis.

Bericht van het Eef Sybesma Fonds

We willen alle lezers van het Bulletin attenderen op het bestaan van het Eef Sybesma Fonds van de Raad van Kerken in Arnhem. Dit fonds kan initiatieven in Arnhem ondersteunen die passen bij de missie van de Raad van Kerken.

Het fonds kan dan gaan om activiteiten op kerkelijk gebied, waarbij de samenwerking van kerken wordt bevorderd (zowel kerken die deel uit maken van de Raad van Kerken als de christelijke kerken en geloofsgemeenschappen daarbuiten). Het fonds kan ook steun geven aan initiatieven voor maatschappelijke dienstverlening (diaconie) waar de kerken in oecumenisch verband samenwerken. Hiervoor stelt het fonds een bescheiden bedrag beschikbaar.

Er zijn twee rondes waarin aanvragen gedaan kunnen worden. In 2024 kan voor 1 april 2024 een aanvraag gedaan worden voor de eerste ronde. De einddatum voor de tweede ronde is 1 oktober 2024.

Wilt u meer van het Fonds weten: Kijk dan op de website van de Raad van Kerken Arnhem: <https://rvkarnhem.nl/welkom/eef-sybesma-fonds/> Hier staat de regeling van het fonds met de voorwaarden waaraan een aanvraag moet voldoen en het adres van het fonds.

Herdenking bij het Joods monument Arnhem

Op zondag 12 november vond de jaarlijkse herdenking bij het Joods Monument voor 1500 afgevoerde Arnhemmers in WOII plaats - tussen de Eusebiuskerk en de synagoge.

Burgemeester Ahmed Marcouch legde er een krans en stelde over de jodenhaat:

“Ook hier in Arnhem is het antisemitisme nooit helemaal verdwenen; weer zien we giftige reflexen, waarbij mensen de schuld [van de oorlogsvoering in het gebied Palestina/Israël] leggen bij Joden. Je moet met elkaar een discussie kunnen voeren met respect voor elkaars standpunten. Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn / te worden, maar voor antisemitisme is nóóit ruimte.”

Het Joods Monument Arnhem bevindt zich op de Jonas Daniël Meijerplaats in Arnhem tussen de Eusebiuskerk en de Synagoge in.

Zie voor meer informatie over de herdenking de website van het Joods Monument Arnhem: <https://joodsmonumentarnhem.nl/p/p/index.php>

Na de herdenking is er gelegenheid om in de bibliotheek van Rozet de expositie ‘Joodse Arnhemmers 1940-1945’ te bezoeken. Rozet is zondags open van 13.00 - 16.00 uur.

Jansbeek Lezing – woensdag 29 november

Marleen van Haalen – dwarse filosofie voor de ecologische crisis. Redt de Natuur! Maar voor wie?

Redt de natuur! Voor wie dan?

De natuur staat op omvallen. De biodiversiteit moet worden hersteld. Boswachters roepen dat het vijf voor twaalf is in Nederland. We kunnen zulke berichten bijna dagelijks lezen. Maar is dat zo, vraagt Marleen van Haalen, filosofe, zich af. Marleen is een kritische doordenker, niet tevreden met zulke krantenkoppen.



De natuur, of liever het redden daarvan, wordt steeds breder gedragen. Maar de motivatie daarachter is anders dan we oppervlakkig gezien verwachten. Het gaat helemaal niet om de

natuur, het gaat om onszelf. Wij, de mens, moet gered worden. Onze habitat is in gevaar, oei, daar moeten we iets aan doen, redt de natuur!

Hebben de knobbelgans en krokodil, alles wat kraait en kruipt, brult en balkt, dan geen recht op bestaan? Is het ons eigenlijk alleen om ons eigen recht van bestaan te doen? Hebben wij ons dat als een monopolie toegeëigend. Is de drukte om ecologie uiteindelijk nog steeds een denken waarin ecologie dienstbaar moet zijn aan ons, mensen? Zitten we zo hoog te paard?

Over Marleen van Haalen

Marleen heeft geen website o.i.d. Ze schrijft artikelen voor het tijdschrift LOVER. ([dit is de link](#)). Een fris geluid!

Marleen heeft haar bachelor filosofie behaald op de Radboud Universiteit. Afgelopen jaar heeft ze de Master Continentale Filosofie afgerond, tevens op de RU. Tijdens de master heeft ze zich vooral bezig gehouden met metafysica, ecologie en feminisme.

Bruno Latour, de vorig jaar overleden Franse filosoof en socioloog stelt dit soort vragen. Marleen vindt haar inspiratie bij, verrassend, Simone de Beauvoir. In een artikel in LOVER, waarvan zij redacteur is, schrijft ze hoe De Beauvoir over vrijheid denkt en hoe dat denken meer dan ooit relevant is voor onze chaotische tijd.

Wat vrijheid ook is, het is in ieder geval niet doen en laten wat je wilt. Dat gaat ook over je spullen. Hoe achteloos gaan we daarmee om. Weet je wat de eigenlijke prijs van een spijkerbroek is? Of van die liter benzine die je weg rijdt? We hebben geen benul van waarde en nog minder hoe die waarde tot stand komt.

In de lezing op 29 november zal Marleen zeker het idee 'zelfoverstijging voor een open toekomst' aan ons voorleggen en dat combineren met De Ecologische Gedachte van Timothy Morton. Wat een ander perspectief geeft dat! Hoe anders denken is dat! Marleen zet zo een dik vraagteken bij de ravage die onze -verborgen- arrogantie aanricht.

Overleg Kerken en Overheid Arnhem

Op maandag 30 oktober mochten we als OKO samen met wethouder Mark Lauriks in Arnhem demissionair minister Carola Schouten ontvangen. De Kruiskerk was maandag mooi gevuld. Velen van jullie konden het meemaken: hartelijk dank voor jullie aanwezigheid! Voor wie er niet bij kon zijn, en ook voor de anderen, is het verslag nog na te lezen op onze website, via: <https://okoarnhem.nl/nieuws/>

Graag hadden we die maandag ook enkele werkbezoeken willen afleggen in Malburgen. Dat paste helaas niet in de agenda van de minister. Om die reden hebben we ervoor gekozen om een film te maken en te vertonen met wijkbewoners en werkers uit moskeeën en kerken. Dat geeft een mooi beeld van wat we met elkaar kunnen doen, ook in andere Arnhemse wijken. De korte film is terug te kijken via:

https://youtu.be/Xs_XVCmD-Kg?si=hWRG77TFicwCJUmT

Als OKO ervaren we deze week een stimulans om door te gaan. We lossen in Arnhem niet alle problemen even makkelijk op. Maar vanuit de verschillende achtergronden die we in onze stad hebben, blijven we ons inzetten en willen we graag delen vanuit wat we zelf hebben ontvangen. Steeds zoekend naar goede samenwerking met de gemeente en andere partijen in de stad. En altijd gericht op verbinding en zorg - voor onszelf, voor elkaar en voor alle mede-Arnhemmers die we op ons pad krijgen.

Het is fijn om elkaar te ontmoeten, elkaar te leren kennen en samen te werken. Daar maakt dankbaar!

Namens de OKO coördinatiegroep,
 Alle goeds & Hartegroet!
 Wim Bos, 06 1007 6002
contact@okoarnhem.nl

Bijeenkomst OKO – Hulp bij armoede en eenzaamheid

Op maandag 30 oktober bezochten wij in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid een lunch georganiseerd door het OKO (Overleg Kerken en Overheid). Speciale gast bij deze lunch was Carola Schouten (demissionair minister voor Armoedebeleid en participatie. Er waren lezingen door Erik Dannenberg (voorzitter Divosa) en Mark Lauriks (wethouder bestaanszekerheid en leefbare wijken, gemeente Arnhem) en er was een panelgesprek met de zaal.

Het thema's waar over gesproken werd, waren: armoede en eenzaamheid, het belang om de hele mens te zien en niet alleen zijn of haar probleem, en het belang van samenwerking tussen overheid en bv geloofsgemeenschappen. Er was een mooi filmpje over allerlei initiatieven in de wijk Malburgen - van de kledingwinkel van het Leger des Heils tot 'de kraam op de markt' van de Salvatorkerk tot een gezin dat in eigen huis maaltijden organiseert voor wijkbewoners. Financiële en diaconale ondersteuning van mensen is belangrijk, maar minstens zo belangrijk is de pastorale aandacht. De term 'omzien naar elkaar' kwam meerdere keren ter sprake, bv in verband met het belang van signalering en huisbezoek. Ook het opvangen, ondersteunen en begeleiden van kinderen werd als zeer belangrijk gezien in trajecten die opgepakt worden. Als geloofsgemeenschappen kunnen we hier een belangrijke taak in hebben!

Drie dingen uit de lezing van Erik Dannenberg blijven ons bij, en geven we graag aan u door:

- De groep die het momenteel het zwaarst heeft, is de groep mensen met flexcontracten en nulurencontracten. Doordat hun inkomen per maand onvoorspelbaar is (heb je wel of geen opdrachten gehad, hoeveel uren ben je wel of niet ingeroosterd) vallen zij buiten alle regelingen die bedoeld zijn om mensen te helpen. Die zijn namelijk niet ingesteld op flexibiliteit.
- Mensen met een laag inkomen, bv een uitkering, moeten hun inkomen verzamelen uit soms wel 13 verschillende 'potjes'. Denk aan huursubsidie, zorgtoeslag, kinderbijslag, kindgebonden budget, bijzondere bijstand enz. Als er in één van die regelingen iets verandert, werkt dat direct door in de andere regelingen en wordt de inkomenssituatie onduidelijk, met alle gevolgen van dien
- Wie een beroep wil doen op schuldhelpverlening, moet aantonen dat de nood écht heel hoog en dat er echt niets zelf meer te doen is. Stel je voor, hield Dannenberg ons voor: je huis staat in brand, je belt de brandweer en die komt, maar constateert dat de vlammen nog niet uit het dak slaan en rijdt door, want je kunt het misschien best zelf nog wel oplossen. Dat is toch geen goede zaak

Het was een mooie bijeenkomst met mensen uit diverse geloofsgemeenschappen en wijkteams en vertegenwoordigers van gemeente, instanties en fondsen.

Monique Maan, predikant wijkgemeente Noord
 Theo Slagboom, voorzitter wijkgemeente Zuid

Rectificatie

De workshop **Armoede in Arnhem onder de loep met focus op kinderen**

omvat twee avonden, nl. 16 en 30 november van 19.30 tot 21.30 uur.

Het adres is: Leger des Heils, Leidenweg 11, 6843 LA Arnhem, dus niet zoals per abuis vermeld de Verlengde Hoflaan 72.

Voor opgave en vragen kunt u contact opnemen met Anna-Yfke Sleurink 06 1997 1136

Ode aan Huub Oosterhuis



Op zondagmorgen 3 december wil de Emmaüskerk in Dieren met een ode dankbaar stilstaan bij het feit dat men in de katholieke kerk in Dieren al meer dan een halve eeuw in de vieringen prachtige liederen van theoloog, priester, ex-Jezuïet, Neerlandicus en dichter Huub Oosterhuis zingt. Huub Oosterhuis overleed dit jaar met Pasen. Het begon met het lied "Zolang er mensen zijn op aarde". De liederen bieden de parochianen inspiratie en steun op beslissende momenten in hun leven met andere mensen op aarde. Op uitnodiging van de toenmalige parochie sprak Huub Oosterhuis in november 2012 een volle Emmaüskerk toe over zijn psalmvertalingen.

Huub Oosterhuis zorgde voor vernieuwing van de liturgische taal na het afscheid van het Latijn in de eucharistievieringen in de katholieke kerk. Hij was een taalvirtuoos en slaagde erin bezieling en diep geloof onder woorden te brengen. Hoop en vertrouwen. Hij probeerde terug te gaan naar de oorspronkelijke bronnen in het christendom en typeerde Jezus van Nazareth nadrukkelijk als Joodse profeet. Hij deed dat zo inspirerend, dat dit een brug sloeg naar gelovigen in andere Christelijke kerken waar intussen ook veel liederen van Huub Oosterhuis worden gezongen. Oosterhuis legt binnen de christelijke boodschap nadrukkelijk het accent op sociale verantwoordelijkheid van ieder, onderlinge solidariteit. Hij wil stem geven aan hen die geen stem hebben. "Redt hen, die geen verweer hebben", zegt hij.

In de ode aan Huub Oosterhuis zingt het Kleopaskoor samen met de aanwezigen een aantal liederen, afgewisseld met teksten, toelichting, bezinning.

Iedereen die hiervoor belangstelling heeft is van harte welkom in de Emmaüskerk, Rode Kruislaan 2 te Dieren. Aanvang 11.30 uur. Na afloop wordt een vrije bijdrage van twee euro, ter bestrijding van de kosten, op prijs gesteld.

Lichtjesticht beeld 'Stille strijd'

Van 13 november t/m 4 december staat het beeld 'Stille strijd' op het Velperplein in Arnhem. Dit metershoge beeld van een in elkaar gedoken jongere, gemaakt door kunstenaar Saskia Stolz, is bedoeld om meer aandacht te vragen voor depressie en zelfdoding onder jongeren (suicide is dé doodsoorzaak onder jongeren tot 30 jaar!).

Op 18 november is het *Internationale Dag voor nabestaanden van suicide*.

Daarom organiseert D3rde Verdieping, Centrum voor Levensvragen en Suïcidepreventie in Arnhem, aan de vooravond van deze dag, op vrijdag 17 november 's avonds een 'lichtjesticht', bedoeld voor nabestaanden van mensen die suïcide hebben gepleegd, voor de naasten van mensen die suïcidaal zijn én verder voor iedereen die zich betrokken voelt bij dit thema.



We starten vrijdag 17 november om 19:30 uur bij de ingang van Rozet en lopen dan met lichtjes naar het beeld 'Stille strijd', op het Velperplein, om zo symbolisch wat licht te brengen in het duister waar veel jongeren in zitten. Daar zal ook *spoken word*-artist/zangeres Tessa Meerman een kort optreden verzorgen en wethouder Maurits van de Geijn kort iets zeggen. Voor lichtjes wordt gezorgd, maar je mag natuurlijk ook je eigen lichtje meenemen. Na afloop is er, voor wie dat wil, koffie en thee en gelegenheid voor gesprek bij D3rde Verdieping in Rozet (lokaal 3.09).

Aanmelden kan en mag: [Lichtjestoet naar beeld 'Stille strijd' - d3rdeverdieping](#)

Meer informatie:

Ad Boogaard

Directeur D3rde Verdieping – Centrum voor Levensvragen en Suïcidepreventie

info@d3rdeverdieping.nl

06 48697851

In gesprek over troost(en)

In de regio Oost-Nederland organiseert een aantal Centra voor Levensvragen samen met de Regionale Netwerken Palliatieve Zorg 7 bijeenkomsten over het thema 'Troost'. Troost raakt aan de meest wezenlijke vragen van ons mens-zijn. Wat betekent troost voor mij? Troosten, hoe doe je dat? Troosten, wanneer dan?

We hebben allemaal ons eigen verhaal.

In situaties waarin het leven (plotseling) verandert – denk aan situaties van ziekte, sterven, ouder worden, eenzaamheid of overlijden van een dierbare, komen levensvragen naar boven. Soms alledaagse vragen en ook grote vragen die gaan over de zin en bedoeling van het leven. Ook troost, het verzachten van pijn, is hiermee verbonden. Tijdens de bijeenkomsten gaan we een open gesprek aan onder begeleiding van geestelijk verzorgers met een muzikale omlijsting door Marcel Verheugd. U bent van harte welkom!

De bijeenkomsten vinden plaats op zeven verschillende plekken en data. In Enschede, Epe, Arnhem, Warnsveld, Winterswijk, Ede en Almelo. Vanuit de Centra voor Levensvragen wordt begeleiding en ondersteuning geboden bij zingeving en levensvragen. De Netwerken Palliatieve Zorg richten zich op de zorg en ondersteuning voor mensen die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid. Ook hier gaat het om rouw en troost. Hierover nadenken en praten met elkaar is belangrijk.

In de regio Arnhem organiseert **D3rde Verdieping** – Centrum voor Levensvragen en Suïcidepreventie – deze bijeenkomst over Troost, en wel op **vrijdag 1 december, 14:00-16:00 uur in Rozet (lokaal 3.09)**, Kortestraat 16, 6811 EP Arnhem.

Er vinden ook bijeenkomsten plaats op andere plekken. Bezoek de website www.willemlévensvragen.nl/agenda voor meer informatie.

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Voor meer informatie over D3rde Verdieping, zie: www.d3rdeverdieping.nl.

Pelgrimsviering op 22 november

Over ruim een week, op woensdagochtend 22 november, de dag van de verkiezingen, is er weer een pelgrimsviering.

De kerk is zoals altijd open vanaf 9.00 uur. We beginnen met een meditatieve viering om 9.30 uur in de Waalse kerk, Gasthuisstraat 1. Om 10.00 uur drinken we koffie/thee en is er tijd voor een verrassende kennismakingsvraag. Vanaf ongeveer een uur of 10.30 uur wandelen we deels in stilte, deels in gesprek, naar Park Sonsbeek. Bij de waterval krijg je een bezinnende vraag mee. De ochtend eindigt met een potluck-lunch, waarvoor iedereen iets te eten meeneemt en duurt tot uiterlijk 13.00 uur.

Je kunt ook een deel van het programma meedoen, bijv. alleen de meditatieve viering en/of het koffiedrinken of pas aansluiten vanaf de wandeling om 10.30 uur of alleen de lunch. Alles is mogelijk.

Iedereen is van harte welkom! Opgeven graag, maar hoeft niet per se. We vragen een vrijwillige bijdrage voor de gemaakte kosten, het richtbedrag hiervoor is 5 euro.

Hartelijke groeten van Aly Meijer

Colofon

Bulletin is een uitgave van de Raad van Kerken Arnhem.

Voorzitter: Johannes Kon (aris.kon.arnhem11@gmail.com)

Secretaris: Bruno Vreeburg (vrar2010@gmail.com)

Opmaak: Ewald den Blaauwen

Eindredactie: Dagelijks bestuur

Alle in Arnhem gevestigde christelijke kerken en geloofsgemeenschappen kunnen in de Raad vertegenwoordigd zijn indien ze de uitgangspunten en doelstellingen onderschrijven. Voor een overzicht van organisaties en activiteiten is een brochure beschikbaar.

Kopij voor het december inzenden vóór 8 december 2023 aan
bulletin.rvkarnhem@gmail.com

Het volgend bulletin verschijnt op 12 december 2023.

Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 383 e-mailadressen.

De Raad van Kerken te Arnhem heeft een eigen website: www.rvkarnhem.nl

Het bankrekeningnummer is NL90INGB 0000 87 14 97 t.n.v. Vereniging Raad van Kerken Arnhem.

Reacties op dit bulletin kunt u mailen naar onze voorzitter of onze secretaris of naar bulletin.rvkarnhem@gmail.com