



Bulletin

Raad van Kerken Arnhem

Digitale nieuwsbrief nr. 119
December 2023
Verschijnt 10x per jaar

In dit nummer:

Inhoudsopgave

Kerstwens 2024	1
Kerstwens 2024 (vervolg).....	2
“Boodschappers van hoop” - Kerstviering van het Olvékoor	2
Overige activiteiten	3
Kerstvieringen Oud-Katholieke Kerk	3
Samenleven, recht en verzoening	4
Presentatie van dr. Matthias Olthaar	6
Korte voordracht uitgesproken bij de AV Raad van Kerken Arnhem 28 november.....	6
Week van gebed voor eenheid 21 t/m 28 januari 2024.....	7
Asielzoekers aan het werk: win-win.....	7
Uitnodiging nieuwjaarsreceptie	9
Vacature voor de rol van notulist.....	9

Kerstwens 2024

Kerstmis -- Gerrit Achterberg

Klokken haalden mij uit de slaap vandaan:
Kerstmis over den Haag om middernacht.
Hij, die ik dagelijks te wezen dacht,
trok uit mij weg en kwam alleen te staan.

Ik keek tegen mijn eigen leven aan,
alsof een ander het had doorgebracht.
Een lege helderheid betrok de wacht
tussen mij en het opgeschoven raam.

De stad verstomde. Mijn verbeelding ging
over de torens heen naar Bethlehem,
2000 jaren her is daar een kind
zojuist geboren en de moeder windt
het in een doek. De ezel en de man
maken het nuchter mee. Een engel zingt.

Uit: Gerrit Achterberg, Ode aan Den Haag, 1953



Korte berichten

- **Coventrygebed, elke vrijdag 12.30-12.50 uur.** Het Coventrygebed is in de **Waalse kerk**. Iedereen is welkom! Samen bidden voor vrede en verzoening. Lees hier de achtergrond van het Coventry gebed: <https://jansbeekkklesia.nl/vieringen-in-jansbeek-ekkklesia/coventry-gebed/>

- **Bezinningsmoment in de Koepelkerk op dinsdag:** Elke dinsdag tussen 12.00 en 14.00 uur is er gelegenheid om tot rust te komen in de Koepelkerk. De kerk is open, je kunt binnenlopen, een kaarsje branden en een paar minuten of veel langer stil zijn om je te bezinnen, om ruimte te maken in je hoofd, om gewoon even niets te hoeven. Dit is een gemeenschappelijk initiatief van de Nederlandse Gereformeerde Kerken en de Prot. Gem. Arnhem. Adres: Koepelkerk, Jansplein 60, Arnhem.

Kerstwens 2024 (vervolg)

Het bestuur van de Raad van Kerken Arnhem wenst iedereen een vredig en gezegend kerstfeest. Wij leven in een wereld met vele noden die zich zowel dichtbij als ver weg van ons afspelen. Te denken valt aan de armoede in ons eigen land met zoveel mensen die niet het hoofd boven water kunnen houden en al die mensen die buitengesloten of eenzaam zijn. Ook zijn er breed gedeelde zorgen om het klimaat en het milieu. En er bestaan aanhoudende conflicten in de wereld, de oorlog in Oekraïne, het steeds terugkerende geweld tussen Israël en de Palestijnen en de vele oorlogen die minder het nieuws halen. Maar er zijn in deze tijd ook lichtpunten met vrijwilligers die belangeloos anderen helpen en mensen die zich inzetten voor vrede.

Wij hopen dat men juist nu inspiratie zal vinden in het kerstverhaal: het verhaal van de wereld die op verlossing wacht, het verhaal van het kind dat geboren wordt en van de herders in het donker van de nacht en van de engelen die zingen over vrede aan de mensen die God lief heeft, dat zijn de mensen van goede wil. Het verhaal vraagt ons om heel even buiten de gewone orde te stappen, stil te worden en vrede te voelen. Kerstmis nodigt ons uit zowel tot inkeer als tot vreugde.

Moge het kerstfeest, het feest van de Heer die ons menszijn deelde, ons inspireren om ons in te zetten om iets van de noden van onze tijd te verlichten al is het nog zo klein. En wij wensen iedereen een gezegend en gelukkig 2024 toe.

Het bestuur van de Raad van Kerken Arnhem

“Boodschappers van hoop” - Kerstviering van het Olvékoor

De wereld staat in brand. Kunnen we onder die omstandigheden nog wel kerst vieren? We laten ons leiden door hoopvolle teksten uit Jesaja en rond het kerstverhaal. En maken gebruik van actuele positieve verhalen, van boodschappers die goed doen. Daarbij blijven we zingen over Vrede op aarde. En blijven we hopen op een wereld waar niemand vergeten wordt, of onderdrukt, of misbruikt; een wereld zonder oorlog, geweld, honger, en armoede. Tegen de klippen op blijven we hopen.

Op **zondag 24 december** verzorgt het Olvékoor o.l.v. Ruud Hermans deze kerstviering in de Nieuwe Kerk (voorheen Opstandingskerk) aan de Rosendaalseweg 505 in Arnhem. Voorganger: Wim Palstra. Vanaf 20.30 uur worden er kerstliederen gezongen en om 21.00 uur begint de viering.

Overige activiteiten

Kerstsamenzang

Zondag 17 december 20.00 uur Kerstsamenzang in de Eusebiuskerk. Het kerstevangelie wordt gelezen door burgemeester Marcouch.

Pelgrimsviering en wandeling

Woensdag 20 december, 9.30- 10.30 -13.00 uur. *Organisatie: Doopsgezinde Gemeente*
De kerk is open vanaf 9.00 uur. Meditatieve viering om 9.30 uur. 10.00 uur koffie en kennismakingsvraag. Vanaf 10.30 uur wandelen we deels in stilte, deels in gesprek, naar park Sonsbeek. Bij de waterval krijg je een bezinnende vraag mee. De ochtend eindigt met een potluck-lunch (tot 13.00 uur), waarvoor iedereen iets te eten meeneemt. Bijdrage voor gemaakte kosten: € 5,- (richtbedrag). Ook welkom voor een onderdeel van het programma. Opgeven graag, maar hoeft niet per se, bij [Aly Meijer](mailto:Aly.Meijer@doopsgezind.nl): 06-26493146

Kerstavondviering van en met Capella Eusebiana o.l.v. Alexander Saladin in de WAALSE KERK M.m.v. Eva Saladin, viool.

Zondag 24 december, 21.00-22.00 uur

Drempeluur: viering op de grens van het oude en het nieuwe jaar.

Zondag 31 december 19.00-19.45 uur

M.m.v. enkele leden van Capella Eusebiana o.l.v. Alexander Saladin.

Kerstvieringen Oud-Katholieke Kerk

De Oud-Katholieke Kerk Arnhem staat helemaal in het teken van Kerstmis. Maar liefst driemaal worden de tijdens de kerstdagen de kerkdeuren voor deze gelegenheid geopend. De kerststal staat in zijn volle glorie te pronken met dit jaar als toevoeging een zwart schaap.

Op zondag 24 december wordt zowel 's ochtends als 's avonds kerstmis gevierd. Om 10.30 uur zal lector Bas Meisters voorgaan in een informele kerstbijeenkomst. Om 21.00 uur 's avonds is de nachtmis. Op maandag 25 december vindt om 10.30 uur het hoogfeest van kerstmis plaats. Alle drie de gelegenheden kunnen de bezoekers ook de kerststal met de nieuwe aanwinst bewonderen.

De informele kerstbijeenkomst van zondagochtend 24 december heeft een bezinnend karakter. Het kerstverhaal wordt gelezen in een hertaalde en toegankelijke versie. Verder worden er enkele gedichten gelezen die de luisteraar dichter brengen bij de essentie van kerstmis: de komst van het licht, vrede op aarde en omzien in zorg voor elkaar. Tussendoor worden vele bekende kerstliedjes gezongen, zoals Wij komen tezamen, Nu zijt wellevcome, De herdertjes lagen bij nachte en nog veel meer.



De nachtmis om 21.00 uur zal worden geleid door pastoor Rudolf Scheltinga. Dit is één van de mooiste en meest feestelijke Vieringen van het jaar. De kerk herdenkt de geboorte van Jezus met het beroemde kerstverhaal uit het Evangelie van Lucas. Jezus wordt geboren in een stal. De herders vinden hem op aanwijzing van een engel.

In de ochtend van 25 december wordt het hoogfeest van kerstmis gevierd. Voorganger is priester Victor Scheijde. De bezoekers zijn bij alle drie de gelegenheden na afloop van harte welkom in de naastgelegen Kloostergang voor koffie en thee met kerstraktatie.

Na het adventverhaal 2023 (zie website) is de kerststal volledig uitgestald met enkele verwijzingen naar het adventverhaal. Het nieuwe zwarte schaap is een in opdracht gemaakte eigen toevoeging. Iedereen kent wel een “zwart schaap” of is soms ook wel het “zwarte schaap.” De boodschap van Kerstmis is hoop, vergeving, acceptatie. Het zwarte schaap verbeeldt dat iedereen welkom is.

Informele kerstbijeenkomst, zondag 24 december, 10.30 uur

Kerstmisviering, zondag 24 december, 21.00 uur

Kerstmis, maandag 25 december, 10.30 uur

Na afloop is iedereen van harte welkom in de Kloostergang voor koffie en thee

Oud-Katholieke Kerk Arnhem
Adolf van Nieuwenaarlaan 3
<https://arnhem.oudkatholiek.nl>

Olvéviering in Waalse Kerk

ARNHEM – Op **zondag 14 januari** staat “**Genesis 1**” centraal in de viering van het Olvékoor. In deze viering, die om 10.00 uur begint in de Waalse Kerk, kijken we naar het scheppingsverhaal waarmee Genesis begint. Wij laten ons daarbij inspireren door Jonathan Sacks. In zijn wereldwijd gelezen Boek “Genesis” bespreekt rabbijn Jonathan Sacks de belangrijkste Genesisverhalen. Hij leest ze door een groothoeklens: hij legt verbanden met de Tora als geheel, met filosofie en wereldgeschiedenis, en met ons persoonlijke leven.

In de viering worden liederen van Huub Oosterhuis gezongen. Het koor staat onder leiding van Ruud Hermans.

Na afloop van de viering wordt er koffie en thee geschonken en is er tijd voor ontmoeting. De Waalse Kerk is te vinden aan de Beekstraat en ligt achter het Stadstheater. Parkeren naast het theater is tot 12.00 uur gratis.

Zes bijeenkomsten rouwverwerking

2024: 15 jan, 5 februari, 4 maart, 8 april, 29 april. 3 juni. Steeds van 10.00 -11.30 uur in het inloophuis Malburgen. Uitgebreide info op de website van JE

In januari 2024 start er weer een cursus rouwverwerking van 6 bijeenkomsten op de maandagochtend. Hier kunt u, onder professionele begeleiding, met lotgenoten praten die ook te maken hebben met het verwerken van het verdriet na het overlijden van iemand nabij. De cursus is een samenwerkingsproject van de Eusebiusparochie en de Protestantse gemeente in Arnhem.

Samenleven, recht en verzoening

De bijeenkomst van het INTERRELIGIEUS NETWERK ARNHEM op 2 november vond plaats in het Islamitisch Cultureel Centrum Nour al Houda. Dat dit meer is dan een moskee werd ons snel duidelijk. De voormalige middelbare school is eind 2015 omgebouwd tot een cultureel centrum, waarin behalve een gebedsruimte, ook ontmoetingsruimtes voor jongeren

en voor vrouwen zijn, ook een sportzaal en een mortuarium. Er zijn diverse leslokalen waar Arabische lessen en godsdienstlessen en ander onderwijs wordt gegeven. Ook worden er ruimtes verhuurd aan ondernemers. Ook maakt de voedselbank gebruik van de ruimte en wordt er ook samengewerkt met jongerenwerk Arnhem. Kortom, een multifunctioneel gebouw van zo'n 4.000 m². Na de rondleiding gingen de twintig aanwezigen in gesprek over het thema van deze avond : "Samenleven, recht en verzoening". Het thema werd belicht vanuit Islamitisch perspectief, Izaak van Nour al Houda had een powerpoint voorbereid:

Vervolgens hield **Matthijs van der Kruk**, voorganger Baptistengemeente Arnhem- centrum een inleiding over het thema 'samenleven, recht en verzoening'. Hij gaf aan dat als de christelijke kerk ergens niet hoort, dan is het in het centrum van de macht. De kerk is geroepen om een tegengeluid te laten horen. Niet geregeerd door macht, geld en onderdrukking, maar vol liefde en geweldloos, zoals Jezus heeft gedaan. Als de kerk belijdt een christelijke kerk te zijn, dan vormt zij het leger van koning Jezus. Dan strijdt ze met de wapens die haar door Hem worden aangereikt: liefde, vergeving, gebed, de durf om de ander voorrang te verlenen. Maar ook een afkeer van onrecht, haat en geweld.

Als de kerk belijdt een christelijke kerk te zijn, dan zet zij Jezus' missie voort om oog te hebben voor wie zwak is, onderdak te geven aan wie ontheemd is, te delen met wie niet genoeg heeft. De kerk ziet uit naar het Koninkrijk van God. Dan zal er vrede zijn. Jezus roept ons op om in het hier en nu Zijn Koninkrijk gestalte te geven. Door op te komen voor recht en gerechtigheid. Door de ander te blijven zien met ogen van liefde en vergeving. Door ons niet mee te laten slepen in politieke wespennesten, maar een consequente boodschap van verzoening en vrede te verkondigen en voor te leven.

Totdat het Koninkrijk van God is aangebroken, proberen we elkaar te zien en vast te houden. Proberen we vorm te geven aan vrede en verzoening. Door de ander – Palestijn of Jood - in de eerste plaats te zien als mens. Door te begrijpen dat die ander – moslim, christen of jood – pijn heeft en bang is, net als wijzelf. Door de ruimte die we zelf graag krijgen, te gunnen aan de ander. Door ons brood te delen met een medemens, die gebalde vuisten durft te openen om te ontvangen.

Na deze inspirerende inleidingen vanuit moslimse en christelijke achtergrond gingen we op een open en eerlijke manier met elkaar in gesprek over het thema, met de vraag "Verhard de samenleving? Zo ja, wat kunnen we als gelovigen doen om dat te veranderen.?"

We merkten dat de landelijke overheid en de media vaak een eenzijdig beeld geven van de huidige spanningen in het Midden-Oosten. Dit veroorzaakt spanning en frustratie ook bij religieuze gemeenschappen. We vroegen ons of er wel voldoende ruimte is in onze samenleving voor verschillende, zelfs tegenstrijdige opvattingen?

We realiseerden ons dat ontmoetingen zoals deze van vanavond, noodzakelijk zijn, zodat elke mening gehoord wordt. De situatie in het Midden-Oosten kan ook bij religieuze gemeenschappen in Arnhem pijn veroorzaken. Pijn van afwijzing, van niet gehoord worden, van onveiligheid, van discriminatie.

We willen ons best blijven doen ons geluid te laten horen. Te beginnen bij onszelf, in de veilige context van groeiend vertrouwen tussen vertegenwoordigers van gebedshuizen in Arnhem.

Rabia geeft aan nieuwkomers in Nederland les over Artikel 1 van de grondwet. Ze vertelde dat ze dit momenteel erg moeilijk vindt:

Nederland wist hoe het zat. Tot vandaag, zo lijkt het. Aarzelend om het leven te beschermen? Ongelooflijk, aarzelend in een staakt-het-vuren? Toen ik vorige week weer een training

over Artikel 1 gaf, voelde ik mij voor het eerst bezwaard en niet integer. Ik kon het gevoel niet langer onderdrukken. Hoe kan ik blijven vertellen dat Nederland als geen ander weet wat het is om te staan voor vrijheid, rechtvaardigheid en de rechtsstaat? Dat Nederland uit haar eigen geschiedenis weet hoe het is. Omdat wat nu geschreven wordt, ook geschiedenis is. Maar vandaag, ondanks alles, geeft deze bijeenkomst van gewone mensen – zoekend naar deze waarden in elkaars ogen en harten – geloof en hoop.

Opnieuw hadden we een mooie ontmoeting. Hoe belangrijk dat we elkaar regelmatig blijven ontmoeten, elkaar bevragen, met elkaar zoeken naar wegen tot verbinding. Het is onze wens dat dit niet beperkt blijft tot het Interreligieuze Netwerk Arnhem, maar zich uitstrekt naar alle onderdelen van onze stad.

Bert de Ruiter

Presentatie van dr. Matthias Olthaar

Op 11 november, tijdens de viering van het 75-jarig bestaan van de Raad van Kerken Arnhem, heeft dr. Matthias Olthaar een lezing gehouden getiteld: "Het waarom en hoe van een nieuwe economisch paradigma". Hij heeft de PowerPoint vriendelijker wijs in de vorm een pdf-document ter beschikking gesteld. U treft het als **bijlage** bij dit bulletin aan.

Korte voordracht uitgesproken bij de AV Raad van Kerken Arnhem 28 november

Uitgesproken door Johannes Kon, voorzitter Raad van Kerken Arnhem (eerder in de viering van de Basisgroep Baarn-Soest op 26 november 2023 over "Wijsheid en poëzie").

<p>Ik heb de vrede gezien heel even zij was gesluierd licht en geluidloos ijde zij nader waarde zij over het slagveld soms knielde zij in mededogen om een dode aan te raken.</p> <p>Ik heb de vrede gezien heel even een schuwe gestalte zonder schaduw</p>	<p>vluchtig bijna doorzichtig zwijgend op zachte voeten op zoek.</p> <p>Ik heb de vrede gezien zij is dichtbij geweest gelokt door lichtende gedachten gevoelens en gebeden zij is nog schuchter de vrede maar is wel onderweg.</p> <p>Herman Pieter de Boer</p>
--	---

Week van gebed voor eenheid 21 t/m 28 januari 2024

Traditiegetrouw houden we in Arnhem weer de gebedsweek voor eenheid.

Ook dit jaar hebben we weer een gevarieerd aantal kerken enthousiast gevonden om mee te doen aan de jaarlijkse gebedstocht door de stad.

Op zondag 21 januari wordt de gebedsweek geopend door de Protestantse Gemeente Arnhem met een oecumenische viering in de Eusebiuskerk. Elke dag in de week daarna wordt in een andere kerk een viering of gebedsuur gehouden. Zo is dat deze keer onder andere in het Stadsklooster, in de Koepelkerk, in de Waalse kerk en bij Baptistengemeente Ontmoeting. De week wordt op de 28^e afgesloten met een viering in de Salvatorkerk waaraan diverse kerkgenootschappen hun medewerking verlenen.

Het thema van de komende gebedsweek luidt 'Heb God lief en je naaste als jezelf'. Dit is ontleend aan de parabel over de barmhartige Samaritaan, waarin Jezus laat zien wat het betekent om je naaste lief te hebben (Lucas 10 vers 25-37). Liefde is het DNA van het christelijk geloof. God is liefde en 'de liefde van Christus heeft ons één gemaakt'. We vinden onze gemeenschappelijke identiteit in de ervaring van Gods liefde en tonen die identiteit aan de wereld door hoe we elkaar liefhebben.

Voor verdere details over de Week van gebed, voor adresgegevens en ook voor eventuele komende updates in het programma verwijzen we naar de website:

www.weekvangebedarnhem.nl

Voelt u zich welkom om mee te doen en wilt u overwegen om juist in deze week eens aan te sluiten bij een kerk waar u normaal gesproken niet naartoe gaat?

Namens Raad van kerken Arnhem & Hart voor Arnhem,
Johannes Kon & Wim Bos

				2024			
zondag	21-jan	overdag	oecum viering	eusebiuskerk	21-jan	10:15	✓
maandag	22-jan	avond	gebedsuur	stadsklooster	22-jan	20:00	✓
dinsdag	23-jan	avond	gebedsuur	koepelkerk	23-jan	20:00	✓
woensdag	24-jan	overdag	viering	doopsgezinden	24-jan	09:30	✓
	24-jan	avond	gebedsuur	villa klarendal ?	24-jan	20:00	?
donderdag	25-jan	avond	gebedsuur	baptisten ontmoeting	25-jan	20:00	✓
vrijdag	26-jan	overdag	coventry	waalse kerk	26-jan	12:30	✓
zaterdag	27-jan	overdag	eucharistie	sint martinuskerk	27-jan	12:00	✓
zondag	28-jan	overdag	oecum viering	salvatorkerk	28-jan	10:00	✓
				<i>check voor latere updates www.weekvangebedarnhem.nl</i>			
				<i>deze website wordt in december nog aangepast</i>			

Asielzoekers aan het werk: win-win

Kok, pizzabakker, bouwvakker, borduurder, heftruckchauffeur, metaalbewerker, financieel manager, verkoper, elektrotechnicus, leraar, slager, autopoeitser, vrachtwagenchauffeur, koerier en ICT'er: zomaar een greep uit de beroepen van de asielzoekers die onderdak krijgen van INLIA in het kader van de crisisopvang voor het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel.

Nederland zit te springen om arbeidskrachten, andersom zitten zij te springen om zinvolle dagbesteding, werk, integratie, en geld om naar hun families in het buitenland te sturen. 1 en 1 is 2 zou je denken: laat die mensen zo snel mogelijk aan het werk gaan!

Belemmeringen

Tot eind november was dat echter te simpel gedacht. Nederland wierp allerlei barrières op voor asielzoekers om hier te mogen werken. Ze zouden maar gaan denken dat ze hier mochten blijven - of zo lang aan het werk gaan dat ze recht kregen op WW! Zo mochten asielzoekers pas na een half jaar hier aan het werk en mochten ze dan bovendien maar 24 weken per jaar werken.



Onder die regels was het onaantrekkelijk voor bedrijven om asielzoekers in dienst te nemen. Wie wil er investeren in arbeidskrachten van wie je al na 24 weken weer afscheid moet nemen? Gelukkig maakte de Raad van State eind november uiteindelijk gehakt van deze regel die de toegang tot de arbeidsmarkt beperkte. Sindsdien ligt de arbeidsmarkt veel meer open voor asielzoekers.

‘Goed voor de samenleving’

Een opsteker voor werkgevers, voor asielzoekers, voor gemeenten & Rijk (overheden hoeven zo minder geld aan uitkeringen te besteden), voor iedereen eigenlijk. INLIA-directeur John van Tilborg is blij met de uitspraak: “Vacatures kunnen vervuld worden, bedrijven kunnen beter draaien, asielzoekers kunnen meedoen – dat is de beste integratie. Het is echt goed voor de samenleving.”

Hij is zelf ook in zijn nopjes, want ook INLIA heeft asielzoekers in dienst, die hij nu niet na 24 weken weer hoeft te ontslaan.

‘Project Werk’

Het is ook heel goed nieuws voor ‘Project Werk’ dat INLIA in september startte. Want het potentieel aan arbeidskrachten onder de asielzoekers viel op, sinds INLIA vorig jaar betrokken raakte bij de crisisopvang van asielzoekers die niet in Ter Apel terecht konden (een nieuwe doelgroep voor INLIA).

En hoewel de belemmerende regelgeving toen nog gold, zou INLIA INLIA niet zijn als de stichting zich zou neerleggen bij de onmogelijkheden van onzinnige regels en bureaucratie. ‘Project Werk’ dus. Van Tilborg trok Britt Pruis aan, die ervaring had met het aan het werk helpen van Oekraïense vluchtelingen hier. Een enthousiaste ‘jonge hond’ zogezegd, die hij koppelde aan een ervaren ‘oude rot’: ex-gemeenteraadslid Koosje van Doesen.

Beide partijen

Ze zochten eerst de regelgeving uit, brachten de cv’s van de mensen samen met hen in kaart en brachten werkgevers en potentiële arbeidskrachten in contact met elkaar. “We zijn er niet alleen voor onze gasten, maar ook voor de bedrijven”, vertelt Koosje, “We ondersteunen en coachen beide partijen. Als iets niet goed loopt, springen we in. En we leggen van tevoren ook goed aan de mensen uit hoe je in Nederland een goede werknemer bent.”

Ze lopen natuurlijk tegen allerlei moeilijkheden aan. Zo zijn in allerlei sectoren certificaten nodig, waarvan de kosten voor veel asielzoekers een probleem vormen. Bovendien moet je

voor het aanvragen goed je weg weten met computers, ook een barrière. Britt: “Maar ze helpen elkaar.”

Werk is goed

De mannen willen heel graag werken, vertellen Britt en Koosje: het geeft een dag invulling, dat hebben ze geestelijk ook nodig. Werk is goed om Nederlands te leren, om mensen hier te leren kennen, om te integreren. Een heel groot pluspunt: het zijn meest kostwinners en met een baan hier kunnen ze geld sturen naar hun gezinnen.

De eerste successen zijn er: een lasser en metaalbewerker is inmiddels aan de slag, twee mensen werken bij een keukeninstallateur, iemand volgt een traineeship bij de customer service van IKEA en weer een ander is bij een productiebedrijf gestart. Laat Britt en Koosje maar schuiven.

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie

De Raad van Kerken Arnhem houdt op **dinsdag 23 januari 2024** voor iedere geïnteresseerde zijn jaarlijkse nieuwjaarsreceptie; wederom in de kerk van de Parkstraatgemeente (ruimte de Voorhof, ingang Kastanjelaan 22e) en wel vanaf 16.15 - 17.30 uur.

Opgave voordien mag !

Vacature voor de rol van notulist

Gezocht: een vrijwilliger die als notulist wil optreden

De Raad van Kerken Arnhem is een samenwerkingsverband van een groot aantal christelijke kerken in Arnhem. De Raad stimuleert uitwisseling tussen de kerken en zij organiseert gezamenlijke activiteiten van de kerken.

De Raad van Kerken Arnhem zoekt een vrijwilliger die de rol van notulist bij de Bestuursvergaderingen en de Algemene Vergadering op zich wil nemen. Het Dagelijks Bestuur komt meestal 10 keer per jaar bij elkaar en de Algemene Vergadering 6 keer. Deze bijeenkomsten vinden altijd plaats op een dinsdagmiddag vanaf 15.30 uur.

In deze rol krijg je met veel verschillende kerken en geloofsgemeenschappen in Arnhem te maken.

Ben je geïnteresseerd of wil je meer Informatie over deze vacature, neem dan contact op met de voorzitter Johannes Kon:

E-mail: aris.kon.arnhem11@gmail.com

Tel.: 06 – 5061 1483

Colofon

Bulletin is een uitgave van de Raad van Kerken Arnhem.

Voorzitter: Johannes Kon (aris.kon.arnhem11@gmail.com)

Secretaris: Bruno Vreeburg (vrar2010@gmail.com)

Opmaak: Ewald den Blaauwen

Eindredactie: Dagelijks bestuur

Alle in Arnhem gevestigde christelijke kerken en geloofsgemeenschappen kunnen in de Raad vertegenwoordigd zijn indien ze de uitgangspunten en doelstellingen onderschrijven. Voor een overzicht van organisaties en activiteiten is een brochure beschikbaar.

Kopij voor het januarinum­mer in­zenden vóór 5 januari 2024 aan bulletin.rvkarnhem@gmail.com

Het volgend bulletin verschijnt op 10 januari 2024.

Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 382 e-mailadressen.

De Raad van Kerken te Arnhem heeft een eigen website: www.rvkarnhem.nl

Het bankrekeningnummer is NL90INGB 0000 87 14 97 t.n.v. Vereniging Raad van Kerken Arnhem.

Reacties op dit bulletin kunt u mailen naar onze voorzitter of onze secretaris of naar bulletin.rvkarnhem@gmail.com