



# Bulletin

*Raad van Kerken Arnhem*

Digitale nieuwsbrief nr. 125  
juni 2024  
Verschijnt 10x per jaar

## Inhoud

Bijeenkomst INA op 4 juli a.s. over “interculturele communicatie” .....	1
Activiteiten in de Waalse Kerk .....	2
Power of the name .....	2
Oproep van de Protestantse Gemeente Arnhem.....	3
Nieuwe publicatie ‘Wereldkerken in Nederland’.....	3
Contacten met Gera, einde of nieuw begin?.....	4
Vredesweek 2024: Samen voor Vrede. Nu!.....	4
Vredesboom .....	5



## Korte berichten

- **Coventrygebed, elke vrijdag 12.30-12.50 uur.** Het Coventrygebed is in de **Waalse kerk**. Iedereen is welkom! Samen bidden voor vrede en verzoening. Lees hier de achtergrond van het Coventry gebed: <https://jansbeekkklesia.nl/vieringen-in-jansbeek-ekklesia/coventry-gebed/>

## Bijeenkomst INA op 4 juli a.s. over “interculturele communicatie”

Op donderdag 4 juli a.s. zijn we te gast in het *gebouw van Baptistengemeente Arnhem Centrum*, Willem van Kleeflaan 6. Mustafa Akpinar, voorzitter bestuur Stichting Islamitische Centrum Arnhem Zuid zal dan met ons nadenken over het thema **interculturele communicatie**.

Mustafa studeerde bedrijfseconomie, theologie en bedrijfscommunicatie en is als docent en PhD-kandidaat verbonden aan de Radboud Universiteit. Voorheen was hij werkzaam als docent-onderzoeker aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen waarin hij deel heeft uitgemaakt van het onderwijs ontwikkelteam van de opleiding Communicatie en de twee examencommissies van de Academie Business & Communicatie en de International School of Business.

In de stad en ook binnen onze eigen religieuze gemeenschappen hebben we te maken met een veelheid van culturen, met elk hun eigen unieke manieren van communiceren. Hierdoor kan er gemakkelijk spraakverwarring ontstaan, waardoor we van elkaar vervreemden. Ik verwacht dat we van Mustafa bruikbare tools aangereikt krijgen om elkaar meer te gaan begrijpen.

We beginnen om 19:30 uur en ronden rond 21:00 uur af. Adres: Willem van Kleeflaan 6. Van harte welkom!

Met vriendelijke groet,  
Bert de Ruiter, coördinator Interreligieus Netwerk Arnhem (INA)

## Activiteiten in de Waalse Kerk

### Nieuw: Zomerkring

28 juni, 5 juli en 12 juli van 19.30 tot 21.30 uur in de Voorhof van de Parkstraatgemeente, Kastanjelaan 22e, Arnhem en in de tuinen van het Spijkerkwartier. Opgeven: zie website. Drie vrijdagavonden samen met mensen van 4 andere kleine geloofsgemeenschappen in Arnhem in gesprek rond biodiversiteit en het Joodse Loofhuttenfeest. Welkom, iedereen en m.n. ook mensen vanuit Jansbeek ekklesia.

Aly Meijer, predikant van de Doopsgezinde Gemeente zal het thema inleiden en de gesprekken begeleiden.

### Pelgrimsviering en wandeling

Woensdag 26 juni, 9.30- 10.30 -13.00 uur. Organisatie: Doopsgezinde Gemeente. De kerk is open vanaf 9.00 uur. Meditatieve viering om 9.30 uur. 10.00 uur koffie en kennismakingsvraag. Vanaf 10.30 uur wandelen we deels in stilte, deels in gesprek, naar park Sonsbeek. Bij de waterval krijg je een bezinnende vraag mee. De ochtend eindigt met een potluck-lunch ( tot 13.00 uur), waarvoor iedereen iets te eten meeneemt. Bijdrage voor gemaakte kosten: € 5,- ( richtbedrag). Ook welkom voor een onderdeel van het programma. Opgeven graag, maar hoeft niet per se, bij [Aly Meijer](mailto:Aly.Meijer@doopsgezind.nl): 06-26493146

## Power of the name

Diaspora Wellhouse organiseert publieksbijeenkomst 'Power of the name' in Arnhem over de emotionele begeleiding en zorg gekoppeld aan naamswijziging regeling Koloniaal en Slavernijverleden.

Op vrijdag 14 juni 2024 organiseert Diaspora Wellhouse de 1e publieksbijeenkomst van het bewustwordingsprogramma 'Power of the Name' in Bibliotheektheater De Rozet in Arnhem. Sinds december 2023 biedt de gemeente Arnhem ook de mogelijkheid tot een kosteloze naamsverandering voor burgers met een achternaam die verbonden is aan het Nederlandse slavernijverleden. Het publieksprogramma 'Power of the Name' richt zich op de bredere sociaal-emotionele en historische context en impact van een eventuele naamswijziging. Meer kennis en bewustwording rondom deze thematiek is gewenst voor mensen die dit overwegen. Of voor hen die meer willen weten over de tradities van naamgeving.

Locatie: Rozet  
Adres: Kortestraat 16 Arnhem  
Datum: 14 juni 2024  
Inloop:19.30

Start: 20.00 - 22.00 uur

Toegang: gratis (graag wél aanmelden via ticketlink)

Meer informatie & tickets: <https://www.diasporawellhouse.com/event-details-registration/power-of-the-name-arnhem>

Toegankelijkheid: de locatie en toiletten zijn rolstoeltoegankelijk

Aftermovie Power of the Name 17 september 2023

Aftermovie Power of the Name 22 oktober 2023 [klik hier](#)

Aftermovie Power of the Name 3 maart 2024 [klik hier](#)

Hartelijke groet,

Mae Lyn Meulman

## Oproep van de Protestantse Gemeente Arnhem

Vanuit de Predikanten van de Protestantse Gemeente Arnhem kregen we de volgende vraag. In januari en september vinden er oecumenische vieringen plaats in de Eusebiuskerk. Deze vieringen zijn in het kader van de Gebedsweek voor de Eenheid in januari en de Vredesweek. De viering in het kader van de vredesweek is al op zondag 15 september 2024. Wij, de predikanten van de PGA willen andere geloofsgemeenschappen van harte uitnodigen om die vieringen samen met ons te vieren. Niet alleen op de zondagen zelf, maar ook in de voorbereiding en vormgeving van deze vieringen.

Wanneer men hier aan mee wil doen, neem dan contact op met: ds. Mattijs Jonker (06 - 4352 4598): [ds.jonker@pgarnhem-zuid.nl](mailto:ds.jonker@pgarnhem-zuid.nl)

## Nieuwe publicatie 'Wereldkerken in Nederland'



Kerkgebouwen veranderen. Op 23 mei is het fotoboek 'Wereldkerken in Nederland' gepubliceerd in een feestelijke bijeenkomst in de Nieuwe Kerk in Den Haag. Dit boek is gemaakt door SKIN en Museum Catharijneconvent, en toont 36 kerkgebouwen van internationale en

migrantenkerken in Nederland, met de verhalen van deze gemeenschappen. Voor het eerst wordt hiermee de soms eeuwenoude geschiedenis van christelijke migrantengemeenschappen in Nederland en hun erfgoed en cultuur in kaart gebracht, aan de hand van een rijke en diverse selectie kerkinterieurs. Het is te bestellen via [deze website](#).

Diverse media besteedden aandacht aan de publicatie:

- Trouw (23 mei). Migrantenkerken creëren nieuwe cultureel erfgoed. Dat toont dit nieuwe boek waarin de verschillende gemeenschappen zijn geportretteerd.
- Reformatorisch Dagblad (25 mei). De ene week schoof fotograaf Bram Petraeus aan in een eeuwenoude Armeense kerk in Amsterdam. Een andere keer bezocht hij een Afrikaanse gemeente in de Bijlmer. In de kerk komen migrantenchristenen “even thuis in een vreemd land”.
- NRC (30 mei). Door indringende fotoreportages gemaakt door Zilveren Camera winnaar Bram Petraeus, stapt de beschouwer van het fotoboek telkens in een andere wereld.

## Contacten met Gera, einde of nieuw begin?

Kerkelijke contacten tussen Gera en Arnhem bestaan al tientallen jaren. Om de twee jaar vinden wederzijdse bezoeken plaats. De werkgroep STIOC die namens de Raad van Kerken Arnhem de internationale oecumenische contacten verzorgt, ontvangt dit jaar van 10 tot 13 oktober een groep van ongeveer 12 gemeenteleden uit Gera.

Zowel in de kerken in Gera als ook in Arnhem is geconstateerd dat de belangstelling voor oecumenische contacten afgenomen is. Vanwege vergrijzing in het algemeen maar ook door de terugloop van het kerkelijk leven. Wellicht is hierdoor het einde in zicht van de oecumenische contacten tussen Gera en Arnhem. Misschien kunnen wij deze contacten nieuw leven inblazen door jongere groepen hiervoor te interesseren, bijvoorbeeld jongeren of studenten. Dit is dan ook het gezamenlijke thema van het komende bezoek uit Gera. Wilt u hieraan deelnemen of meedenken over een nieuw begin, dan kan dit via het mailadres van onze secretaris [kvdhoek@telfort.nl](mailto:kvdhoek@telfort.nl)

Ook zoeken wij mensen, die voor deze 3 nachten gastvrijheid willen verlenen. Hiervoor kunt u contact opnemen met Ida Eldering, tel. 06 2953 7653 [ida.eldering@gmail.com](mailto:ida.eldering@gmail.com)

Klaas van der Hoek, secretaris STIOC



## Vredesweek 2024: Samen voor Vrede. Nu!

Met de oorlogen en geweld in de wereld worden alle mensen van goede wil uitgedaagd om zich steeds in te zetten voor vrede. De kostbare vrede die we in Nederland genieten, moeten we koesteren en behoeden. Tegelijk zijn er veel conflicten in de wereld die laten zien dat er

lang niet overal vrede is. De oorlogen in Oekraïne en Gaza beheersen het nieuws, maar er zijn nog zoveel andere vergeten conflicten die het nieuws niet halen.

Vredesbeweging PAX neemt ieder jaar het initiatief voor de Vredesweek. PAX is de grootste algemene vredesorganisatie van Nederland. PAX werkt aan de bescherming van burgers tegen oorlogsgeweld, het beëindigen van gewapend geweld en het opbouwen van inclusieve vrede. Dit doet PAX in conflictgebieden wereldwijd, samen met lokale partners.

De Vredesweek 2024 loopt van zaterdag 14 t/m zondag 22 september 2024. Het thema van de Vredesweek is: Samen voor Vrede. Nu! (Zie de website: <https://vredesweek.nl/>) In de Vredesweek valt altijd 21 september. Deze dag is sinds 1981 door de Verenigde Naties uitgeroepen tot internationale Dag van de Vrede. Het doel is een wereldwijde dag van wapenstilstand en geweldloosheid.

We willen nu maatschappelijke en religieuze organisaties in Arnhem oproepen om zich in de Vredesweek te laten horen. Dit kan op veel manieren: Door een vredesmars te organiseren, door gesprekken te organiseren over Vredesvraagstukken. Kerken, moskeeën, synagogen en andere levensbeschouwingen kunnen hun deuren open zetten om te bidden voor vrede en slachtoffers te gedenken en men kan dit ook in gezamenlijk verband doen. Er zijn veel soorten actie denkbaar. Scholen kunnen er in de les aandacht voor vragen. Men kan acties in de eigen buurt organiseren. Laat in die week horen dan we vrede willen.

Inmiddels zijn al verschillende initiatieven genomen. We hopen dat veel organisaties in Arnhem zich aan willen sluiten bij deze oproep. Wanneer men iets wil organiseren, laat het dan weten aan Bruno Vreeburg, secretaris van de Raad van Kerken Arnhem: [vrar2010@gmail.com](mailto:vrar2010@gmail.com)

De Raad van Kerken zal de initiatieven via haar communicatiekanalen steeds melden en een bijdrage leveren aan de publiciteit.

## Vredesboom

Op zaterdag 14 september 2024 zal er ter gelegenheid van de Vredesweek in het Stadhuis van Arnhem van 13:00 tot 16:00 uur de mogelijkheid bestaan om verhalen over vrede te beluisteren en te delen.

Dit evenement, genaamd de Vredesboom, is georganiseerd door het Arnhemse Studenten Pastoraat; de Doopsgezinde Gemeente Arnhem; de Soefi Ruhaniat Nederland en de Raad van Kerken Arnhem.

Er zal een "levende bibliotheek" zijn, bestaande uit verschillende individuen met ieder een eigen verhaal over vrede.

Daarnaast krijgt u tijdens dit evenement de mogelijkheid in gesprek te gaan over uw ervaringen en ideeën over vrede aan verschillende "dialoogtafels".

Deze middag staat geheel in het teken van verbinding, inspiratie en toenadering tot elkaar. We hopen u te ontmoeten op 14 september.

Het organisatiecomité: Iris, Mariella, Zubin, Aly, Johannes





---

## Colofon

**Bulletin** is een uitgave van de Raad van Kerken Arnhem.

Voorzitter: Johannes Kon ([aris.kon.arnhem11@gmail.com](mailto:aris.kon.arnhem11@gmail.com) )

Secretaris: Bruno Vreeburg ([vrar2010@gmail.com](mailto:vrar2010@gmail.com) )

Opmaak: Ewald den Blaauwen

Eindredactie: Dagelijks bestuur

Alle in Arnhem gevestigde christelijke kerken en geloofsgemeenschappen kunnen in de Raad vertegenwoordigd zijn indien ze de uitgangspunten en doelstellingen onderschrijven.

**Kopij voor het septembernummer inzenden vóór 6 september 2024 aan [bulletin.rvkarnhem@gmail.com](mailto:bulletin.rvkarnhem@gmail.com)**

Het volgende bulletin verschijnt op 11 september 2024.

Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 382 e-mailadressen.

De Raad van Kerken te Arnhem heeft een eigen website: [www.rvkarnhem.nl](http://www.rvkarnhem.nl)

Het bankrekeningnummer is NL90INGB 0000 87 14 97 t.n.v. Vereniging Raad van Kerken Arnhem.

Reacties op dit bulletin kunt u mailen naar onze voorzitter of onze secretaris of naar [bulletin.rvkarnhem@gmail.com](mailto:bulletin.rvkarnhem@gmail.com)