



# Bulletin

*Raad van Kerken Arnhem*

Digitale nieuwsbrief nr. 130  
januari 2025  
Verschijnt 10x per jaar

## Inhoud

Nieujaarsbijeenkomst.....	2
STIOC nieuwjaarswens .....	2
Nieujaarswensen vanuit Gera .....	2
Uitnodiging informatieavond contact vluchtelingen .....	3
Kerstboodschap van Micha NL.....	4
Vredeswake in de Oude Jan.....	5
Week van gebed voor eenheid .....	5
Thee met Thema op zondag 26 januari .....	6
Derde TOP 2000-kerkdienst met live band in de Vredebergkerk .....	6
Bericht van het Eef Sybesma Fonds.....	7

19-jan	Muziekvesper	pag. 4
19-jan 26-jan	Week van gebed	pag. 5
21-jan	Vredeswake	pag. 5
26-jan	Thee met thema	pag. 6
28-jan	Nieujaarsreceptie	pag. 2
11-feb	Infoavond contact vluchtelingen	pag. 3
16-feb	TOP 2000-kerkdienst	pag. 6



## Korte berichten

• **Coventrygebed, elke vrijdag 12.30-12.50 uur.** Het Coventrygebed is in de **Walse kerk**. Iedereen is welkom! Samen bidden voor vrede en verzoening. Lees hier de achtergrond van het Coventry gebed:  
<https://jansbeekkklesia.nl/vieringen-in-jansbeek-ekklesia/coventry-gebed/>

## Nieuwjaarsbijeenkomst

Op dinsdag **28 januari** organiseert de Raad van Kerken Arnhem zijn nieuwjaarsreceptie in de Parkstraatkerk (ingang Kastanjelaan) vanaf 16.15 uur. Iedereen is daar welkom om met ons samen vooruit te kijken naar een jaar met vrede en verzoening.



**STIOC - Stedelijke Internationale Oecumenische Contacten**

*Werkgroep van de Raad van Kerken Arnhem*

## STIOC nieuwjaarswens

Aan de vrienden van STIOC

Aan het einde van dit jaar denken we met dankbaarheid terug aan de goede driedaagse ontmoeting die we in oktober hadden met een groep van acht mensen uit Gera. We werden in vijf kerken hartelijk ontvangen! We hebben weer mogen ervaren hoe inspirerend het is om enkele dagen samen op te trekken met gelovigen die in taal, achtergrond en geschiedenis en in geloof en kerk zozeer van ons verschillen.

Het thema van de ontmoeting: Einde of Nieuw begin? bracht ons ertoe om zowel in Gera als in Arnhem te proberen om met jongere mensen deze waardevolle partnercontacten voort te zetten. En als dat niet mocht lukken, dan willen we dit 30 jaar durende kerkelijke contact op waardige wijze in het najaar van 2025 in Gera afronden.

Voor het nieuwe jaar wensen wij u en uw naasten in deze tijd van onrust en extreme ontwikkelingen vrede en hoop, gezondheid en goede moed!

Namens STIOC,  
Ida Eldering, voorzitter  
Klaas Van der Hoek, secretaris

## Nieuwjaarswensen vanuit Gera

Liebe Ida,  
lieber Klaas,  
liebe Brüder und Schwestern in Arnhem,

herzlichen Dank für Eure Neujahrgrüsse!

Ich habe mich sehr darüber gefreut und Euer Schreiben gleich an alle ACK-Mitgliedsgemeinden weitergeleitet.

Auch wir wünschen Euch ein reich gesegnetes Jahr 2025!

Mögen wir in Gera und in Arnhem und auf der ganzen Welt erleben, dass der von Gott geschenkte Friede höher ist als alle menschliche Vernunft (Phiipper 5, 7).

Und er möge auch höher und grösser sein als alle menschliche Unvernunft!

Lasst uns gemeinsam auf Gott vertrauen - aber auch selbst etwas dazu beitragen.

Wir wissen uns dabei mit Euch eng verbunden.

Ich möchte dieses Schreiben auch dazu nutzen, noch einmal auf unseren Besuch in Arnhem und auf die Ergebnisse unserer Gespräche einzugehen.

Ich habe als Mitreisender die ACK Gera vertreten und in dieser Funktion die Stellungnahme der Geraer ACK-Gemeinden vorgetragen.

Dass dieses "Abschieds-Mandat" angekommen ist, wird auch In Euren Neujahrgrüssen, so meine ich, erkennbar.

Allerdings macht Ihr in dem Schreiben auch zwei wichtige Ergebnisse des Besuchs deutlich: Einerseits der Wunsch und der Plan, im Herbst dieses Jahres noch einmal in Gera zusammen zu kommen und gemeinsam und dankbar einen Schlusspunkt unter die bisherige Form des Miteinander zu setzen.

Andererseits die Hoffnung, in dieser Zeit nach personellen und inhaltlichen Alternativen zu suchen, mit denen die Städte-Partnerschaft zwischen Arnhem und Gera von mehr und von anderen Menschen und mit neuen Ideen gestaltet werden kann.

Letztgenannter Aufgabe widmet sich seither und aktuell hier in Gera eine kleine Gruppe von Menschen aus mehreren Gemeinden.

Das bei diesem Bemühen Erreichte (oder auch nicht Erreichte) wird Grundlage dafür sein, ob und wie das oben erwähnte Treffen im Herbst vorbereitet und durchgeführt werden kann.

Ich hoffe, so das Ergebnis unseres Besuches noch einmal richtig zusammengefasst zu haben.

Lasst uns gemeinsam Gott darum bitten, dass er uns auch in dieser Angelegenheit einen guten Weg zeigt.

Mit vielen guten Wünschen und einem herzlichen

Gruss und Segen

Euer

Andreas Martz

Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) in Gera



## Uitnodiging informatieavond contact vluchtelingen

Geachte kerkenraden, diakenen, vrijwilligers en andere belangstellenden,

Vanwege het enthousiasme van de vorige informatieavond, gehouden op 10 juli jl., willen we hieraan een vervolg geven om zo de verbindingen vast te houden en u die niet aanwezig kon zijn, de gelegenheid te geven om elkaar te ontmoeten. Tijdens deze avond willen we terugblikken op de vorige avond, de actuele situatie rond vluchtelingen in Arnhem onder de aandacht brengen en een update geven over de House of Joy ontwikkelingen in Arnhem. Een initiatief dat de mogelijk biedt om gezamenlijk, interkerkelijk om te zien naar de vluchteling. Ook kunt u kennismaken met Yvonne van Oosten die in januari uitgezonden gaat worden vanuit de



Stichting Gave  
 Marie Curiestraat 35  
 3846 BW Harderwijk  
 T 0341 - 460 328  
 info@gave.nl | www.gave.nl  
 IBAN NL85 INGB 0006 9900 56  
 KvK 41187131

Kruiskerk om als missionair veldwerker vanuit stichting Gave o.a. het House of Joy in Arnhem te gaan coördineren: een plek waar asielzoekers op adem kunnen komen en kracht ontvangen voor een nieuwe start. Vanuit stichting Gave is er het verlangen om Gods liefde uit te delen aan vluchtelingen. Gave inspireert, traint en helpt kerken bij de invulling hiervan en initieert, organiseert en ondersteunt diaconaal, missionair en pastoraal werk onder vluchtelingen in Nederland. We zijn benieuwd of u dit verlangen deelt en of er vanuit uw gemeente contact is met vluchtelingen.

Is uw interesse gewekt? Heeft u contact met vluchtelingen of wilt u meer betekenen voor hen? Dan hopen we u te ontmoeten op D. V. **11 februari** om nader kennis te maken met elkaar en met de vluchteling. De informatieavond zal worden gehouden in de Kruiskerk aan de Lisdoddelaan 30 te Arnhem. Van harte welkom vanaf 19:30 uur voor een kop koffie of thee. De aanvang is om 20:00u.

Zegt het voort en tot ziens!  
Met vriendelijke groet,

Theo van Driel, diaconaal werker van de Protestantse Diaconie Arnhem, tel. 06 21906365  
Yvonne van Oosten, missionair veldwerker stichting Gave, tel. 06 16944954  
Anita Eenhoorn, relatiemanager stichting Gave, tel. 06 51631109

## Kerstboodschap van Micha NL

In plaats van onze normale terugblik hebben we dit jaar een filmpje (2:22) opgenomen. In de video vind je een terugblik op het afgelopen jaar en een kerstboodschap.

### [Kerstboodschap 2024 door Herman Niemeijer-Scheffer \(directeur Micha NL\)](#)

Zoals je ziet, zijn we met van alles druk geweest. Als Micha versterken we graag initiatieven zoals het Kerkasiel Kampen met onze organisatiecapaciteit. In het aankomend jaar willen hier graag mee door. Normaal gesproken vragen we je vaak om een actie in je eigen omgeving. Nu, aan het einde van het jaar, willen we je ook om een gift vragen.

Met jouw bijdrage kunnen we de Micha-beweging groter maken, en gerechtigheid onder de aandacht brengen binnen de kerk en in het maatschappelijk gesprek. Help ons met je gift.

[Yes, ik wil Micha steunen!](#)

Hartelijke groet,

Harmen Niemeijer-Scheffer  
*Directeur Micha Nederland*

## Muziekvespers in de Koepelkerk

Met ingang van 2025 wordt in de Koepelkerk in Arnhem maandelijks op zondagmiddag een muziekvesper gehouden in samenwerking met de Raad van Kerken Arnhem. Een muziekvesper is een middagdienst waarin muziek een centrale plaats inneemt. Vier keer per jaar zal dit een cantatevesper zijn waarin een van de cantates van Johann Sebastian Bach wordt

uitgevoerd. De overige keren wordt een Choral Evensong gehouden volgens anglicaanse traditie.

De eerste muziekvesper is op **zondag 19 januari 2025**. Het Bachensemble Arnhem zingt dan de cantate 'Christ unser Herr zum Jordan kam' (BWV 7) van Johann Sebastian Bach. De aanvang van de muziekvespers is op zondagmiddag om 16.00 uur.

Adres Koepelkerk: Jansplein 60, 6811 GH Arnhem (nabij Arnhem CS). Toegang vrij, er is een collecte na afloop.

Voor meer gegevens: [www.bachensemblearnhem.nl](http://www.bachensemblearnhem.nl) en [www.koepelkerk.nl](http://www.koepelkerk.nl).

## Vredeswake in de Oude Jan

We voelen ons zo machteloos en zouden zo graag iets doen tegen al het geweld, het verdriet en de pijn in Israël en in de Gazastrook, maar ook in Oekraïne en in alle andere conflictgebieden in de wereld.

Daarom organiseert 'Geloven in beweging', Raad van Kerken in Velp/Rozendaal, een Vredeswake. Er is gelegenheid om even stil te zijn, om een kaarsje aan te steken of te bidden. We luisteren naar meditatieve muziek of naar een gedicht of gebed.

Iedereen is welkom! Of je nou gelovig bent of niet; ongeacht je levensovertuiging!

Plaats : Oude Jan

Datum: dinsdag **21 januari**

Tijd: 19.00 – 19.30 uur

## Week van gebed voor eenheid

In de week **van 19 tot en met 26 januari** hebben we ook in Arnhem opnieuw de jaarlijkse gebedsweek. Christenen uit de hele stad zijn welkom om zich met elkaar en met God te verenigen op diverse locaties in de stad. Van de Eusebiuskerk trekken we een lijn naar andere beeldbepalende locaties, waar we elkaar die week kunnen ontmoeten: de bibliotheek, de daklozenopvang, de hogeschool, het wijkcentrum en de stadsnatuur. We bidden en we danken voor dat wat ons hart raakt en wat ons in beweging brengt. En we doen dat met alles wat we in de stad gekregen hebben aan: creativiteit, zorgzaamheid, ontplooiing, verbinding en duurzaamheid. Kijk voor het gedetailleerde programma inclusief locaties voor vieringen en gebedsuren onder Agenda op: [www.weekvangebedarnhem.nl](http://www.weekvangebedarnhem.nl)

Zondag 19/1	10:15 u	Viering	Eusebiuskerk	Kerkplein 1
Maandag 20/1	20:00 u	Gebedsuur	Rozet ( <i>k 3.09</i> )	Kortestraat 16
Dinsdag 21/1	20:00 u	Gebedsuur	Kruispunt	Spoorwegstraat 13
Woensdag 22/1	9:30 u	Viering	Waalse kerk	Gasthuisstraat 1
Woensdag 22/1	20:00 u	Gebedsuur	HAN ( <i>k D0.03</i> )	Ruitenberglaan 31
Donderdag 23/1	20:00 u	Gebedsuur	MFC Wijkcentrum ( <i>koffiecafé</i> )	Kazerneplein 2
Vrijdag 24/1	20:00 u	Gebedsuur	Het Arnhems Gemaal	Gelderse Rooslaan 85
Zondag 26/1	9:45 u	Viering	Lucaskerk Elden	Rijksweg-West 52

## Thee met Thema op zondag 26 januari

### Teun Kruijswijk Jansen over Iona – centrum van spiritualiteit in Schotland

Eind dertiger jaren van de vorige eeuw nam de Schotse predikant George MacLeod op het Binnen-Hebride eiland Iona de restauratie van de Abbey daar ter hand.

Iona was al van vòòr de christelijke tijd een centrum van spiritualiteit.

Hieruit ontstond niet veel later de Iona Community, een oecumenische beweging naast de kerken. Ze werkt vanuit de Keltisch christelijke inspiratie, de gastvrijheid van de Benedictijnen en de Bijbelse bron van de Reformatie. Ze wordt gekenmerkt door de verbinding van actie en contemplatie en maatschappelijke verbindingen daarvan.

De leden en associate-leden wonen verspreid over de hele wereld, maar met name in het Verenigd Koninkrijk.

In deze presentatie wordt de gefilmde reis naar Glasgow (de plaats van ontstaan) - het eiland Iona - en weer terug vertoond.

Zang en muziek vormen een belangrijke bron, en daarom wordt daar ook op deze middag uit de rijke liederenschat van Iona geput. Waar gaat deze Gemeenschap voor, en wat heeft ze ons te zeggen?

Teun Kruijswijk Jansen is sinds 1997 betrokken bij de Iona Community en sinds 2009 lid, en mede oprichter van Iona Community Nederland. Hij heeft in de redacties van de twee Nederlandse Iona-liedbundels mee gedaan, en de promotie van de Ionatekst-vertalingen op de site van Iona Community Nederland verzorgd.

**Plaats:** Remonstrantse kerk, Wilhelminastraat 10, Oosterbeek

**Tijd:** 16 – 17.30 u (inloop vanaf 15.30 u)

**Kosten:** vrijwillige bijdrage achteraf

**Informatie:** Hannie Nusselder, [hannie.nusselder@hetnet.nl](mailto:hannie.nusselder@hetnet.nl)

## Derde TOP 2000-kerkdienst met live band in de Vredebergkerk

Op zondag **16 februari** a.s. om 16.00 uur organiseert PKN Oosterbeek - Wolfheze in de Vredebergkerk in Oosterbeek de derde editie van de Top 2000-dienst. Deze kerkdienst, met liveband, haakt aan bij de traditionele Top 2000 van NPO Radio 2 die elk jaar tussen kerst en oud en nieuw te beluisteren is.

### Thema Als Nieuw

In de Top 2000 staan veel nummers met inhoud: nummers die emoties teweeg brengen, kippenvel geven en herinneringen oproepen. Het thema van deze dienst is, passend bij het jaarthema van de Protestantse Kerk in Nederland: "Als Nieuw".

In september kon er gestemd worden via de website van de landelijke Top 2000-kerkdienst-organisatie voor deze dienst in Oosterbeek.

Uit de aangedragen nummers van o.a. Queen, Coldplay en Maan en de motivatie van stemmers is een keuze gemaakt. En daarmee is er nu een prachtige dienst voorbereid, met onze eigen PeaceMountainband.

Iedereen met een hart voor muziek (en tekst) is welkom. Er is ruimte voor kinderen om te knutselen, dus kom gewoon met je hele gezin. Of neem burens, vrienden of collega's mee. Na afloop is er tijd om na te praten met een hapje en een drankje.

**Top2000kerkdienst.nl**

Op [www.Top2000kerkdienst.nl/oosterbeek](http://www.Top2000kerkdienst.nl/oosterbeek) vind je actuele informatie over de dienst en over andere pop/top2000diensten door heel het land. Ook op <https://www.pkn-oosterbeek-wolfheze.nl> vind je meer informatie in de agenda.

**Praktische gegevens**

De toegang van deze Top2000 kerkdienst is gratis! Er is wel een collecte, dit jaar bestemd voor de Speelgoedbank. Ook kan je hiervoor speelgoed dat “als nieuw” is, inleveren.

Datum: zondag **16 februari** a.s.

Aanvang: 16.00u (Inloop met muziek vanaf 15:30u)

Adres: Van Toulon van der Koogweg 3, 6862 EB Oosterbeek

**Bericht van het Eef Sybesma Fonds**

Graag willen we de lezer weer attenderen op het Eef Sybesma Fonds van de Raad van Kerken in Arnhem. Dit Fonds kan oecumenische initiatieven in Arnhem ondersteunen. Het kan gaan om de samenwerking tussen verschillende kerken of om initiatieven voor maatschappelijke dienstverlening (diaconie) waar de kerken in oecumenisch verband samenwerken.

Ook in 2025 is het weer mogelijk om aanvragen te doen. Er zijn twee rondes waarin aanvragen gedaan kunnen worden, namelijk voor 1 april 2025 en voor 1 oktober 2025. Incidenteel worden ook aanvragen tussendoor beoordeeld.

Wilt u meer over het Fonds weten: Kijk dan op de website van de Raad van Kerken Arnhem: <https://rvkarnhem.nl/welkom/eef-sybesma-fonds/>

Hier staat de regeling van het fonds met de voorwaarden waaraan een aanvraag moet voldoen en het adres van het fonds.

Bruno Vreeburg

**Colofon**

**Bulletin** is een uitgave van de Raad van Kerken Arnhem.

Voorzitter: Johannes Kon ([aris.kon.arnhem11@gmail.com](mailto:aris.kon.arnhem11@gmail.com))

Secretaris: Bruno Vreeburg ([vrar2010@gmail.com](mailto:vrar2010@gmail.com))

Opmaak: Ewald den Blaauwen

Eindredactie: Dagelijks bestuur

Alle in Arnhem gevestigde christelijke kerken en geloofsgemeenschappen kunnen in de Raad vertegenwoordigd zijn indien ze de uitgangspunten en doelstellingen onderschrijven.

**Kopij voor het februarinummer inzenden vóór 7 februari 2025 aan**  
[bulletin.rvkarnhem@gmail.com](mailto:bulletin.rvkarnhem@gmail.com)

Het volgende bulletin verschijnt op 12 februari 2025.

Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 382 e-mailadressen.

De Raad van Kerken te Arnhem heeft een eigen website: [www.rvkarnhem.nl](http://www.rvkarnhem.nl)

Het bankrekeningnummer is NL90INGB 0000 87 14 97 t.n.v. Vereniging Raad van Kerken Arnhem.

Reacties op dit bulletin kunt u mailen naar onze voorzitter of onze secretaris of naar [bulletin.rvkarnhem@gmail.com](mailto:bulletin.rvkarnhem@gmail.com)