



Bulletin

Raad van Kerken Arnhem

Digitale nieuwsbrief nr. 132
maart 2025
Verschijnt 10x per jaar

Inhoud

Jansbeek Ekklesia website.....	2
Muziekvespers in de Koepelkerk	2
Dubbel houvast in de vastentijd.....	2
Oproep voor donaties ramp Arnhem.....	3
Thee met Thema met Dr. Annemarieke van der Woude.....	4
Lutherse dienst in de Koepelkerk	4
Jansbeek Ekklesia.....	5
Uitnodiging donateurs.....	6
Bericht van het Eef Sybesma Fonds.....	6
Dringende oproep.....	6
Tien jaar BBB en LVV - een terugblik	7

16-mrt	Muziekvesper in de Koepelkerk	pag. 2
18-mrt	Porte ouverte van de Waalse Gemeente	pag. 5
23-mrt	Thee met thema	pag. 4
23-mrt	Laudenviering met Laudenkoor	pag. 5
26-mrt	Lezing over de moderne devotie	pag. 5
26-mrt	Pelgrimsviering en wandeling	pag. 5
30-mrt	Lutherse dienst in de Koepelkerk	pag. 4
6-apr	Uitnodiging donateurs	pag. 6



Korte berichten

- **Coventry Vredes Gebed, elke vrijdag 12.30-12.50 uur.** Het Coventry Vredes Gebed is in de **Waalse kerk**. Iedereen is welkom! Samen bidden voor vrede en verzoening. Lees hier de achtergrond van het Coventry Vredes Gebed: <https://jansbeekekklesia.nl/vieringen-in-jansbeek-ekklesia/coventry-gebed/>

Jansbeek Ekklesia website



Zie ook: [website](#) en [facebook](#).

Contactpersoon: Hans van Zanten, info@jansbeekekklesia.nl.

Locatie van de activiteiten (tenzij anders aangeven) : Waalse kerk, Gasthuisstraat 1, Arnhem

De nieuwe website gaat om onze kinderen, kleinkinderen en verdere generaties. Het gaat om de mensen die verdrukt en verdreven worden. Het gaat om de grote gemeenschap die we kunnen zijn.

Muziekvespers in de Koepelkerk

Met ingang van 2025 wordt in de Koepelkerk in Arnhem maandelijks op zondagmiddag een muziekvesper gehouden. Vier keer per jaar zal dit een cantatevesper zijn waarin een van de cantates van Johann Sebastian Bach wordt uitgevoerd. De overige keren wordt een Choral Evensong gehouden volgens Anglicaanse traditie. De volgende muziekvesper is op **zondag 16 maart 2025**.

De aanvang van de muziekvespers is op zondagmiddag om 16.00 uur.

Adres Koepelkerk: Jansplein 60, 6811 GH Arnhem (nabij Arnhem CS).

Toegang vrij, er is een collecte na afloop.

Voor meer gegevens: [Activiteiten - Koepelkerk](#)

Dubbel houvast in de vastentijd

De Oud-Katholieke kerk Arnhem doet dit jaar met de vastentijd iets extra's. Bezoekers aan de Vieringen krijgen een brochure mee met een klein houten kruisje. Dit als houvast en steun in de vastentijd, ook wel de Veertigdagentijd genoemd. Verder krijgen de parochianen en overige belangstellenden elke donderdag digitaal een korte tekst ter inspiratie en bemoediging.

Pastoor Rudolf Scheltinga: 'In de Veertigdagentijd is de periode voor Pasen. Traditioneel een tijd van inkeer en bezinning. Veel mensen maken die tegenwoordig bewust mee. Niet per se door minder of anders te eten, maar wel heel persoonlijk met een bezinnende activiteit. Daar sluiten de mails op donderdag met een bemoedigende en inspirerende tekst op aan.'



Kerkmeester Alwin Meisters heeft de folder bij het houten kruisje gemaakt. Hij zegt: 'de Veertigdagentijd begint op 5 maart, Aswoensdag. In de Viering krijgen mensen dan een askruisje op het voorhoofd of worden met as besprenkeld. Dan wordt ook de brochure met het houten kruisje als houvast uitgereikt. Wat men in de Veertigdagentijd ook doet, het kruisje vormt een tastbare herinnering. Het laat weten: je bent niet alleen. Met jou hebben velen dit kruisje ontvangen en willen bewust de Veertigdagentijd beleven.'

Vroeger gaf de Oud-Katholieke kerk ter inspiratie vastenboekjes uit voor de Veertigdagentijd. Pastoor Scheltinga: 'de teksten ter bemoediging komen uit deze boekjes. Daar zitten vaak echte pareltjes tussen. In de overweging kunnen we daar dan een nieuwe, actuele draai aan geven. Zo combineer je het oude vertrouwde met de nieuwe in deze digitale tijd. En help je mensen om zin te geven aan de Veertigdagentijd en gezamenlijk op te trekken naar Pasen.'

De brochure treft u hierbij aan. De brochures met de houten kruisjes liggen ook in de kerk en zijn gedurende de Veertigdagentijd beschikbaar.

Oud- Katholieke Kerk Arnhem
Adolf van Nieuwenaarlaan 3
6824 AM Arnhem (Molenbeke)

Oproep voor donaties ramp Arnhem

In de (Signal) app van het Interreligieus Netwerk Arnhem kwam de suggestie naar voren om als kerken en religieuze gemeenschappen financieel bij te dragen voor de slachtoffers van de "historische" brand in de stad Arnhem in de nacht van 5 op 6 maart.

Ca 100 inwoners hebben alles maar dan ook alles verloren. Geestelijke bijstand is gelukkig al verleend door nabijgelegen Koepelkerk, maar fysieke steun is ook dringend nodig (kleding, meubilair, ook onderdak etc.). De gemeente Arnhem spant zich zeer in maar er is meer nodig.

www.steunbijnood.nl

Aanbevolen,
bestuur Raad van Kerken Arnhem

Thee met Thema met Dr. Annemarieke van der Woude

over De heiligheid van de mens; gedachten over de Nederlandse euthanasiepraktijk

Is een mensenleven heilig? Ja, natuurlijk. Alle leven is heilig. Dat besef neemt niet weg dat de Nederlandse euthanasiepraktijk vandaag de dag laat zien dat er soms gegronde redenen zijn om een leven met hulp van een arts te beëindigen. Wat betekent 'heiligheid' dan nog in dat verband? Aan de hand van wat de Bijbel zegt over heiligheid wordt in deze lezing een nieuw licht geworpen op vragen rond het levenseinde. Er zal bovendien volop gelegenheid zijn om over dit gevoelige onderwerp met elkaar van gedachten te wisselen.

Dr. Annemarieke van der Woude is bijbelwetenschapper. Zij werkte tien jaar als geestelijk verzorger in verpleeghuis Oranje Nassau's Oord in Renkum. Sinds 2015 is zij predikant van de Remonstrantse Gemeente in Oosterbeek. Zij publiceert regelmatig over vragen rond het levenseinde in landelijke dagbladen.

Plaats: Remonstrantse Kerk, Wilhelminastraat 10, Oosterbeek

Datum en tijd: **zondag 23 maart**, 16 – 17.30 u (inloop vanaf 15.30 u)

Kosten: vrijwillige bijdrage achteraf

Informatie: Janneke de Vries, jannekedevries@upcmail.nl

Lutherse dienst in de Koepelkerk



Op **zondag 30 maart** is er om 16.00 uur een Lutherse dienst in de Koepelkerk in Arnhem. De liturgie van deze dienst staat in een eeuwenoude traditie, waarin muziek, schoonheid en sacraliteit centraal staan. Iedereen is welkom om mee te vieren, of je nu vertrouwd bent met de Lutherse traditie of helemaal niet.

De Lutherse cantorij van Arnhem en enkele zangers van de Lutherse gemeente Apeldoorn verlenen hun medewerking. Organist is Maurits Bunt. Zangers en cantorij staan onder leiding van Theo van Willigenburg en voorganger is ds. Maarten Diepenbroek.

Tijdens de communie klinkt het Agnus Dei uit de Messe Basse van Gabriel Fauré.

Een moment om even op adem te komen!

Jansbeek Ekklesia

Zie ook: [website](#) en [facebook](#).

Contactpersoon: C. Follender, 0624723206, c.follender@eusebiusparochie.nl.

Locatie van de activiteiten (tenzij anders aangeven) : Waalse kerk, Gasthuisstraat 1, Arnhem

Paastas Project in de 40dagentijd.

Meer info op de website van Jansbeek ekklesia

In de 40dagentijd sluit Jansbeek ekklesia zich aan bij de Paastasactie voor Klarendal, St. Marten en Spoorhoek. Doneer voor cadeaubonnen met Pasen voor je stadsgenoten, die het niet breed hebben. Op NL82TRIO 0379 7200 00 tnv Inloophuis St.Marten. O.v.v. Paastasactie 2024.

Laudenviering met Laudenkoor

Zondag 23 maart, 10.00-11.00 uur . Aansluitend koffie/thee/ontmoeten

Op de kloostertraditie gebaseerde ochtendviering, waarin oude psalmen en eigentijdse gedichten rond de evangelielezing van de zondag. Daarnaast stilte en orgelspel Het Laudenkoor gaat voor in de zang en Alexander Saladin bespeelt het orgel.

Jansbeek Lezing: De Moderne Devotie en Arnhem

Woensdag 26 maart, 20.00-22.00 uur. Entree €10,- (€8,-) Reserveren via de website of 06-24723206

De Moderne Devotie was een spirituele hervormingsbeweging , die aan het eind van de 14^{de} eeuw opkwam binnen de katholieke kerk in de lage landen. In deze beweging lag de nadruk op persoonlijk geloof en praktische levenswijshouding. Eens was de stroming prominent aanwezig in Arnhem.

Drs. Ad Poirters, verbonden aan het Titus Brandsmainstituut, zal ons in deze lezing in contact brengen met de spiritualiteit van de beweging en met de relatie van de beweging met Arnhem.

Religieus overig

Porte Ouverte van de Waalse Gemeente

Dinsdag 18 maart, 10.30-12.00 uur in de Waalse Kerk

Welkom om onder leiding van de kortgeleden benoemde predikante van de Waalse Gemeente, Joanne Vrijhof, met elkaar van gedachten te wisselen. Waarover? Zie tzt de website van de Waalse kerk Arnhem.

Pelgrimsviering en wandeling

Woensdag 26 maart, 9.30- 10.30 -13.00 uur. Organisatie: Doopsgezinde Gemeente

De kerk is open vanaf 9.00 uur. Meditatieve viering om 9.30 uur. 10.00 uur koffie en kennismakingsvraag. Vanaf 10.30 uur wandelen we deels in stilte, deels in gesprek naar park Sonsbeek. Bij de waterval krijg je een bezinnende vraag mee. De ochtend eindigt met een potluck-lunch (tot 13.00 uur), waarvoor iedereen iets te eten meeneemt. Bijdrage voor gemaakte kosten: € 5,- (richtbedrag). Ook welkom voor een onderdeel van het programma. Opgeven graag, maar hoeft niet per se, bij Aly Meijer: 06-26493146 of [per mail](#)

RozinArnhem

Plek voor ontmoeting, zingeving en verbinding in de Voorhof (Kastanjelaan) te Arnhem. Activiteiten o.a.: Meditatieve dans, meditatie, stamtafel, cursussen. Maandelijks actuele info op de website en via een nieuwsbrief.

Ekklesia de Zijp

Website: dezijp.nl

Een andere ekklesia in Arnhem. Ekklesia, "dat betekent: bij-een-geroepen. We worden bij

elkaar gehááld door een stem, woorden, een verhaal. En we worden bijeengehouden door dat verhaal. De Zijk heeft gekozen voor een vrije opstelling, is een stichting en ligt niet ingebed in een afgebakend kerkelijk terrein.

Uitnodiging donateurs



Nachtopvang De Duif



STICHTING KRUISPUNT

We verwelkomen u graag op **zondag 6 april** om 14:30 uur op onze locatie Spoorwegstraat 13 te Arnhem.

We zouden het op prijs stellen als u de moeite wilt nemen om te komen. We kunnen u dan laten zien wat voor een mooie dingen we hebben kunnen doen met uw donatie. Op deze dag bestaat Nachtopvang De Duif maar liefst 35 jaar. Daar willen we ook graag aandacht aan besteden.

14:30 Inloop
 14:40 Welkomstwoord (Ype Schat)
 14:45 Ontstaan van Stoelenproject de Duif (Joop Toeter)
 15:00 Rondleiding door het gebouw (Barth van Eeten)
 15:30 Alcoholvrije borrel
 16:00 Afsluiting

Om 16:00 uur komen onze bezoekers weer binnen. U bent welkom om nog even te blijven.

Bericht van het Eef Sybesma Fonds

Het Sybesma Fonds van de Raad van Kerken in Arnhem kan oecumenische initiatieven in Arnhem ondersteunen. Men kan denken aan de samenwerking tussen verschillende kerken of aan initiatieven voor maatschappelijke dienstverlening (diaconie) waar de kerken in gemeenschappelijk verband samenwerken.

Wilt u meer over het Fonds weten: Kijk dan op de website van de Raad van Kerken Arnhem: <https://rvkarnhem.nl/welkom/eef-sybesma-fonds/>

Hier staat de regeling van het fonds met de voorwaarden waaraan een aanvraag moet voldoen en het adres van het fonds. Ook in 2025 is het weer mogelijk om aanvragen te doen. Er zijn twee rondes waarin aanvragen gedaan kunnen worden, namelijk voor 1 april 2025 en voor 1 oktober 2025. Incidenteel worden ook aanvragen tussendoor beoordeeld. Stuur uw aanvraag naar: e.sybesmafonds@gmail.com

Dringende oproep

Op Witte Donderdag **17 april** heeft de Armeens Apostolische Kerk - waarnemer bij de Raad van Kerken Arnhem - nog geen onderdak voor een passende viering. Haar huidige "vierplek" is dan namelijk bezet.

Wie weet er een praktisch en betaalbaar alternatief op die dag van 15.00 - 22.00 uur ?

Tien jaar BBB en LVV - een terugblik

Ruim tien jaar geleden deed het Europees Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa (ECSR) de belangwekkende uitspraak over het basisrecht van ieder mens op voeding, kleding en onderdak, waaruit de 'Bed-Bad-Brood' voorzieningen in Nederland zijn ontstaan.



INLIA Gasthuis Groningen

De straat als oplossing?

Volgens de Vreemdelingenwet 2000 krijgen asielzoekers van wie de asielaanvraag (definitief) is afgewezen een vertrektermijn van 28 dagen. Indien zij binnen die termijn niet zijn teruggekeerd naar hun land van herkomst, komen ze op straat te staan.

In november 2014 bepaalde het ECSR na een klacht van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) echter dat ongedocumenteerde vreemdelingen recht hebben op basisvoorzieningen zoals voeding, kleding en onderdak.

Dit oordeel van het ECSR werd overgenomen door de rechters van de Centrale Raad van Beroep. In diverse 'centrumgemeenten' (die verantwoordelijk zijn voor de maatschappelijke opvang van Nederlandse daklozen in hun regio) ontstonden sinds 2015 zogenaamde Bed-Bad-Brood locaties voor ongedocumenteerde vreemdelingen. Dat zijn vaak asielzoekers van wie het asielverzoek is afgewezen, maar die niet zijn uitgezet of teruggekeerd naar het land van herkomst.

Van BBB naar LVV

Op 1 april 2019 begon in vijf steden in Nederland het pilotproject Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV). In de LVV werkten gemeenten, rijksdiensten zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) en ngo's samen aan duurzame oplossingen voor de doelgroep. Voor het eerst in lange tijd nam de Rijksoverheid weer zijn verantwoordelijkheid. Daarmee kwam een einde aan de merkwaardige situatie dat de Rijksoverheid mensen zonder voorzieningen op straat zet, die vervolgens door gemeentelijke overheden in samenwerking met ngo's weer worden opgevangen.

LVV beëindigd

In ruim vijf jaar tijd werden voor meer dan 700 mensen duurzame oplossingen in de vorm van ofwel terugkeer ofwel alsnog legaal verblijf gerealiseerd, waardoor voorkomen werd dat zij als dakloze op straat moesten zien te overleven. Ondanks deze resultaten koos het

huidige kabinet er echter voor om de LVV per 1 januari 2025 te beëindigen. Dit zou betekenen dat de gemeenten de kosten voor de opvang en begeleiding weer zelf zouden moeten dragen. Tegen de beëindiging van de LVV door de Rijksoverheid lopen nog allerlei juridische procedures. Inmiddels is duidelijk dat ook EU-richtlijnen lidstaten verplichten tot het verstrekken van basale voorzieningen aan kwetsbare vreemdelingen. Het huidige kabinet trekt zich daar echter nog steeds niets van aan.

Back to BBB?

De opvang en begeleiding van dakloze vreemdelingen lijkt daarmee eerst weer op het bordje van gemeenten terecht te komen. De inzet gedurende de afgelopen tien jaar maakte voor honderden dakloze asielzoekers het verschil: alsnog een legale verblijfsstatus of opnieuw recht op rijksopvang of een terugkeer met toekomstperspectief in het land van herkomst. En het voorkómen van dakloosheid, met alle daarbij behorende humanitaire ellende en maatschappelijke overlast, komt ten goede aan de samenleving als geheel. De straat is nog steeds niet de oplossing!

Colofon

Bulletin is een uitgave van de Raad van Kerken Arnhem.

Voorzitter: Johannes Kon (aris.kon.arnhem11@gmail.com)

Secretaris: Bruno Vreeburg (vrar2010@gmail.com)

Opmaak: Ewald den Blaauwen

Eindredactie: Dagelijks bestuur

Alle in Arnhem gevestigde christelijke kerken en geloofsgemeenschappen kunnen in de Raad vertegenwoordigd zijn indien ze de uitgangspunten en doelstellingen onderschrijven.

Kopij voor het aprilnummer inzenden vóór 4 april 2025 aan
bulletin.rvkarnhem@gmail.com

Het volgende bulletin verschijnt op 9 april 2025.

Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 382 e-mailadressen.

De Raad van Kerken te Arnhem heeft een eigen website: www.rvkarnhem.nl

Het bankrekeningnummer is NL90INGB 0000 87 14 97 t.n.v. Vereniging Raad van Kerken Arnhem.

Reacties op dit bulletin kunt u mailen naar onze voorzitter of onze secretaris of naar bulletin.rvkarnhem@gmail.com