



Bulletin

Raad van Kerken Arnhem

Digitale nieuwsbrief nr. 133
april 2025
Verschijnt 10x per jaar

Inhoud

Diensten van de Armeens Apostolische Kerk	2
Paasviering met het Olvékoor.....	2
Paasjubel	4
Thee met Thema op 23 april met Marcel Zwietering.....	4
Dodenherdenking op zondag 4 mei	5
Viering met het Olvékoor op 11 mei.....	5
Nieuws van Jansbeek Ekklesia	6
Vijf jaar Centrum voor Levensvragen in de regio Arnhem.....	7
Oosterhuis-Lieddag 'Tegen klippen op' in de Stevenskerk Nijmegen.....	8
“Ik blijf bellen tot ik mijn zin heb”	9

19-apr	Paasviering met het Olvékoor	pag. 2
20-apr	Paasjubel	pag. 2
23-apr	Thee met Thema	pag. 3
23-apr	Pelgrimsviering en wandeling	pag. 4
4-mei	Dodenherdenking op 4 mei	pag. 5
11-mei	Viering met het Olvékoor	pag. 5
17-mei	Oosterhuis lieddag	pag. 8



Korte berichten

- **Coventry Vredes Gebed, elke vrijdag 12.30-12.50 uur.** Het Coventry Vredes Gebed is in de **Waalse kerk**. Iedereen is welkom! Samen bidden voor vrede en verzoening. Lees hier de achtergrond van het Coventry Vredes Gebed: <https://jansbeekekkllesia.nl/vieringen-in-jansbeek-ekkllesia/coventry-gebed/>

Diensten van de Armeens Apostolische Kerk

Aanstaande kerkdiensten en vieringen in de Nieuwe Kerk, Rosendaalseweg 505, Arnhem:

- Zondag 13 april om 13:00 uur : Viering Palmzondag;
- Donderdag 17 april om 18:00 uur : Voetwassing en Witte Donderdag (in de RK Remigiuskerk in Duiven);
- Zondag 20 april om 14:00 uur : Viering Pasen;
- Zaterdag 3 mei om 11:00 uur : Heilige Dienst en aansluitend herdenking Armeense Genocide !

Wij hopen jou en andere leden van de RvKA binnenkort bij onze vieringen te verwelkomen. Met hartelijke groet,

Manouk Arshakian

Armeens Apostolische kerkbestuur Arnhem - Առևիտմի Յայ Առաքելական Եկեղեցի.

Paasviering met het Olvékoor

Arnhem – Op zaterdag **19 april** verzorgt het Olvékoor in de Waalse Kerk de Paasviering. Naast de verhalen over licht, bevrijding en nieuw leven worden er diverse paasliederen gezongen op teksten van Huub Oosterhuis. De Paasviering laat ons zien dat de verhalen van toen ook voor ons in de huidige tijd van betekenis kunnen zijn. Ze kunnen ons aanmoedigen de waan van de dag tot zwijgen te manen en altijd weer ergens de kracht vandaan te halen om de vrijheid te bewaken.

De viering begint om 21.00 uur. De voorganger is Wim Palstra. Het Olvékoor staat o.l.v. Ruud Hermans. De Waalse kerk is te vinden aan de Beekstraat en ligt achter het Stadstheater. U bent van harte welkom.

48 uur gebeden in het Stadsklooster

Misschien heb je het al gehoord: in het Stadsklooster wordt binnenkort weer 48 uur van gebed gehouden en wel op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag.

Wat zou het mooi zijn, als het lukt om deze 48 uur als Arnhemmers te vullen met gebed voor de stad, elkaar, jezelf. Om het. wonder van Pasen tot ons te laten doordringen.

Doe jij ook mee met de gebedsketting? Dat kan door een uur van gebed op je te nemen in de gebedsruimte van het Stadsklooster, die op creatieve wijze is ingericht voor deze gelegenheid.

Je bent er op het gereserveerde tijdstip, en daarna neemt iemand anders het stokje van je over.

Fijn als je dit bericht wilt delen met anderen!

Voor iedereen vandaag en morgen! https://youtu.be/dxefUewo2_0?si=KKahZ3tBgcwv1-lc
 Hier de tekst: <https://genius.com/Allison-russell-superlover-lyrics>

De door een vertaalprogramma vervaardigde vertaling luidt als volgt:

Tranen van woede, tranen van verdriet :
 van Palestina, Israël tot Tennessee
 We hebben een super liefde nodig
 We hebben een super lover nodig

Double Dutch en hoela hoeps
 Al onze angsten in lussen en lussen
 We hebben een super liefde nodig
 We hebben een super lover nodig

De nacht zo koud
 Wie van ons droomt de dageraad?
 Wie heeft ons gedroomd en waar zijn ze gebleven?
 Wie houdt een kaars aan voor hun terugkeer?

Wie kan de bloemen in je hart tellen?
 Heer, laat mij sterven voor mijn Kind
 Bidt elke moeder ver en wijd
 Dat is een super liefde
 Ik ben een super liefde

Je kunt het dichtbij en ver weg voelen
 Het vervaagt de maan en verblindt de sterren
 Dat is een super liefde
 Ben jij een super lover?

Geloof wat je wilt
 Geloof dat ze je zullen vertellen dat het naïef is om een super lover te zijn
 Maar we zijn super liefhebbers

Er is geen God van vuur en bloed
 Als er een God is, dan is God Liefde
 We hebben een super liefde nodig
 Ben jij een super lover?

Tranen van woede, tranen van verdriet
 van Palestina, Israël tot Tennessee
 Tranen van woede, tranen van verdriet
 van Soedan, Congo tot Haïti
 We hebben een super liefde nodig
 We kunnen super liefdes zijn.

Hier kun je je aanmelden voor een uur: <https://signup.24-7prayer.com/signup/4726a4/>
 en hier vind je meer info: <https://www.stadskloosterarnhem.nl/gebed-voor-pasen/>

Ingeborg te Loo

Paasjubel

In de vroege ochtend van de eerste Paasdag **20 april** vindt een Paasjubel plaats op de Zonneweide in Park Sonsbeek.



Om 7:00 uur komen leden van allerlei Arnhemse kerken samen om de opstanding van Jezus te vieren. Net als de vrouwen in het evangelie doen we dit bij het aanbreken van de dag. Het wordt een feestelijke en oecumenische bijeenkomst. Er klinkt trompetgeschal, we zingen Paasliederen en we luisteren naar het Paasevangelie.

Als samenwerkende kerken nodigen we u van harte uit om samen het Paasfeest te vieren, voordat u aansluit bij de Paasvieringen in uw eigen geloofsgemeenschap.

Voorafgaand aan de Paasjubel organiseert het Stads klooster Arnhem een periode van 48 uur gebed. informatie en een poster daarvoor zijn hier te vinden. Ook het delen hiervan wordt gewaardeerd. Tekst: [klik hier](#) Poster: [klik hier](#)

Vrede en alle goeds,

Ds Mattijs Jonker

Thee met Thema op 23 april met Marcel Zwietering

over: Allemaal beestjes, over voedseltechnologie

Levensmiddelen nuttigen wij allemaal, maar hoe deze tot stand komen voordat ze in de schappen liggen, is voor velen van ons onbekend. De voordracht neemt u mee naar de kleine wereld van bacteriën, die we met het blote oog niet kunnen zien. Marcel brengt ons in contact met micro organismen in voeding en met name de gevaren die dat met zich meebrengt, zoals vervuiling van voedingsmiddelen tijdens het verwerkingsproces.

Prof. Dr. Ir M.H. Zwietering is sinds 2003 hoogleraar levensmiddelenmicrobiologie bij Wageningen Universiteit. In deze leerstoel wordt onderzoek verricht op het gebied van o.a.

voedselveiligheid, risico-analyse, fermentatie, detectie en hygiëne.

Plaats: Remonstrantse kerk, Wilhelminastraat 10, Oosterbeek

Tijd: 16 – 17.30 u (inloop vanaf 15.30 u)

Kosten: vrijwillige bijdrage achteraf

Informatie: Leo van Weele, l.vanweele@xs4all.nl

Dodenherdenking op zondag 4 mei



Gebedsbijeenkomst in de Waalse Kerk om 18:30 uur

Voorgangers: Ds. Aly Meijer (Doopsgezinde Gemeente Arnhem)

Johannes Kon (Voorzitter Raad van Kerken Arnhem)

Aansluitend ontvangst door de gemeente Arnhem in de hal van het stadhuis met koffie en thee. Om 20:00 de herdenkingsplechtigheid bij het monument.

Met deze traditie willen de kerken van Arnhem samen met vele anderen diegenen eren die zich toen en nu met hun leven hebben ingezet voor de vrijheid van ons land en voor een menswaardig bestaan.

Bij de gebedsbijeenkomst is iedereen van harte welkom.

Organisatie: Raad van Kerken Arnhem - www.rvkarnhem.nl

Viering met het Olvékoor op 11 mei

Arnhem - In de viering van het Olvékoor op 11 mei in de Waalse Kerk in Arnhem is Joep Delsasso onze gast. Joep is geestelijk verzorger van de huiskamer voor dak- en thuislozen "Het Kruispunt" in Arnhem. De viering begint om 10.00 uur. Het Olvékoor zingt met name liederen van Huub Oosterhuis en Catharina Visser en staat onder leiding van Ruud Hermans. Na afloop van de viering is er koffie en thee en tijd voor ontmoeting. De Waalse kerk is te vinden aan de Beekstraat en ligt achter het Stadstheater.

Parkeren in de omgeving van de kerk is tot 12.00 uur gratis. U bent van harte welkom.

Nieuws van Jansbeek Ekklesia



Wake in de nacht voor Pasen met het OLVékoor

Zaterdag 19 april, 21.00-22.00 uur.

Deze viering op de avond van Pasen heeft als titel 'Van angst naar liefde' en laat ons zien dat de verhalen van toen ook voor ons in de huidige tijd van betekenis kunnen zijn. Ze kunnen ons aanmoedigen de waan van de dag met zijn zorgen, angst en onzekerheid te doorbreken en altijd weer de kracht van de liefde naar boven te halen om op te staan en zich vrij te voelen. Naast de verhalen over licht, bevrijding en nieuw leven worden er diverse paasliederen gezongen op teksten van Huub Oosterhuis. Voorganger is Wim Palstra. Het koor staat onder leiding van Ruud Hermans.

Laudenviering met Laudenkoor

Zondag 27 april, 10.00-11.00 uur . Aansluitend koffie/thee/ontmoeten

Op de kloostertraditie gebaseerde ochtendviering, waarin oude psalmen en eigentijdse gedichten rond de evangelielezing van de zondag. Daarnaast stilte en orgelspel Het Laudenkoor gaat voor in de zang en Alexander Saladin bespeelt het orgel.

Vrijwilligers gevraagd.....

De huidige vrijwilligersgroep wordt 'n dagje ouder en is op zoek naar assistentie. Voor bestaande en nieuwe activiteiten binnen Jansbeek ekklesia zijn we op zoek naar mensen, die een vrijwillige taak op zich willen nemen. We streven er naar om per taak meerdere personen beschikbaar te hebben, waardoor er minder druk is om altijd aanwezig te zijn. Vragen en reacties zijn [hier](#) welkom.

Welke vacatures zijn er?

- We zoeken uitbreiding voor de werkgroep **communicatie**. Mogelijke taken: Verzorgen van de Jansbeek Aktueel, het versturen van persberichten en het vullen van digitale communicatiekanalen.
- Voor de **website** zijn we op zoek naar iemand, die de website wil onderhouden en naar iemand, die de website wil vullen, uitgaande van materiaal, dat hij of zij aangeleverd krijgt.
- Voor de vergaderingen van de Jansbeekraad (5 keer per jaar op 'n avond) en het Breed Overleg (2 keer per jaar) zijn we op zoek naar een **notulist**.
- Wie wil meedenken en meewerken aan de **Zielenuren**, waarin musici worden uitgenodigd hun muziek te verbinden met spiritueel gedachtengoed?
- En wie wil assisteren bij de **catering** tijdens de Jansbeek Lezingen (4 keer per jaar op 'n woensdagavond) en/of bij de Zielenuren (4 keer per jaar op 'n zondagmiddag)?

Religieus overig in Arnhem

Coventryvredesgebed

Iedere vrijdag 12.30 tot 12.50 uur. Organisatie: Raad van Kerken Arnhem

Bidden voor vrede in verbondenheid met meer dan 200 kerken wereldwijd, die op een of andere manier leden onder oorlogsgeweld

Pelgrimsviering en wandeling

Woensdag 23 april, 9.30- 10.30 -13.00 uur. Organisatie: Doopsgezinde Gemeente
De kerk is open vanaf 9.00 uur. Meditatieve viering om 9.30 uur. 10.00 uur koffie en kennismakingsvraag. Vanaf 10.30 uur wandelen we deels in stilte, deels in gesprek naar park Sonsbeek. Bij de waterval krijg je een bezinnende vraag mee. De ochtend eindigt met een potluck-lunch (tot 13.00 uur), waarvoor iedereen iets te eten meeneemt. Bijdrage voor gemaakte kosten: € 5,- (richtbedrag). Ook welkom voor een onderdeel van het programma. Opgeven graag, maar hoeft niet per se, bij Aly Meijer: 06-26493146 of [per mail](#)

Muziekvespers in de Koepelkerk

Eens per maand op 'n zondagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur
Cantatevesper met cantates van J.S.Bach door het Bachensemble Arnhem. Data 19-1, 16-3, 21-9,16-11
Choral Evensong, gezongen avondgebed volgens de Anglicaanse traditie uitgevoerd door het Kerkmuziekensemble Arnhem. Data: 16-2, 6-4, 1-6, 19-10, 7-12

RozinArnhem

Plek voor ontmoeting, zingeving en verbinding in de Voorhof (Kastanjelaan) te Arnhem. Activiteiten o.a.: Meditatieve dans, meditatie, stamtafel, cursussen. Maandelijks actuele info op de website en via een nieuwsbrief.

Ekklesia de Zijp

Website: dezijp.nl

Een andere ekklesia in Arnhem. Ekklesia, dat betekent: bij-een-geroepen. We worden bij elkaar geháald; door een stem, woorden, een verhaal. En we worden bijeengehouden door dat verhaal. De Zijp heeft gekozen voor een vrije opstelling, is een stichting en ligt niet ingebed in een afgebakend kerkelijk terrein.

Vijf jaar Centrum voor Levensvragen in de regio Arnhem

D3rde Verdieping – *Hart voor Zingeving* bestaat 5 jaar! Om dat te vieren vindt op vrijdagmiddag 28 maart a.s. een symposium plaats, waarop we terugblikken op vijf jaar geestelijke verzorging aan huis. En voorzichtig vooruitkijken naar en dagdromen over de toekomst van GV Thuis.



Op 19 december 2019 ging D3rde Verdieping officieel van start als één van de ruim zestig 'Centra voor Levensvragen' in ons land. Die centra waren er gekomen als gevolg van een besluit van het ministerie van VWS. In dat jaar werd namelijk de subsidieregeling van kracht, die geestelijke verzorging 'in de thuissituatie' mogelijk maakte. Tot dan toe werden gesprekken met geestelijk verzorgers alleen vergoed bij verblijf in een instelling (ziekenhuis, verpleeghuis, justitiële instelling, defensie).

Maar vanaf 2019 is er ook geld beschikbaar voor deze vorm van professionele geestelijke verzorging 'in de eerste lijn', aan huis, voor mensen van 50 jaar en ouder én voor mensen van alle leeftijden die palliatief zijn en hun naasten (inclusief kinderen die ernstig ziek zijn).

Daarnaast is de subsidie ook bedoeld voor scholing (door geestelijk verzorgers) van professionals en vrijwilligers in zorg en welzijn in het (h)erkennen van levens- en zingevingsvragen bij hun patiënten en cliënten, hetzij om zelf te helpen dan wel om zo nodig door te verwijzen naar een Centrum voor Levensvragen. Mensen kunnen ook zichzelf aanmelden, maar ze

worden vaak ook verwezen, door huisartsenpraktijken, verpleegkundigen, thuiszorgorganisaties, wijkteams, maatschappelijk werk, enz.

Het belangrijkste doel is om mensen te ondersteunen bij hun levensvragen. Een levensvraag komt meestal op als het leven niet meer vanzelfsprekend is. Dit gebeurt soms zomaar. En vaker door een nare gebeurtenis (ziekte of lichamelijke beperking, verlies of trauma, ervaring van eenzaamheid of zinloosheid). Erover praten helpt. En dat is wat de professionals en vrijwilligers van D3rde Verdieping nu al vijf jaar doen in de regio. Niet alleen in Arnhem, maar ook in Doesburg, Duiven, Lingewaard, Montferland (deels), Overbetuwe, Renkum (deels), Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar. D3rde Verdieping heeft in die vijf jaar bepaald niet stil gezeten. Na een moeizame start als gevolg van het corona-virus en de lockdown, toen huisbezoeken nauwelijks mogelijk waren, zijn we daarna volle kracht vooruitgegaan. Zo is D3rde Verdieping sinds 1 september 2023 ook een Centrum voor Suïcidepreventie binnen en voor de gemeente Arnhem, ondersteunen we sinds 2021 gedupeerden van de 'Kinderopvangtoeslagenaffaire' en bieden we diverse activiteiten voor mensen die andere mensen willen ontmoeten om te praten over het leven en de vragen waar het leven ons soms voor stelt.

Meer weten? Ga naar
www.d3rdeverdieping.nl
 Voor meer informatie:
 Ad Boogaard
 Directeur D3rde Verdieping

06 48697851
info@d3rdeverdieping.nl
ad@d3rdeverdieping.nl
www.d3rdeverdieping.nl

Oosterhuis-Lieddag 'Tegen klippen op' in de Stevenskerk Nijmegen

Stadsklooster Mariken in Nijmegen nodigt u uit voor een grote Oosterhuis-Lieddag op zaterdag 17 mei 10.00-16.30 uur in de Stevenskerk te Nijmegen.



In de prachtige Stevenskerk zingen we met honderden zangers liederen van Huub Oosterhuis. Daarin reikt hij juist in deze tijden taal en beelden aan *waar de wijnstok bloeit tegen klippen op*. Een dag vol liederen en vergezichten om jezelf weer op te laden.

Met onze bijzondere gast Marc van Dijk, biograaf van Oosterhuis, staan we stil bij wat Oosterhuis in zijn liederen blijft betekenen voor een nieuwe spiritualiteit en voor de vernieuwingsbeweging in de kerken.

Met het in Oosterhuis gespecialiseerde Mediorenkoor Dukenburg, de zangers van Stadsklooster Mariken en met, als kers op de taart, de medewerking van een orkest (!) wordt het een dag vol muziek. De dag wordt geheel verzorgd, inclusief lunch, koffie, thee, borrel en bladmuziek.

We sluiten de dag af met een concert-viering waarin we zingen *tegen klippen op*.

In het kort:

Oosterhuis-lieddag

'Tegen klippen op'

Zaterdag 17 mei 2025,

10.00-16.30 uur,

Stevenskerk Nijmegen.

Kosten: € 35,-

Inclusief lunch, koffie, thee, borrel en bladmuziek.

Aanmelding: tot 30 april via stadskloostermariken.nl

Na betaling ontvang je een bevestiging van je aanmelding.

Meer info: stadskloostermariken.nl

Alvast in de stemming komen?

Kijk naar de [video-impressie](#) van verleden jaar.

“Ik blijf bellen tot ik mijn zin heb”

Een speelhoek in de rookruimte, kakkerlakken in de opvang, geen onderwijs en kinderen die van de stress nauwelijks eten naar binnen krijgen. Woest wordt ze er van, vertelt Hilâl, die namens INLIA deelneemt in de Werkgroep Kind in azc. “Er zou iets geregeld moeten zijn voor kinderen in de asielopvang, maar je schrikt van de werkelijkheid.”

De Werkgroep zet zich in om de leefomstandigheden van asielkinderen te verbeteren. Het is een samenwerkingsverband van Defence for Children Nederland, Save the Children, De Vrolijkheid, Vluchtelingenwerk, UNHCR en INLIA. De Werkgroep is in 2010 opgericht om ervoor te zorgen dat de asielopvang voldoet aan de eisen van het VN-Kinderrechtenverdrag. Ook Nederland heeft dat verdrag ondertekend.

Officieel hebben asielkinderen net zo veel rechten als alle andere kinderen in Nederland. Helemaal al omdat volgens artikel 1 van onze Grondwet*) iedereen die in Nederland verblijft immers gelijk hoort te zijn. “Dat is op papier”,



Crisisopvang in kerk De Ontmoeting in Scheemda

zegt Hilâl, “Maar in de praktijk is dat niet zo. We beschermen deze kinderen niet.”

Kinderen worden geschaad

Voor de tijdelijke noodopvang geldt zelfs eigenlijk ronduit het tegendeel: de omstandigheden schaden kinderen, schaden hun ontwikkeling en hun (mentale) gezondheid. Kinderen worden vaak overgeplaatst, krijgen geen rust, privacy en veiligheid, ontberen lange tijd onderwijs, missen een speelplek en hebben geen toegang tot medische zorg. De Werkgroep trekt er al jaren over aan de bel.

“...De urgente en onveilige situatie waarin kinderen in de asielopvang momenteel verkeren...”

“...De leefomstandigheden zijn vaak onder de maat...”

“...Wij zijn uiterst bezorgd over de situatie van ruim 6.200 kinderen in de noodopvang, onder wie 2.500 alleenreizende kinderen...”

“...Wederom vragen wij uw aandacht voor de schrijnende situatie van kinderen in de (crisis)noodopvang...”

Vier citaten uit evenzovele brieven. En dat is nog maar sinds oktober vorig jaar. Je zou de tel kwijtraken hoeveel brieven de Werkgroep inmiddels heeft verstuurd. Ook Inspecties – onder meer die van Onderwijs, van Gezondheidszorg & Jeugd en van Justitie & Veiligheid – slaan al jaren alarm. Vooralsnog heeft dat niet geleid tot veel verandering of verbetering. Maar de moed opgeven doet Hilâl niet.

Grote zorgen

“Nee, natuurlijk geef ik niet op”, zegt ze, “Ik doe het voor de kinderen.” Hoe meer ze ziet, hoe meer dat haar motiveert om door te gaan. De opstelling van het kabinet baart haar grote zorgen: “Het moet nòg soberder? Hoe dan? Kinderen worden nu al getraumatiseerd.” En de pleidooien aan de Tweede Kamer (eerder de commissie Justitie en Veiligheid, nu Asiel en Migratie) lijken voor de meerderheid aan dovemansoren gericht: “Dan zeggen ze ‘het wordt meegenomen’.”



Hilâl en kind

gezinnen. Hilâl is jeugd- en gezinscoach. Ze ontmoet veel goede wil bij medewerkers van instanties met wie ze te maken heeft.

Maar al blijkt de praktijk nog zo weerbarstig: Hilâl zet door. Aanpakken en doorpakken is het credo. Ze is niet voor niets dochter en kleindochter van – zoals dat destijds heette – gastarbeiders. Anderhalf jaar zit ze nu in de Werkgroep. Daarin is zij degene die het meest ‘met de poten in de klei staat’ zoals de uitdrukking luidt. Ze is van de praktijk. In 2017 begonnen als stagiaire bij het Gasthuis van INLIA, switchte ze in ’23 naar het werk in de crisisopvang die INLIA uitvoert voor het COA.

Goede wil, maar...

INLIA heeft vanaf de zomer van ’22 veel asielzoekers onderdak verschaft voor wie geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar zaten ook alleenreizende kinderen bij en

“Het onderwijs wil meestal helpen, maar heeft niet de middelen. Of het protocol staat in de weg. Bij het COA hebben medewerkers begrip en goede bedoelingen, maar geen regelruimte. De GGD kent lange wachtlijsten. Ga zo maar door.” Toch gaat Hilâl door. Als een van ‘haar’ kinderen iets nodig heeft, blijft ze heel vriendelijk, heel rustig. “Maar ik blijf wel bellen tot ik mijn zin heb.” Ze grijnst: “Als het niet wil zoals het moet, dan moet het maar zoals het wil.”

*)

Artikel 1 van onze Grondwet

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen, gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Meer informatie over het VN Kinderrechtenverdrag op de website www.kinderrechten.nl Berichten over de brieven van de Werkgroep Kind in azc aan de Tweede Kamer op de website van INLIA d.d. 24-04-24, 04-11-24, 12-12-24 en 05-02-25

Colofon

Bulletin is een uitgave van de Raad van Kerken Arnhem.
 Voorzitter: Johannes Kon (aris.kon.arnhem11@gmail.com)
 Secretaris: Bruno Vreeburg (vrar2010@gmail.com)
 Opmaak: Ewald den Blaauwen
 Eindredactie: Dagelijks bestuur

Alle in Arnhem gevestigde christelijke kerken en geloofsgemeenschappen kunnen in de Raad vertegenwoordigd zijn indien ze de uitgangspunten en doelstellingen onderschrijven.

Kopij voor het meinummer inzenden vóór 9 mei 2025 aan
bulletin.rvkarnhem@gmail.com

Het volgende bulletin verschijnt op 14 mei 2025.

Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 382 e-mailadressen.

De Raad van Kerken te Arnhem heeft een eigen website: www.rvkarnhem.nl
 Het bankrekeningnummer is NL90INGB 0000 87 14 97 t.n.v. Vereniging Raad van Kerken Arnhem.

Reacties op dit bulletin kunt u mailen naar onze voorzitter of onze secretaris of naar bulletin.rvkarnhem@gmail.com