

Villa Klarendal

Geloven in Arnhem, dl. 22



Net als veel andere delen van Arnhem was Klarendal lange tijd een katholieke wijk. Maar in deze eerste negentiende-eeuwse stadsuitbreiding buiten de muren sloeg de tragiek van de ontkerkelijking al vroeg toe. Niet alleen de rooms-katholieke kerk verloor er het contact met arbeiders en andere 'gewone' mensen en langzaam maar zeker werd Klarendal steeds meer 'missiegebied'. Een Kaski-onderzoek uit oktober 2007 beschrijft wat er op dat moment van kerkelijke presentie over is geeft een belangrijke rol aan het initiatief dat in deze aflevering van *Geloven in Arnhem* centraal staat. *Villa Klarendal* is geen kerk in traditionele zin maar 'een christelijke wijkgemeenschap', die vanuit het geloof in Jezus met mensen uit de wijk een gemeenschap wil zijn die samen voor de wijk wil werken, leefbaarheid en zorg voor elkaar wil bevorderen.

Ook deze keer helpt de moderne techniek ons om niet door de Corona beperkingen te worden gehinderd. Via een Zoom verbinding kan ik spreken met de vrijwilligers Irene Noten en Sandra Ondaan en met Rick Jansen, die bijna twintig jaar geleden aan de wieg stond van de groep. Sandra en Irene zijn als contactpersonen beiden actief in het voorbereiden en uitvoeren van de wekelijkse wijkmaaltijden en werken ook mee bij bijbelgespreksgroepen en informele contacten van mens tot mens. Sandra is ook lid van het 'visieteam' (vergelijkbaar met een kerkenraad). *Villa Klarendal* is voor beiden een gemeenschap waar je je altijd welkom voelt, waar de afstandelijkheid van de traditionele kerken afwezig is.



Rick Jansen, ZZP'er actief in verschillende sociale functies, kwam in 1998 met zijn gezin in de wijk wonen, en merkte bij het geven van computerlessen dat er behoefte was aan ontmoeting en zingeving. Hij zocht en vond een ontmoetingsplek in de wijk, waar de groep in 2005 officieel van start ging, onder auspiciën van *Youth for Christ*. Vijf jaar later nam de Koepelkerk het initiatief onder haar hoede, ook omdat deze kerk gemeenschapsvorming in de wijk hoog in haar beleidsvaandel had staan. *Villa Klarendal* bleef daarbij zelfstandig, ontwikkelde zich tot erkend kerkgenootschap en vormde een stichting voor haar verschillende wijkgerichte activiteiten, waaronder ook voedseldistributie. Ondertussen verhuisde de groep naar het multifunctionele wijkcentrum aan het Kazerneplein. Als pioniersgemeenschap in een oude stadswijk is de groep aangesloten bij de landelijke organisatie *Urban Expression*, een netwerk van missionaire en kerkopbouw-initiatieven in oude stadswijken.

Waar de contacten met anderen in de wijk aanvankelijk nog op enige koudwatervrees stuitten, zijn de verhoudingen in de loop der jaren beter geworden. Zo wordt er nu nauw samengewerkt met de buurtpastor van Inloophuis St Marten/Klarendal/Spoorwijk, met het wijkcentrum, en zijn er regelmatig ontmoetingen met vertegenwoordigers van de moslimgemeenschappen in de wijk.

Ook voor het centrale onderdeel van *Villa Klarendal*, de maaltijdviering, wordt al een poos terug gegrepen op computerverbindingen. De deelname loopt daardoor iets terug, met name bij mensen die in de eerste plaats voor de fysieke maaltijd kwamen, maar van de vaak meer dan vijftig bezoekers blijft ruim de helft op deze manier toch betrokken. Ook in Klarendal wordt verlangend uitgekeken naar het moment dat de beperkingen voorbij zullen zijn. Dan kan *Villa Klarendal* verder bouwen aan haar eigen opmerkelijke manier van geloven, een manier die terug grijpt naar de oudst bekende Bijbelse vormen van gemeente-zijn, rond het samen maaltijd vieren. Dat model zou wel eens een voorbeeld kunnen zijn voor de

gevestigde kerken die zich steeds vaker opsluiten in de anonimiteit van hun leger wordende gebouwen..

Kees Tinga

De website van Villa Klarendal is te vinden op www.villaklarendal.nl; wie een online viering wil bijwonen kan via de website contact opnemen. Het Kaski rapport 'Geloven in Klarendal' uit 2007 is te vinden via de link: <https://www.ru.nl/publish/pages/532384/rapport565.pdf>