

New Song Gemeente Arnhem

Geloven in Arnhem, dl. 23



'Rejoice in the Lord' is het motto van het New Song Kerkgenootschap. De kerk is in 1987 door het echtpaar Esprit-Maduro gesticht op Curaçao. 'Mensen van alle naties, rassen en klassen inspireren met een nieuw lied tot De

Heer', vanuit die doelstelling kwam de kerk vanuit Curaçao in 1992 ook naar Nederland. Er zijn nu tien gemeenten, in Tilburg, Den Haag, Den Helder, Amsterdam, Dordrecht, Rotterdam, Arnhem, Capelle, Lelystad en Leeuwarden. Missionaire evangelische en/ of diaconale activiteiten hebben ook plaats gevonden in Afrika, Kenya en Burundi.

De gemeente in Arnhem bestaat grotendeels uit mensen met een Antilliaanse achtergrond maar wil uitdrukkelijk open staan voor iedereen. André Nahr, gepensioneerd docent wiskunde was vroeger voorganger bij gemeente New Song Amsterdam en is sinds 2019 samen met echtgenote Marella vertegenwoordiger van het echtpaar Esprit-Maduro in Nederland. Sinds 1 november 2019 werkt hij vanuit zijn woonplaats Uithoorn aan de opbouw van New Song Arnhem. Vieringen werden tot het uitbreken van het Covid virus in gymzaal De Kempnaer in Rijkerswoerd gehouden maar intussen wordt een andere plaats van samenkomst gezocht voor de ongeveer dertig regelmatige bezoekers.

De viering die ik via Zoom mag bijwonen begint op een voor de zondag ongebruikelijk tijdstip. Vanaf 12 uur schakelen de bezoekers één voor één in. Het eerste half uur wordt gevuld met zang en gebed, afwisselend in Papiaments, Nederlands, Engels en Spaans. Een half uur later begint de eigenlijke liturgie. Na een korte afwisseling van gebed en lied neemt broeder Sherwin Zandwijken het woord en heet hij de inmiddels rond vijftien aangesloten bezoekers welkom. Daarbij krijg ik van hem als gast gelegenheid om mijn aanwezigheid vanuit het project 'Geloven in Arnhem' van de Raad van kerken toe te lichten.

Sherwin wil deze morgen stilstaan bij het Bijbelgedeelte waarin verteld wordt over de profeet Elia. Hij doet dat in Papiaments dat door gemeentelid Naiomis simultaan wordt vertaald. Het gaat over de spannende strijd tussen Elia, die de God van Israël verdedigt, koning Achab en zijn vrouw Izebel ('verleidster' betekent die naam veelzeggend) met hun steun aan de afgod Baäl. In I Koningen 19 wordt beschreven hoe Elia na een klinkende overwinning van Jahweh op de priesters van Baäl aan het twifelen raakt en op de vlucht slaat. Als hij uitgeput onder een braamstruik (of is het een jeneverbes?) gaat liggen, verschijnt hem een engel. Die zorgt ervoor dat Elia te eten en te drinken krijgt, waarna hij opnieuw in slaap valt. De engel verschijnt opnieuw en vraagt hem op te staan en aan een lange reis te beginnen. Die voert de profeet 300 kilometer verder naar de berg Horeb, waar God hem vervolgens verschijnt, niet in de storm, niet in de aardbeving, niet in het vuur maar in een 'zacht suizen van de wind'..

De predikant slaagt er heel goed in om steeds opnieuw vanuit het Bijbelverhaal naar de actualiteit en situatie van de luisteraars over te stappen en de geschiedenis van Elia op die manier te laten landen in hun dagelijks leven. Ook wij in onze tijd kunnen immers klem raken in zorgen, angsten en spanningen die ons op de vlucht doen slaan. In zo'n geval doen aandacht, voedsel en drinken en een wandeling (een 'ommetje', zegt Sherwin onder verwijzing naar Erik Scherder) soms wonderen. Mensen in nood hebben veel meer behoefte aan praktische hulp dan aan een overdaad aan adviserende woorden.

Een link naar de collecte, een enthousiast slotlied en een zegen en dan is rond half twee deze gestreamde samenkomst voorbij.

De voorgangers van de New Song gemeenten zijn allen vrijwilligers, die hun kerkenwerk onbetaald verrichten. Hun toerusting krijgen ze vanuit de eigen organisatie en via opleiding

van de Evangelische Theologische Academie (tegenwoordig Evangelisch College) of van de Vrije Universiteit. Het overkoepelende kerkgenootschap is aangesloten bij SKIN, het samenwerkingsverband van migrantenkerken in Nederland. New Song is sinds 2009 actief in Arnhem en ziet uit naar contact met anderen, in Hart voor Arnhem of andere oecumenische samenwerkingsvormen.

Kees Tinga

*New Song Arnhem heeft een (niet beveiligde) bescheiden website: www.newsongarnhem.nl
Meer informatie is te vinden op de website van de Amsterdamse vestiging:
www.newsongamsterdam.nl*