

De Algemene Kerk

Geloven in Arnhem, deel 6

Op dinsdagavonden komt in een benedenzaal van de Diaconessenkerk een kleine geloofsgemeenschap bijeen, die zich de Algemene Kerk noemt. Het blijkt te gaan om een loot uit de Apostolische beweging, waarvan we in dit project 'Geloven in Arnhem' eerder al de Hersteld Apostolische Zendingkerk Stam Juda hebben bezocht en besproken. Wanneer wij contact zoeken met de secretaris, stelt deze zich heel voorzichtig op. Een bezoek aan een van de vieringen kan slechts worden toegestaan als er eerst een gesprek wordt gevoerd met twee andere bestuursleden. Het heeft wat voeten in de aarde maar op een zomerse avond vindt de gevraagde ontmoeting plaats. De heren Joop van Leur en Hans van der Kolk nemen deel namens de Algemene Kerk. Liesbeth Dessens en Johannes Kon vertegenwoordigen de Raad van kerken.

Over de achtergrond van de stroming wordt verteld dat deze in de negentiende eeuw in Engeland ontstond en wordt gekenmerkt door drie hoofdzaken:

- boete doen voor de verdeeldheid in het Christendom
- vergeving vragen voor de zonden, die de mensen doen
- verlangen naar en voorbereiden op de komst van de Heer.

Ondanks dit mooie streven ontstond er verdeeldheid en is deze stroming in Engeland verdwenen om in de twintigste eeuw in Nederland met dezelfde ideeën weer te terug te komen. In ons land zijn op dit moment vijf gemeenschappen van deze Algemene Kerk, die ook Katholieke Apostolische Kerk wordt genoemd; ze bevinden zich in Utrecht, Amersfoort, Zeeland, Friesland en Arnhem.

Mensen zijn afkomstig uit verschillende denominaties, blijven vaak ook lid van hun oorspronkelijke kerk en voelen zich geroepen te boeten voor de verdeeldheid in het Christendom.

In Arnhem komen ze iedere dinsdagavond bijeen, zoals gezegd in de zaal die zij huren in de Diaconessenkerk. Er is altijd eucharistie. Er zijn dan 30 tot 35 kerkgangers. De viering is een aanbiddingsdienst, die lijkt op die van de Anglicaanse Kerk/ Episcopal Church. Maandag- en donderdagochtend komt men bijeen voor communie.

Zowel Joop van Leur als Hans van der Kolk gaan voor; zij zijn tot priester gewijd. Joop heeft een baan naast zijn priesterschap; Hans heeft die niet meer. Hoe en waar ze gewijd zijn is niet ter sprake gekomen.

Bezoekers zijn welkom, maar alleen om de Heer te aanbidden. Komt dit niet uit het hart, dan zijn ze niet welkom. Of dit als uitnodiging mag worden uitgelegd, is niet helemaal duidelijk.

Opvallend is dat deze groep zich geen kerk noemt, evenmin een denominatie. Hoewel ze kennelijk ontstaan zijn uit een sterke behoefte aan het bevorderen van oecumene, zoeken ze geen contact met andere kerken. Ze houden zich ook niet bezig met zending of werving.

Liesbeth Dessens, Johannes Kon, Kees Tinga

De Arnhems Algemene Kerk heeft geen website. Wie meer wil weten kan iets vinden op het internet. Wikipedia beschrijft de Algemene Kerk onder het lemma 'Katholiek Apostolische Kerk – Gemeente Gods – Algemene Kerk'. Een kritisch artikel over deze kerk van de journalist Jildert de Boer is op het web te vinden onder de titel 'Wat is de Algemene Kerk?'