

## Baptistengemeente Ontmoeting

*Geloven in Arnhem, deel 11*

Wie 'Baptisten' zegt, denkt al gauw aan volwassendoop. Maar waar komt die gewoonte vandaan en welke gedachten gaan erachter schuil? Gelovigen in de tijd van de Reformatie en daarna ergerden zich aan de oppervlakkigheid van veel christelijk geloof in de praktijk. Ze vonden dat de persoonlijke keuze voor het christelijk geloof in woord en daad in de sfeer van het Bijbelse begrip 'wedergeboorte' om een bevestiging vroeg in de vorm van persoonlijke belijdenis en doop door onderdompeling. Ook in de moderne tijd wordt die nadruk op wedergeboorte weer aangetroffen, bijvoorbeeld in veel evangelische bewegingen. Dat kan soms ver gaan, als de eigen ijver leidt tot afwijzing van de ander: wie geen *reborn Christian* is, hoort dan niet echt bij de uitverkorenen, is een tweederangs christen.

In ons land liep de ontwikkeling van de aloude Doopsgezinden en van de vooral in de negentiende eeuw ontstane Baptisten niet parallel. Doopsgezinden tonen tegenwoordig hun eenvoud in leer en praktijk in een combinatie van vaak vrijzinnige overtuigingen met politieke en maatschappelijke betrokkenheid en actie. Baptisten uiten hun praktisch christendom minder in de politiek terwijl hun spiritualiteit de sporen vertoont van pietisme en opwekkingsbewegingen. De Nederlandse Baptisten kennen twee koepels (de Unie van Baptisten en de zogeheten ABC gemeenten) die in een verregaande staat van samenwerking richting fusie verkeren. Op wereldschaal zijn er honderd miljoen Baptisten, in ons land ligt het aantal tussen 15 en 20.000.

Baptistengemeente 'Ontmoeting' in Arnhem-Zuid startte in 1985, als dochter van de Baptistengemeente Arnhem- Centrum. Dat paste in de gewoonte om groeiende gemeenten te splitsen. Er kon een pand aan de Wassenaarweg worden aangekocht dat eerder voor onderwijsdoeleinden was gebruikt. Delen ervan worden onderverhuurd. De kerkruimte is een vierkante zaal die sober maar doelmatig is ingericht. Deze zondag is ongeveer de helft van de 250 stoelen bezet, door volwassenen van alle leeftijden en een dertigtal kinderen. Op het podium speelt een klein combo met een drietal voorzangers van wie er één de viering in goede banen leidt. Opvallend: iedereen, inclusief de voorganger, draagt dagelijkse kleren. Er is geen gedrukte orde van dienst, het beamerteam (met steun van de jeugd) regelt de liedteksten. Ook de liturgie ademt eenvoud: simpele teksten en deinende melodieën met een hoog *soul*-gehalte. Verschil met andere evangelische en Pinksterkerken is dat de opwekkingsliederen hier weliswaar staande gezongen worden maar het bewegen en armen heffen vrijwel achterwege blijft. De oudere dame die in het middenpad bij een lied een aantal dansbewegingen uitvoert, vormt een eenzame uitzondering.

Dat deze kerk vooral eenvoudig en gewoon wil zijn, blijkt ook bij de preek. De gastspreker van vandaag, in het dagelijks leven boekuitgever, levert een degelijke, enigszins saaie uitleg van Psalm 73, die er kort samengevat op neerkomt dat tegenslag en leed niet opwegen tegen de toekomst die trouwe gelovigen wacht.

Bij de koffie na afloop spreken we met twee raadsleden, Margien Jansen en Wout de Leeuw, die ons een goed inzicht geven in de organisatie en activiteiten van deze gemeente. De bezoekers, afkomstig uit een wijde omgeving van dit deel van de stad, zijn onderverdeeld in nog niet gedoopte 'vrienden' en volwaardige leden die op belijdenis van hun geloof zijn gedoopt door onderdompeling. Iedere gemeente is zelfstandig in haar beslissingen, kan dus zelf kiezen om bijvoorbeeld een vrouwelijke voorganger te benoemen. Bovenplaatselijke verbanden zijn faciliterend en ondersteunend bij financiën, communicatie en opleiding voor pastoraal en missionair werk. Die zelfstandigheid verklaart ook dat de Centrumgemeente er onlangs voor koos om zich als waarnemer bij de Raad van kerken te melden, terwijl die behoefte hier in Zuid (nog?) niet bestaat. Onder de vorige voorganger was 'Ontmoeting' actief betrokken bij *Hart voor Arnhem*, dat staat nu even op een laag pitje. Eigen diaconale activiteiten zijn in een fase van opbouw: er wordt meegewerkt aan de Voedselbank, en bij de nachtopvang van dak- en thuislozen in Kruispunt/ De Duif. Er zijn plannen voor een diaconaal initiatief in de eigen wijk en er wordt gastvrijheid verleend aan verschillende kleine kerken en geloofsgemeenschappen, waaronder een Arabisch sprekende migrantenkerk.

Baptistengemeente Ontmoeting maakt zo een sympathieke indruk, ademt een prettige en open sfeer. Hier komen christenen samen die – in alle bescheidenheid - hun geloof serieus nemen.

*Hennie Jacobs en Kees Tinga*

*Meer informatie: [www.bgontmoeting.nl](http://www.bgontmoeting.nl); Landelijke informatie: [www.baptisten.nl](http://www.baptisten.nl)*

*Internationaal: Baptist World Alliance: [www.bwanet.org](http://www.bwanet.org)*