

## Pinksteren in Coronatijd

*Geloven in Arnhem, deel 14*

Ook de Kerkverspieders kijken reikhalzend uit naar de heropening van de Arnhemse bedehuizen vanaf 1 juli a.s.. Sinds het bezoek aan de Armeense Apostolische Kerk (verslag in het aprilnummer van het Bulletin) konden we geen nieuwe afspraken maken. Maar als alles goed gaat is ons noodgedwongen moratorium straks voorbij en kunt u in het septembernummer weer kennis maken met één van de vele Arnhemse geloofsgemeenschappen die u nog niet kende.

Om intussen toch aan uw en onze nieuwsgierigheid tegemoet te komen kijken we ook in deze aflevering vanuit huis, gebruikmakend van het onvolprezen communicatiemiddel dat de hele wereld op een scherm bereikbaar maakt.

Wat is ook alweer het doel van het project Geloven in Arnhem? We willen zichtbaar maken welke kerken en geloofsgemeenschappen er buiten de kring van de Raad van kerken in Arnhem aanwezig zijn. Hoe onderscheiden ze zich van elkaar in woorden en daden? Waar komen ze vandaan en horen ze bij? Zijn ze ook in de samenleving actief? Zoeken ze ook elkaar op – streven ze naar samenwerking, naar oecumene?

Oecumene, het woord is gevallen, en laat het nu ook nog net Pinksteren zijn geweest! Is dat niet bij uitstek het feest van de Oecumene? Lang geleden in Jeruzalem kwam er volgens Handelingen 2 (voor even?) een einde aan de Babylonische spraakverwarring en verstonden en begrepen Joodse pelgrims uit alle hoeken van de toenmalige bewoonde wereld (inderdaad: de oecumene) elkaar. Een veelbelovend begin van een veelbewogen geschiedenis van tweeduizend jaar. Hoe vierden Arnhemse gelovigen in 2020 Pinksteren? En hoe staat het hier ondertussen met die spraakverwarring?..

Het zou de moeite waard zijn om al die in Arnhem gehouden Pinksterpreken en -overwegingen aan een grondig onderzoek te onderwerpen maar dat zit er voor deze gelegenheid niet in. Ik surf langs een aantal verschillende kerken en het gonst al gauw van Heilige Geest. Helemaal in de geest van deze tijd wordt die Geest in de meeste gevallen gepresenteerd als een soort van persoonlijke *life coach*; je kunt er vooral als persoon een beroep op doen en hij/ zij lijkt ook als vanzelfsprekend bijna exclusief verkrijgbaar in het eigen filiaal van de kerkwinkel. Niks Geest die waait waar hij wil, niks Geest buiten de kerkmuren.

En Oecumene, horen we ergens iets over eenheid over grenzen heen? Het woord zelf komt nergens voor maar gelukkig, in de dienst van één van de lidkerken van onze Raad klinkt de bede om een 'vruchtbaar en respectvol samenspel waar kerken elkaar in deze stad ontmoeten' Daar moeten we het in de Pinksterdagen van 2020 mee doen. Een schrale oogst, zegt u dat wel..

Er zijn voor zoveel *oecumenisch geheugenverlies* excuses aan te voeren. Het elan van de afgelopen eeuw is eruit, op veel niveaus, en dat inspireert niet. In eigen stad is er weliswaar aandacht voor de jaarlijkse Gebedsweek voor Eenheid (in ons deel van de wereld in januari, op het Zuidelijk Halfrond met Pinksteren gevierd!) maar de betrokkenheid daarbij van kerken en kerkleden is bescheiden. We hebben in onze tijd, in deze stad, kennelijk onze handen vol aan eigen overleven en eigen profilering. En dan zitten we ook nog midden in een Coronacrisis. Geen wonder toch dat oecumene even achteraan mag aansluiten? Met alle begrip voor al die lastige omstandigheden, zou ik toch deze door Pinksteren geïnspireerde vragen willen stellen: is de teloorgang van kerken en christelijk geloof ook in Arnhem niet deels te wijten aan een tekort aan oecumene? Zijn we niet te veel bezig met wat (onder-) scheidt in plaats van wat bindt? Waarom doen we afzonderlijk wat beter samen kan worden aangepakt? Vooral dat 'samen *doen*' lijkt me belangrijk: Arnhemse kerken die in

deze stad vooral samen hun diaconale gezicht laten zien, winnen vast en zeker aan respect, aan geloofwaardigheid en aan aantrekkingskracht – over missionair perspectief gesproken! De Kerkverspieders gaan na de zomer verder – op zoek naar oecumenische inspiratie.

*Kees Tinga*

P.S. Als u tijd over hebt, en dat hebt u in de Coronacrisis, zou u eens op verkenning kunnen gaan in de wereld van de oecumene.

- U kent dit Bulletin, kent u ook de website van de Arnhemse Raad van Kerken? [www.rvkarnhem.nl](http://www.rvkarnhem.nl)
- Eén cirkel verder komt u bij de landelijke Raad terecht, waar ondanks voortdurende bezuinigingen nog steeds van alles te doen is: [www.raadvankerken.nl](http://www.raadvankerken.nl) Daar vindt u ook links naar heel veel andere oecumenische verbanden.
- Wist u dat er ook Oecumene bestaat op Europees niveau? Kijk maar eens op de website van de CEC, de Conferentie van Europese Kerken, stem, gesprekspartner en pleitbezorger in Brussel en Straatsburg: [www.ceceurope.org](http://www.ceceurope.org)
- En dan is er ook nog de in 1948 in ons eigen Amsterdam begonnen Wereldraad van Kerken. Volgend jaar is de Assemblee over de grens in Karlsruhe. Ook de Wereldraad is niet ver weg voor wie de moeite neemt om op de hoogte te blijven: [www.oikoumene.org](http://www.oikoumene.org)