

Evangeliegemeente De Deur

Geloven in Arnhem, deel 19

In onze kennismakingsronde met lokale kerkgenootschappen die niet bij de Raad zijn aangesloten, kwamen we tot nog toe al zes groepen tegen die tot de stroming van de Pinkstergemeenten mogen worden gerekend. Evangeliegemeente De Deur, die we deze keer behandelen, hoort daar ongetwijfeld ook bij. Er is een strenge *Lock down* ingegaan en daarom volgen we de zondagse bijeenkomst per *live stream*. Pastor Bert Fledderus is zo vriendelijk om een paar dagen later telefonisch nadere toelichting te geven.

Voor de specifiek eigen plaats van De Deur, haar voorgeschiedenis en de organisatie er omheen, verwijst hij naar de ontstaanstijd van de Pinksterbeweging aan het begin van de 20^e eeuw en bewegingen als de *Foursquarechurch*. Meer toegespitst horen de ongeveer zestig gemeentes die bij de Deur Nederland zijn aangesloten bij de *Christian Fellowship Ministries* met een hoofdkwartier in Prescott in de Amerikaanse staat Arizona. De stichter Wayman Mitchell (1929-2020) was onderdeel van de Jezus beweging in de jaren zeventig en bouwde een strakke, hiërarchische organisatie op die inmiddels in 2700 lokale gemeentes in 120 landen actief is. Evangelisatie en kerkplanting staan hoog in het vaandel. Lokale vestigingen zenden regelmatig zendelingen uit naar plaatsen in de omgeving of ver weg om op die manier het christelijk geloof te verbreiden. Pijnlijk voor de reputatie van de in Nederland aangesloten kerken is een misbruikschandaal bij de belangrijkste vestiging, in Zwolle, waarover het Reformatorische Dagblad uitvoerig berichtte.

Fledderus zelf is sinds twee jaar in Arnhem werkzaam. Opgegroeid in de Gereformeerde Kerken en opgeleid als econoom, werd hij na zijn bekering kerkelijk pionier in Delft, om later samen met zijn vrouw naar China te worden uitgezonden, waar hij ruim vijf jaar onder steeds lastiger omstandigheden missionair werk deed. Zijn theologische opleiding vond plaats in eigen kring; de Christian Fellowship Ministries hebben een uitgebreid stelsel van trainingen en conferenties waarbinnen voorgangers en missionaire werkers hun vaardigheden opdoen.

Vanachter de computer volg ik de zondagse dienst voorafgaand aan Kerstmis. Om ondanks de Corona beperkingen zoveel mogelijk leden toe te laten is de dienst van elf uur ook al om half tien uitgevoerd. In het Matserhuis in Arnhem Zuid, waar De Deur dit jaar nog samenkomt, is een vaste camera op het podium gericht. De liturgie komt bekend voor: na een aantal lofliederen onder leiding van een voorzanger met combo, gaat pastor Fledderus voor in gebed, doet hij enkele mededelingen en kondigt hij de collecte aan, waarover een gemeentelid de zegen vraagt. Er klinkt nog een lied, een koorlid doet verslag van een bezoek aan Nijmegen en dan is het tijd voor de preek.

Daar is werk van gemaakt. Exodus 6 is het uitgangspunt, een verhaal over de teleurstellende ontvangst van Mozes en Aäron door hun eigen volk, dat na zoveel jaren dwangarbeid in Egypte de moed verloren heeft. De predikant legt verbindingen met andere Bijbelgedeelten (Job, Nehemia, Abraham en Sara, en het verhaal van de Emmaüsgangers) en naar de actualiteit waarin steeds meer Coronamoede wordt ervaren. De aanwezige gemeenteleden komen niet in beeld maar zijn kennelijk gewend aan preken van aanzienlijke lengte. Na een aantal uitstapjes en anekdotes over hoe het wél goed kan gaan, gaat de verkondiging over in een oproep tot bekering, handopsteken en gebed: 'Jezus kom in mijn leven'. Een lied, een slotgebed en een zegen en dan is deze dienst van dik een uur voorbij.

Waar de sfeer in andere Pinkstergemeenten vaak los en ontspannen aandoet, is dat hier anders. Het combo is niet alleen keurig gekleed maar staat er ook wat stijfjes bij, en ook pastor Fledderus valt niet gemakkelijk op een glimlach te betrappen. Dit Pinkstergeloof is vooral ernstig, zo lijkt het. Dat past misschien ook wel bij de beginselen, die De Deur en haar zusters in binnen- en buitenland via hun websites belijden. We bevinden ons daarmee in het orthodoxe, zo niet fundamentalistische spectrum, waarin de Bijbel letterlijk wordt uitgelegd,

en ontwikkelingen als (kerkelijke) emancipatie van vrouwen en homoseksuelen worden afgewezen.

De Deur heeft 106 door volwassendoop aangesloten leden en wil verder groeien; met het oog daarop is van de PGA gebouw de Kandelaar gekocht, waarin vanaf de komende jaarwisseling de activiteiten worden voortgezet. Hoewel de beweging internationaal en landelijk een tamelijk autonome en eigenzinnige geschiedenis achter de rug heeft, werd en wordt in Arnhem voorzichtig toenadering tot anderen gezocht, via contacten met het (inmiddels opgeheven) Migrantenplatform, met Hart voor Arnhem en door betrokkenheid bij OKO.

Kees Tinga

Voor meer informatie over De Deur en de Christian Fellowship Ministries, zie Wikipedia, het Handboek Christelijk Nederland en de websites: www.dedeur-arnhem.com , www.dedeur.nl, www.worldcfm.com en: www.prescottpottershouse.com