

De Kruiskerkgemeente

Geloven in Arnhem, deel 21



In Malburgen Oost, aan de Lisdoddelaan, staat een kerkgebouw dat dateert uit Arnhems eerste naoorlogse uitbreidingfase. Het werd gebouwd voor de Hervormde Gemeente van Arnhem om haar nieuw ingezetenen van een vertrouwd gebedshuis te voorzien. Ruim zestig jaar later is het, net als zoveel andere kerken, van eigenaar veranderd. Sinds 1997 is de Kruiskerk eigendom van de ook in

Arnhem Zuid samenwerkende Nederlands Gereformeerde en de Christelijke Gereformeerde Kerk, twee kerkgenootschappen uit de gereformeerde afscheidings- en afsplitsingstraditie, die gelukkig de weg terug naar elkaar vonden en in dat herenigingsstreven ondertussen ook de vrijgemaakte gereformeerden (van de Arnhemse Koepelkerk; zie *Geloven in Arnhem* deel 3) hebben betrokken.

De Kruiskerkgemeente telt ongeveer 800 leden (500 belijdend, 300 doopleden), heeft twee predikanten en een jongeren- en gezinswerker in dienst, telt opmerkelijk veel jongeren en maakt op haar website een actieve en vitale indruk. Dat komt o.a. doordat de leden drie of vier maal per jaar bij elkaar komen in wijkkringen, die met behulp van de 'vier g's', geloof, gebed, gemeenschap en getuigen, hun programma invullen. Daarnaast zijn er ook 'interessekringen' rond allerlei zaken als Bijbelstudie, kerk en buurt, muziek of recreatie. In het jeugdwerk komen we nog een 'JeVe' tegen (de 'jongelingsvereniging' die iedere oudere gereformeerde van vroeger kent).

De kerk beschikt over een fraai Van Oeckelen-orgel, uit 1873, dat indertijd uit de Hervormde kerk van Westervoort is overgekomen en in het bijgebouw (de voormalige pastorie) is zelfs een eigen bibliotheek (met 300 boeken) gevestigd. De catalogus daarvan geeft een aardige indruk van de 'ligging' van deze vorm van gereformeerd protestantisme in het geheel van de Oecumene: de aloude inspiratie uit Apeldoorn en Kampen is steeds meer aangevuld met publicaties uit de Angelsaksische evangelicale wereld.

De spiritualiteit van deze geloofsgemeenschap valt ook op te maken uit het bijwonen van een zondagse viering. Ook deze keer, op de eerste vroege voorjaarszondag van dit jaar, doen we dat weer via het computerbeeldscherm. Ds. Louwerse (waarnemend predikant; een nieuwe vaste predikant wordt half maart bevestigd) leidt de dienst. De vormen zijn een bonte mengeling: geen ambtsgewaad maar een zondags pak, een klassieke liturgie met orgelspel én muziek uit de sfeer van het EO programma 'Nederland Zingt' (opvallend is dat er geen Engelstalige liederen klinken).

Enkele onderdelen van de dienst worden als filmpjes gepresenteerd: de kennismaking met een gemeentelid en de toelichting bij de eerste collecte voor de Voedselbank (die voor langere tijd door de diaconie zal worden ondersteund).

De voorganger houdt een degelijke preek over Markus 6, 45-52 (Jezus komt over het water zijn angstige discipelen te hulp), waarbij hij er goed in slaagt om de symbolische lagen en de actualiteit van dit evangelieverhaal duidelijk te maken. De zee staat in het Bijbelse taalgebruik altijd ook voor de machten van duisternis en dood, Markus zal bij het schrijven aan de vervolgte gemeente van Rome hebben gedacht en wij hebben vandaag onze eigen gevoelens van bedreiging en angst. 'Ik ben het, wees niet bang' is dan een hoopvolle bemoediging waarin de echo klinkt van andere Bijbelse verschijningsverhalen. De kerkdienst duurt precies een uur.

De Kruiskerk is diaconaal actief in de eigen omgeving (opening voor de buurt op zaterdag en een kledingwinkel), in de stad (via OKO en Hart voor Arnhem) en in de wereld (hoewel de website over dat laatste tamelijk zuinig is).

Het gereformeerde smaldeel dat in Arnhem in de Kruiskerk en de Koepelkerk samenkomt, heeft een geschiedenis van geslotenheid en theologische eigenzinnigheid. Maar ook in onze

stad is een omslag zichtbaar naar meer verbinding en betrokkenheid over eigen grenzen heen.

Kees Tinga

Uitvoerige informatie is te vinden op: www.kruiskerk-arnhem.nl