



Raad van Kerken Arnhem

Informatiebrochure 2023

www.rvkarnhem.nl

1. Ter inleiding

Oecumene als samenwerking van christelijke kerken heeft in de loop der jaren een plaats verworven in de Arnhemse kerken en samenleving: er zijn allerlei vormen van oecumenische samenwerking gegroeid, denk aan regelmatige vieringen van verschillende kerken gezamenlijk, de samenwerking in de diaconie, de Stichting Kruispunt of het gezamenlijke vredesgebed geïnspireerd door Coventry. Voor veel christenen en kerkleden is oecumene gelukkig vanzelfsprekend geworden. Ook zijn er contacten met niet-christelijke geloofsgemeenschappen in Arnhem. Zelden vindt een kerk of geloofsgemeenschap vandaag de dag haar weg nog alleen; oecumene is een wezenlijk onderdeel van vele geloofsgemeenschappen. Daarbij gaat het niet om de instituties of de kerken zelf, maar om het heil van 'de gehele bewoonde wereld' en het welzijn en welbevinden in de eigen samenleving. Deze brochure geeft een informatieoverzicht van de Raad van Kerken Arnhem en de oecumene in deze stad.

2. Raad van Kerken Arnhem

De Raad van Kerken Arnhem is een samenwerkingsverband van christelijke kerken en geloofsgemeenschappen in Arnhem. De juridische vorm van de Raad van Kerken is een vereniging die oorspronkelijk is gestart in 1948. Er is een doelstelling geformuleerd, die uit drie delen bestaat:

1. Meer samenwerking tot stand brengen tussen de christelijke kerken en geloofsgemeenschappen in Arnhem.
2. De aanwezigheid van christelijk geloof in de eigen stad gestalte geven met name ook door betrokkenheid op de samenleving.
3. Kennismaken van wat er leeft in de nationale en internationale oecumenische beweging en het aan de orde stellen van wat daarvan voor kerk en samenleving in Arnhem van belang is.

2.1. Een heuglijk feit: 75-jarig jubileum van de Raad van Kerken Arnhem

In 2023 bestaat de Raad van Kerken Arnhem 75 jaar. In 1948 passeerden de statuten bij de notaris. Dit jubileum willen we niet zomaar voorbij laten gaan. Het feit dat zovelen gedurende 75 jaar (en trouwens ook al daarvoor) aan de oecumene in Arnhem werken, stemt tot grote dankbaarheid. Er is een datum voor het jubileum bepaald, namelijk zaterdag 11 november 2023. In de loop van het jaar volgt hier meer informatie over.

2.2. Mandaat van de Raad van Kerken Arnhem

Degenen die zitting hebben in de Raad van Kerken Arnhem zijn door hun kerken/geloofsgemeenschappen afgevaardigd; zij doen hun werk niet op persoonlijke titel maar in opdracht van die kerken/geloofsgemeenschappen.

2.3. Informatie Raad van Kerken Arnhem

Postadres: Raad van Kerken Arnhem, Kluiseweg 254, 6815 EJ Arnhem
Banknummer: NL90 INGB 0000 8714 97 t.n.v. Vereniging Raad van Kerken Arnhem.

Website Raad van Kerken Arnhem: www.rvkarnhem.nl

2.4. Bulletin Raad van Kerken Arnhem.

De Raad geeft een oecumenisch bulletin uit. Dit bulletin verschijnt maandelijks digitaal (m.u.v. juli en augustus). Een abonnement is gratis. Voor een abonnement moet men een e-mailadres opgeven. Men kan zich inschrijven om opgenomen te worden op de digitale verzendlijst via:

bulletin.rvkarnhem@gmail.com

Wanneer men een bericht heeft voor het Bulletin van de Raad van Kerken dan kan men dit toezenden aan: bulletin.rvkarnhem@gmail.com

2.5. Leden van de Raad van Kerken Arnhem

In de Raad van Kerken Arnhem werken samen:

- Anglicaanse Kerk Arnhem-Nijmegen
- Baptistengemeente Arnhem Centrum
- Christengemeenschap Arnhem e.o.

- Doopsgezinde Gemeente Arnhem
- Evangelische Broedergemeente
- Evangelisch-Lutherse Gemeente Arnhem
- Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt (Koepelkerk)
- Kruiskerk Arnhem (samenwerking van de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Nederlands Gereformeerden)
- Leger des Heils Korps Arnhem
- Protestantse Gemeente Arnhem
- Protestantse Gemeente Schaarsbergen
- Oud-Katholieke Kerk
- Parkstraatgemeente (samenwerkingsverband van de Remonstrantse Gemeente Arnhem en de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Arnhem en omgeving)
- Rooms-Katholieke Kerk, R.K. Parochie St. Eusebius
- Waalse Kerk Arnhem

Waarnemers van onderstaande kerken en geloofsgemeenschappen zijn betrokken bij de Raad:

- Armeens Apostolische Kerk
- Nieuw-Apostolische Kerk

2.6. Dagelijks Bestuur van de Raad van Kerken Arnhem

- Henny Beijer, lid; tel. 026 445 2606; hw.beijer14@gmail.com
- Joseph Follender, penningmeester; tel. 06 5109 1773; follender@dds.nl
- Johannes Kon, voorzitter; tel. 06 5061 1483; aris.kon.arnhem11@gmail.com
- Martine Koops, lid; tel. 026 339 1717; miskoops@hetnet.nl
- Bruno Vreeburg, secretaris; tel. 06 2774 3541; vrar2010@gmail.com
- Trees Bartelds, notulist van het DB, geen lid; tel. 026 445 6019; t.bartelds@planet.nl

2.7. Kerkelijk afgevaardigden in de Raad van Kerken Arnhem of contactpersonen

- Anglicaanse Kerk Arnhem-Nijmegen
Dorienke de Vries; curate@arnhemnijmegenchaplaincy.nl
- Baptistengemeente Arnhem Centrum
Erika Oosterkamp-Fromm; tel. 06 2696 2093;
erika@oosterkamp.org
- Christengemeenschap Arnhem e.o.:
Eduardo Hoogbruin; eduardohoogbruin@gmail.com
- Doopsgezinde Gemeente Arnhem
Aly Meijer; tel. 06 2649 3146;
predikant@doopsgezindenarnhem.nl
- Evangelische Broedergemeente
Patricia Paal; pattypaal@hotmail.com
Ella Dankoor-Pique; elladankoor@live.nl
- Evangelisch-Lutherse Gemeente Arnhem
Wieneke Groot; cvk@luthersegemeentearnhem.nl
- Koepelkerk Arnhem
Wim Bos; tel. 06 1007 6002; wim.bos@koepelkerk.nl
Cornelis Hamstra; tel. 026 848 2099; cornelishamstra@gmail.com
- Kruiskerk Arnhem
Taco Postuma; tel. 06 1502 3840; postuma@kruiskerk-arnhem.nl
- Leger des Heils, korps Arnhem
Henri Kloppenburg; tel. 06 4761 3930;
henri.kloppenburg@legerdesheils.nl
- Oud-Katholieke Kerk
Rudolf Scheltinga; tel. 06 5576 8444; rudolf.scheltinga@okkn.nl
- Parkstraatgemeente (samenwerkingsverband van de Remonstrantse Gemeente Arnhem en de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Arnhem en omgeving
Bert Companjen; tel. 026 351 6961; bert.companjen@gmail.com

- Protestantse Gemeente Arnhem
Arjen Hiemstra; tel. 06 4018 0910; arjen.hiemstra@pgarnhem.nl
- Protestantse Gemeente Schaarsbergen
Henny Beijer; tel. 026 445 2606; hw.beijer14@gmail.com
- Rooms-Katholieke Kerk, R.K. Parochie St. Eusebius
Bruno Vreeburg; tel. 06 2774 3541; vrar2010@gmail.com
Joseph Follender; tel. 06 5109 1773; follender@dds.nl
- Waalse Kerk
Gerard Kreeft; tel. 06 1517 6805; g.kreeft@energywise.nl

Waarnemers:

- Armeens Apostolische Kerk
Shant Simonian; tel. 06 1551 4278;
armeensekerkarnhem@gmail.com
- Nieuw-Apostolische Kerk
Roelof Cramer; tel. 026 323 4635; roelof.a.cramer@hetnet.nl
Rob Profijt; tel. 06 1444 4804; r.profijt9@upcmail.nl

2.8. Eef Sybesma Fonds van de Raad van Kerken Arnhem

De Raad van Kerken Arnhem heeft het Eef Sybesma Fonds ingesteld dat initiatieven kan ondersteunen die passen bij de missie van de Raad. Het kan gaan om activiteiten in Arnhem op kerkelijk gebied waarbij de samenwerking van kerken wordt bevorderd (zowel de kerken die deel uit maken van de Raad van Kerken als christelijke kerken daarbuiten). Het kan ook gaan om initiatieven voor maatschappelijke dienstverlening (diaconie) in Arnhem. Het fonds kan nieuwe initiatieven ondersteunen of een extra stimulans geven aan reeds lopende projecten. Voor de ondersteuning hiervan stelt het fonds jaarlijks een bescheiden bedrag beschikbaar. Er zijn twee momenten in het jaar wanneer een aanvraag moet worden ingediend (1 april of 1 oktober). Zie voor verdere informatie over de voorwaarden voor een aanvraag: <https://rvkarnhem.nl/welkom/eef-sybesma-fonds/algemeen-eef-sybesma-fonds/>

2.9. Oecumene in wijkgemeente en parochie

Oecumenische samenwerking vindt niet alleen plaats op stedelijk niveau maar ook in de wijken van Arnhem. Dat veronderstelt een groeiend besef, dat samenwerking tussen kerken en geloofsgemeenschappen noodzakelijk is en dat de communicatielijnen onderling goed moeten zijn. Op dit terrein probeert de Raad van Kerken Arnhem een stimulerende rol te vervullen. Vooral voor de afgevaardigden van de diverse kerken en geloofsgemeenschappen ligt hier een taak. Dit veronderstelt, dat het mandaat van de afgevaardigden - zij zijn zoals gesteld geen leden op persoonlijke titel - in hun 'thuiskerken' goed verankerd is. Belangrijk, zo niet beslissend, is eveneens dat ambtsdragers in de verschillende kerken aandacht besteden aan oecumenische samenwerking.

3. Oecumenische vieringen en diensten in Arnhem en andere oecumenische activiteiten

Meestal hebben kerken op zondag hun eigen vieringen/diensten. Dat vormt het hart van elke kerkelijke gemeenschap, maar daarnaast organiseren kerken oecumenische activiteiten of diensten waarin meerdere kerkgenootschappen samen werken. Een dergelijke dienst vindt dan op die zondag in één van de deelnemende de kerken plaats. Mededelingen hierover verschijnen in de kerkbladen en in het Bulletin van de Raad van Kerken Arnhem. We geven hier voorbeelden van oecumenische samenwerking.

3.1. Korte lunchpauzedienst in de Koepelkerk

Elke dinsdag is er om 12.30 uur een korte lunchpauzedienst. Dit is een gemeenschappelijk oecumenisch project van de Koepelkerk en de Protestantse Gemeente Arnhem. Iedereen is welkom. De korte dienst is in de Koepelkerk, Jansplein 60, 6811 GD Arnhem.

3.2. Coventry Vredesgebed

Iedere vrijdag is om 12:30 uur het Coventry Vredesgebed in de Waalse Kerk.

Elders in deze brochure staat een uitgebreidere beschrijving van het Coventry Vredesgebed.

3.3. Oecumenische Pelgrimsviering met wandeling in Park Sonsbeek

De pelgrimsviering is voor mensen die zoeken naar stilte, verdieping en verbinding. De viering is iedere derde of vierde woensdag van de maand in de Waalse Kerk, Gasthuisstraat 1, 6811 DZ Arnhem.

De meditatieve viering start om 9.30 uur. Vanaf 9.00 uur is de kerk open om te kunnen genieten van de stilte. Om 10.00 uur is er koffie en thee en een kennismakingsvraag. Daarna, om ongeveer 10.30 uur, gaan we wandelen naar Park Sonsbeek, deels in stilte, deels in gesprek. Rond het middaguur zijn we weer terug bij de kerk en sluiten we af met een potluck lunch, waarvoor iedereen iets meeneemt. Het is ook mogelijk om een deel van de viering mee te doen, bijvoorbeeld alleen de meditatieve viering of alleen de wandeling. Een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd. Het richtbedrag hiervoor is 5 euro. Aanmelden mag, maar hoeft niet per se, bij Aly Meijer:

predikant@doopsgezindenarnhem.nl; tel. 06 2649 3146. Deze pelgrimsviering is een initiatief van de Doopsgezinden Arnhem. Voor meer informatie en actuele tijden van de pelgrimsviering, kijk op de website: www.doopsgezindenarnhem.nl of in het Bulletin van de Raad van Kerken Arnhem.

3.4. Dodenherdenking

Op 4 mei organiseert de Raad van Kerken Arnhem een oecumenische herdenkingsdienst in de Waalse Kerk om 18.30 uur ter gelegenheid van de Dodenherdenking. Aansluitend is er deelname aan de ontmoeting in het stadhuis en deelname aan de kranslegging bij het oorlogsmonument.

3.5. Week van Gebed voor Eenheid van Christenen (15 januari t/m 22 januari 2023)

Deze Week van Gebed is een wereldwijde oecumenische activiteit waaraan protestantse kerken, katholieke kerken en de evangelische kerken meedoen. In Nederland wordt voor deze week samengewerkt tussen de Raad van Kerken Nederland, Missie Nederland (voorheen Evangelische

Alliantie) en de Internationale Kerken van SKIN (Samen Kerk in Nederland). Het thema 2023 van de Week van Gebed voor Eenheid van Christenen is 'Doe Goed, Zoek Recht' (Jes. 1:17).

Samen met Hart voor Arnhem coördineert de Raad van Kerken Arnhem voor elke dag activiteiten (gebed, oecumenische viering, enz.) rond het thema. De deelnemende kerken die een dergelijke gebedsmoment organiseren, zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud hiervan. Op de zondagen 15 januari en 22 januari zijn er oecumenische kerkdiensten. Naast het centrale programma zijn alle kerken uitgenodigd om aandacht aan het thema van deze week te besteden. Informatie over de week valt te vinden op:

<https://weekvangebedarnhem.nl/>

De Week van Gebed voor Eenheid 2024 vindt plaats van 21 t/m 28 januari. Organisatie: Wim Bos; e-mail: wim.bos@koepelkerk.nl; Johannes Kon; e-mail: aris.kon.arnhem11@gmail.com

3.6. Vredesweek

De Vredesweek was oorspronkelijk een initiatief van kerken, maar zij is veel breder geworden en zij staat open voor een veelheid aan levensbeschouwelijke en maatschappelijke organisaties. In 2023 valt de vredesweek van 16 t/m 24 september. De Raad van Kerken Arnhem roept alle kerken en levensbeschouwelijke organisaties in Arnhem op om hier aandacht aan te besteden. Het gebed om vrede is altijd actueel zeker ook in deze tijd. Er wordt naar gestreefd op iedere dag een programmaonderdeel te hebben.

3.7. Oecumenische Geloofsgemeenschap De Regenboog

In Arnhem Zuid vormen de Protestantse en de Rooms-Katholieke parochie samen de Oecumenische Geloofsgemeenschap De Regenboog.

Het is een open groep mensen die op hun eigen manier vorm geven aan het geloof in het leven van nu. De oude tradities en verhalen krijgen een plaats in het alledaagse bestaan waarin wij ons bevinden. Tijdens de vieringen laten we ons inspireren door de woorden uit de bijbel, onze voorgangers en de mensen die de vieringen hebben voorbereid. We zingen met elkaar en zoeken de stilte op. We delen in wat ieder bezighoudt en bieden de ruimte

voor gesprek voor en na de viering. Het open karakter van de Regenboog biedt ruimte aan iedereen die een viering wil bijwonen, anoniem of juist heel betrokken. Kom gerust eens langs.

De vieringen zijn op de 1^{ste} en 3^{de} zondag van de maand. Inloop vanaf 09:30 uur, viering om 10:00 uur. De locatie is: De Kempphaan (boven de Gymzaal), Mr. J.M. de Kempnaersingel 2, 6836 MH Arnhem, in de wijk Rijkerswoerd. Voor informatie: Ron de Bie, tel. 026 – 323 0129; Menno Bonnema, tel. 06 – 2129 8855. E-mail: Regenboogrijkerswoerd@gmail.com
Website met nadere informatie: www.pgarnhem-zuid.nl/oecumenische-geloofsgemeenschap-de-regenboog/

3.8. Jansbeek Ekklesia

De Jansbeek Ekklesia bestaat uit oecumenische vrijwilligers die op eigen wijze 'gelovig zijn' en dit verdiepen met vieringen, concerten, lezingen, meditaties en leerhuis. Heb je zelf ideeën over een activiteit voor zingeving, neem dan contact met ons op. Veel kan, maar wel als je het zelf organiseert en draagt. De activiteiten vinden plaats in de Waalse Kerk, Gasthuisstraat 1, 6811 DZ Arnhem. Alle informatie staat op de website waar men zich ook kan inschrijven voor de nieuwsbrief. Website: <https://jansbeekekklesia.nl/>

4. Werkgroepen van de Raad van Kerken Arnhem

4.1. Werkgroep Wereldgebedsdag

De werkgroep Wereldgebedsdag is een klein comité dat de viering van Wereldgebedsdag in Arnhem voorbereidt. Op de eerste vrijdag van maart komen op de hele wereld mensen bijeen van verschillende achtergrond en religie om gezamenlijk te bidden. De liturgie komt elk jaar uit een ander land. Daar wordt een thema gekozen dat wordt uitgewerkt in een orde van dienst. De gebeden en schriftlezingen zijn overal dezelfde.

Contact: Tjitske Oosterbaan; e-mail: tj.oosterbaan@hetnet.nl

4.2. Werkgroep STIOC

De werkgroep STIOC (Stedelijke Internationale Oecumenische Contacten) onderhoudt buitenlandse oecumenische contacten met kerken. Dit doet STIOC door het organiseren van ontmoetingen met kerken en kerkelijke organisaties in het buitenland. Zo richt STIOC de aandacht op de stad Gera in Duitsland. Gera is een partnerstad van Arnhem. Er zijn regelmatig bezoeken vanuit Arnhem bij de verschillende kerkgemeenschappen in Gera of andersom door een delegatie uit Gera in Arnhem. Een andere partnerstad van Arnhem is Croydon in het Verenigd Koninkrijk.

Daarnaast is STIOC betrokken bij oecumenische conferenties en soms worden belangrijke oecumenische of kerkelijke manifestaties in het buitenland bezocht.

Contact: Klaas van der Hoek; tel. 026 442 1616; kvdhoek@telfort.nl

4.3. Coventrygebed: Bidden voor vrede en verzoening

Dit vredesgebed vindt iedere vrijdag plaats in 160 steden over de hele wereld, vaak zijn het steden die in het verleden geteisterd zijn door oorlogsgeweld, maar ook kerken zonder direct oorlogsverleden kunnen aansluiten. Dit vrijdaggebed is begonnen in de kathedraal van Coventry die in de Tweede Wereldoorlog werd verwoest. In de ruïnes van de kathedraal St. Michael zijn bij opruimwerkzaamheden spijkers gevonden die in een kruisvorm lagen. Deze vorm vindt men terug in het Coventry Cross of Nails. Vanuit Coventry is een wereldwijde verzoeningsbeweging op gang gekomen waarbij onder meer de Gedächtniskirche in Berlijn is aangesloten, de stad Freetown in Sierra Leone en na 9/11 New York.

Het vredesgebed wordt elke vrijdag rond het middaguur gehouden. Nadrukkelijk staan we niet alleen stil bij geweld in het verleden, maar ook bij onrecht dat in het hier en nu plaatsvindt en bij de vraag wat er nodig is om tot verzoening te komen?

De plaats van het gebed is altijd de Waalse Kerk, Gasthuisstraat 1, 6811 DZ Arnhem op elke vrijdag om 12.30 uur. De organisatie is een oecumenische samenwerking. Het gebed is voor iedereen vrij toegankelijk. Arnhem is ook lid van het Coventry Beraad Nederland: www.coventryberaad.nl

Contact: Ton van Gestel; tel. 06 4172 2195; tonvangestel@planet.nl

4.4. Stichting Kruispunt

Kruispunt wil een rustpunt zijn voor dak- en thuislozen. Zij vinden bij Kruispunt een eigen plek, waar ze in verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor elkaar een aantal uren per dag kunnen verblijven. Vanuit een gelovige (christelijke) invalshoek wil Kruispunt een eigen gemeenschap van bezoekers en vrijwilligers zijn. Een drietal pastores zijn pastoraal present. Daarnaast zijn gastvrouwen/heren werkzaam om de opvang te realiseren, samen met een aantal vrijwilligers.

Het meest opvallende binnen Kruispunt is het eetcafé. Voor dit café zijn er kookploegen: periodiek koken enkele mensen uit de politiek, uit het bedrijfsleven of uit andere groeperingen voor de bezoekers van Kruispunt. Speciaal voor de kerken geldt dat het periodiek koken op Kruispunt een goede manier is om de betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid van de Arnhemse kerken tot uitdrukking te brengen. Afgevaardigden van de Raad van Kerken doen hier ook aan mee.

Zie verder de website: www.stichtingkruispunt.nl

5. Met de Raad van Kerken verbonden of samenwerkende organisaties of bijzondere initiatieven

5.1. Interreligieus Netwerk Arnhem

Het Interreligieus Netwerk Arnhem (INA) is in juli 2022 opgericht mede op initiatief van Burgemeester Marcouch van Arnhem. Het doel van het interreligieuze netwerk is om het gesprek tussen vertegenwoordigers van kerken, moskeeën, jodendom en andere godsdiensten te bevorderen. Verschillende vertegenwoordigers van de Raad van Kerken Arnhem en christelijke kerken doen hier aan mee, als ook vertegenwoordigers van moskeeën en van de joodse gemeenschap. Ook de Gemeente Arnhem is bij het gesprek aangesloten.

Het netwerk zal iedere drie maanden bij elkaar komen. Het is mogelijk om als religieuze gemeenschap een bijeenkomst mee te helpen organiseren en

er een bijdrage aan te leveren. Als onderdeel van het netwerk is ook een 'interreligieuze leesclub' actief.

De coördinatie is in handen van Dr. Bert de Ruiter uit Amsterdam. Men kan zich via hem aanmelden voor het netwerk. Dan krijg je de berichten toegestuurd.

Het mailadres is: bertdr.58@gmail.com

5.2. Arnhems Studentenpastoraat (Arnhem Student Point)

Het Arnhems Studentenpastoraat (ASP) is een oecumenische gemeenschap van en voor studenten in Arnhem en Velp. Binnen deze gemeenschap is er ruimte voor bezinning, verbinding en inspiratie. Het ASP is een plaats waar studenten na kunnen denken over het leven, hun toekomst en hun plaats in de samenleving. Voor veel internationale studenten ver weg van huis vormt het ASP een thuis. Er is ruimte voor alle levensbeschouwelijke en culturele achtergronden en via allerlei verschillende activiteiten ontstaat er een veilige plek waar studenten bezig kunnen zijn met dat wat hen inspireert en kracht geeft in het leven. De studentenpastor vormt tevens een netwerk tussen levensbeschouwelijke organisaties en scholen, met name gericht op het mentale welzijn van studenten en de plek die spiritualiteit en religie daarin innemen. Het ASP vindt onder andere steun bij de landelijke organisatie voor studentenpastoraten.

Studenten worden bereikt via sociale media:

<https://www.instagram.com/arnhemstudentpoint/>, via de website: www.arnhemstudentpoint.nl en via verschillende groepen in Whatsapp. Contactadres: Arnhems Studentenpastoraat, Kastanjelaan 22e, 6828 GL Arnhem. Pastor: Iris Springvloet; e-mail: info@arnhemstudentpoint.nl of iris@arnhemstudentpoint.nl

5.3. Stedelijk Oecumenisch Diaconaal Beraad Arnhem (SODBA)

De diaconie van de kerken richt zich op de ondersteuning bij materiële noden. Het SODBA is een samenwerkingsverband van vijf diaconale instellingen in Arnhem: de Diaconie van de Doopsgezinde Gemeente Arnhem, de Diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente van Arnhem, het Diakonaal College van de Protestantse Gemeente te Arnhem,

Interparochiële Caritas Instelling Arnhem, Vincentius Vereniging Arnhem. De doelstellingen van het SODBA zijn:

- een gezamenlijk beleid ontwikkelen en doorvoeren. Dit gezamenlijke beleid dient voor de deelnemende instellingen als leidraad en dient voor besluiten op subsidieaanvragen voor diaconale projecten en diaconale bewustwording in Arnhem;
- een leidraad voor de deelnemende instellingen formuleren om daarmee in SODBA-verband te kunnen werken en aanvragen af te handelen;
- gezamenlijk individuele hulpverlening financieren bij een bedrag van 500 euro of meer;
- een coördinatie- en contactpunt zijn voor de deelnemende instellingen;
- diaconale samenwerking bevorderen.

Correspondentieadres: Diaconaal Bureau, Rosendaalseweg 507, 6824 KL Arnhem

Zie website: <http://home.kpn.nl/mark-de-wijs/vincentius/sodba.htm>

5.4. Hart voor Arnhem

‘Hart voor Arnhem’ is de naam van een samenkomst van diverse christelijke denominaties. De vertegenwoordigers van kerken en maatschappelijke organisaties die in Hart voor Arnhem participeren, hebben vooral een achtergrond in de evangelisatietraditie, de pinkstergemeenten of de gereformeerde kerken. In veel gevallen zijn deze kerkelijke gemeenschappen geen lid van de Raad van Kerken Arnhem. Maar er zijn uitzonderingen. De verschillende gereformeerde kerken zijn wel lid van de Raad. ‘Hart voor Arnhem’ bestaat al lang. In het verleden was Floor Vogelaar van de organisatie ‘Jeugd met een opdracht’ de stuwende kracht bij Hart voor Arnhem.

Hart voor Arnhem komt drie keer per jaar voor een lunch bijeen. Dit gebeurt op wisselende locaties bij één van de participerende kerkgemeenschappen. Tijdens de lunch is er gezamenlijk gebed in groepjes van aanwezigen. De samenwerking met de Raad van Kerken Arnhem is zonder meer hartelijk te

noemen. Verschillende leden van de Raad Arnhem nemen deel aan de bijeenkomsten.

Informatie: Christina Barbosa; e-mail: andrechris07@gmail.com

5.5. Overleg Kerken en Overheid (OKO)

Het Overleg Kerken en Overheid (OKO) is een overleg tussen de kerken/religieuze organisaties en de gemeentelijke overheid. Het OKO bestaat al tientallen jaren en ieder jaar vinden er drie bijeenkomsten plaats met overleg tussen de gemeente Arnhem (ambtenaren en politici) over het brede welzijnsterrein in Arnhem. Het jaarlijkse ontbijt met politici is inmiddels roemrucht.

Het OKO beschikt over een eigen website www.okoarnhem.nl, waarop alle activiteiten van de afzonderlijke kerken staan vermeld gerangschikt naar invalshoek. De acht sociale wijkteams van de gemeente maken daarvan - naar vermogen - gebruik. Er wordt een bredere participatie van geloofsorganisaties buiten de christelijke kerken nagestreefd.

OKO is geen werkgroep van de Raad van Kerken Arnhem maar de financiële administratie van OKO wordt wel door de Raad van Kerken Arnhem beheerd. Twee leden van de Raad van Kerken Arnhem zitten in het overleg. Voorzitter van het OKO is Kees van Esch; e-mail: cevanesch@gmail.com

5.6. Petersborgberaad

Het Petersborgberaad is ontstaan door de inzet van deelnemers van de voormalige werkgroep 'Verzet tegen Armoede', die verantwoordelijk was voor de grote steen vóór de Walburgiskerk met de tekst : 'Armoede is onrecht en eist verzet'. De naam 'Petersborgberaad' is ontstaan, omdat het overleg jaren geleden startte in 'de Petersborg' aan de Slochterenlaan in de Arnhemse wijk Vredenburg.

Dit overleg tussen raadsleden, ambtenaren van de gemeente, de wethouder, wijkcoaches, diaconieën en caritasinstellingen vindt drie keer per jaar plaats op wisselende locaties. Tijdens dit overleg zijn er altijd uitstekende inleidingen van (ervarings)deskundigen. Dit kan de deelnemers waaronder politici en de gemeente Arnhem voeden met voor hen soms

nieuwe inzichten. De Raad van Kerken Arnhem laat zich hier door twee personen vertegenwoordigen.

Voor meer informatie kan men terecht bij Margriet Kok, diaconie Protestantse Gemeente Arnhem; e-mail: m.kok@diaconiearnhem.nl

6. Raden van Kerken in de regio

Raad van Kerken Ede

www.raadvankerkenede.nl

Drs. Albert Schol, voorzitter; tel. 06 2053 1289; albertschol@hetnet.nl; of: voorzitter@raadvankerkenede.nl

Raad van Kerken Nijmegen e.o.

www.raadvankerkennijmegen.nl

M.E.A. van Schie-Faber, secretaris, Zwanenveld 91-23, 6538 SH Nijmegen; info@raadvankerkennijmegen.nl

Raad van Kerken Oosterbeek-Wolfheze-Doorwerth-Heveadorp

Pauline van Woudenberg, scriba; tel. 026 370 6090, Beelaertsiaan 28, 6861 AW Oosterbeek; secretariaatRvK@kpnmail.nl

Raad van Kerken Velp-Rozendaal

www.rvkvero.nl

Truus van Santen, voorzitter; truusgmvansanten@hotmail.com

Raad van Kerken Veluwezoom (voorheen Dieren/Rheden)

www.rvk-veluwezoom.nl

D.J. Brouwer - Stronks, Enkweg 39, 6951 BT Dieren; tel. 0313 420 396; brostro@hetnet.nl

KerkNet Wageningen

www.kerknetwageningen.nl

Algemeen secretaris KerkNet: info@kerknetwageningen.nl