



Programma Vredesweek 2024 in Arnhem van 14 t/m 22 september

Met de oorlogen en geweld in de wereld worden alle mensen van goede wil uitgedaagd om zich steeds in te zetten voor vrede. De kostbare vrede die we in Nederland genieten, moeten we koesteren en behoeden. Tegelijk zijn er veel conflicten in de wereld die laten zien dat er lang niet overal vrede is. De oorlogen in Oekraïne en Gaza beheersen het nieuws, maar er zijn nog zoveel andere vergeten conflicten die het nieuws niet halen. De Vredesweek wil er aan herinneren dat we steeds in actie moeten komen voor de Vrede.

De Vredesweek 2024 loopt van zaterdag 14 t/m zondag 22 september 2024. Het thema van de Vredesweek is: 'Samen voor Vrede. Nu!' (Zie de website: <https://paxvoorvrede.nl/vredesweek/>)

In dit programma staan de activiteiten vermeld die vanuit kerken en andere organisaties in Arnhem worden georganiseerd.

De hele Vredesweek

In de Vredesweek verstuurt de Oud-Katholieke Kerk Arnhem-Nijmegen elke dag een vredesmail. Negen in totaal, van zaterdag 14 september tot en met zondag 22 september. Voor deze vredesmails worden auteurs aangezocht uit diverse kerkelijke gezindten. Elke auteur kiest uit de Bijbel of een andere bron een tekst die past bij het thema van de Vredesweek 2024, namelijk 'Samen voor vrede. Nu!' De auteurs voorzien die van een inhoudelijke toelichting, gevolgd door een zelfgeschreven Gebed voor de Vrede. De mail wordt afgesloten met een persoonlijke reflectie van de auteur op het thema van de Vredesweek. De lezers kunnen zo op hun eigen wijze negenmaal 'thuispelgrimeren' voor de vrede.

Iedereen die de vredesmails wil ontvangen, kan zich opgeven bij secretaris@arnhem.okkn.nl

Zaterdag 14 september vanaf 11.00 uur

Er wordt een vredeskaart of boekenlegger gemaakt met een joods, christelijk en islamitisch vredesgebed. Deze kaart wordt met andere flyers uitgedeeld op het Audrey Hepburnplein in Arnhem.

Zaterdag 14 september van 13.00 tot 16.00 uur: Vrede in Verbinding



Aan het begin van de Vredesweek zal zaterdag 14 september in het Stadhuis van Arnhem van 13:00 tot 16:00 uur de mogelijkheid zijn om verhalen over vrede te beluisteren en te delen. Dit evenement, genaamd Vrede in verbinding, is georganiseerd door het Arnheems Student Point, de doopsgezinden Arnhem, de Soefi Ruhaniat Nederland en de Raad van Kerken Arnhem. Er is een vredesboom en een 'levende bibliotheek' bestaande uit geluidsfragmenten van verschillende ervaringen van vrede.

Daarnaast kun je tijdens dit evenement in gesprek gaan over je ervaringen van en ideeën over vrede aan verschillende 'dialogotafels' die worden geleid door ervaren dialoogbegeleiders van de D3rde Verdieping. Deze middag staat geheel in het teken van verbinding, inspiratie en toenadering tot elkaar.

Zaterdagavond 14 september om 19.00 uur in de Oud-Katholieke Kerk

De Oud-Katholieke parochiekerk in Arnhem, Adolf van Nieuwenaarlaan 3 in Arnhem wordt in de Vredesweek een baken van vredeslichten. In de Vredesgebedsdienst van zaterdagavond 14 september om 19.00 uur worden kaarsen ontstoken die negen dagen blijven branden voor de vrede. Wie het gebed van de vredesmails extra wil onderstrepen, kan een kaars laten branden door 5 euro over te maken op bankrekening NL50TRIO0320512746 ten name van Oud-Katholieke parochie St. Willibrordus, onder vermelding van 'Vredeskaars.' De namen van de donateurs zullen in de Gebedsdienst worden genoemd. Elke kaarsvlam staat voor één bidder voor de vrede. De kaarsen samen vormen een laaiend vuur van verlangen naar vrede.

Zaterdag 14 september 20.00 tot 23.00 uur: Interreligieuze Dialoog 'Vrede is de Weg'

Op zaterdag 14 september 2024 van 20.30 tot 23.00 uur is in Muis Sacrum de interreligieuze dialoog 'Vrede is de weg'. Dit wordt georganiseerd door de Gemeente Arnhem. Het is een gevarieerd programma. Er is muziek van het Duits-Ottomaanse Salsabil Ensemble. Er zal een dialoog zijn met sprekers en publiek onder begeleiding van de moderatoren Marc Coenders en Fatima Zohra Roudi. Sprekers zijn naast Burgemeester Marcouch: Ds. Harcourt Klinefelter, Sjeik Mahmoud Khan, Rabbijn Lody van der Kamp, Sjeik Khaled Bentounes. Inloop is vanaf 20.00 uur. Na afloop is er een borrel. De bijeenkomst is gratis maar aanmelden is verplicht via:

info@huisvanvrede.nl

Zondag 15 september om 10.15 uur

Oecumenische dienst in de grote Eusebiuskerk in het kader van de Vredesweek. Organisatie door de Protestantse Gemeente Arnhem. De voorganger is ds. Monique Maan.

Zondag 15 september om 10.30 – 12.00 uur

Eucharistieviering in de Oud-Katholieke Kerk in Arnhem (Adolf van Nieuwenaarlaan 3) gewijd aan de Vredesweek.

Maandag 16 september om 19.30 – 20.00 uur

Oecumenische gebedsbijeenkomst voor de Vrede in de Martinuskerk, Steenstraat 7, Arnhem georganiseerd door de Raad van Kerken Arnhem.

Dinsdag 17 september om 12.30 uur

Middaggebed om Vrede. Op 17 september zal het middaggebed in de Koepelkerk, Jansplein 60, Arnhem geheel gewijd zijn aan het thema Vrede. De kerk is open van 12 tot 14 uur. Het gebed duurt ongeveer 20 minuten en begint om 12:30 uur. Voor wie dat wil is achteraf gelegenheid tot ontmoeting met koffie en thee.

Woensdag 18 september 2024: 9.30 – 13.00 uur

Woensdag 18 september is er een Pelgrimsviering met een wandeling rond het thema Vrede. Dit is in de Waalse Kerk (Gasthuisstraat 1, Arnhem),. Het is geen probleem wanneer je alleen een deel van het programma wil volgen. Om te kunnen genieten van de stilte is de kerk open vanaf 9.00 uur. Om 9.30 uur begint een korte meditatieve viering met aansluitend koffie/thee en wat lekkers en een verrassende kennismakingsvraag. Daarna is er voor wie wil, een stiltewandeling naar en in park Sonsbeek. Bij de waterval krijg je een bezinnende vraag mee. Vanaf de Witte Watermolen lopen we al pratend terug naar de Waalse kerk. Om 12 uur is daar een potluck lunch, waarvoor iedereen iets te eten meeneemt. Aly Meijer leidt de ochtend. Opgave mag, maar hoeft niet per se, bij predikant@doopsgezindenarnhem.nl, voor meer info www.doopsgezindenarnhem.nl

Vrijdag 20 september om 12.30 uur

Coventry Vredesgebed in de Waalse Kerk (Gasthuisstraat 1, Arnhem) speciaal gewijd aan de Vredesweek.

Vrijdag 20 september 2024: 13.30 - 16.00 uur

Op vrijdag 20 september is de conferentie 'Vrijheid is een werkwoord. De vier vrijheden van Roosevelt als leidraad' in de Muzenzaal van Muis Arnhem. De toegang is gratis. Dit wordt georganiseerd in verband met de herdenking van de Slag om Arnhem door de stichting War Requiem – Bridge to the Future. Zie voor informatie en aanmelden: <https://bridgetothefuture.nl/2024/>

Vrijdag 20 september 2024: Herdenking van de Slag om Arnhem

In de Vredesweek valt ook de herdenking van Slag om Arnhem. Beide activiteiten zijn daarom onlosmakelijk met elkaar verbonden. We herdenken de slachtoffers van deze strijd en de offers die voor de vrijheid zijn gebracht.

Na een bijeenkomst in de Eusebiuskerk die alleen voor genodigden is, start om 18.45 uur de mars over de brug en is om 19.15 uur de Herdenkingsceremonie en kranslegging in de Berenkuil, Om 20.00 uur is dan de wandeling naar de Rijnkade. Tot slot is van 20.30 tot 22.00 uur de herdenkingsmanifestatie 'Bridge to Liberation' bij de John Frostbrug met artiesten en sprekers op een drijvend podium. De manifestatie is ook via grote ledschermen te zien. Het kan ook thuis gevolgd worden via <https://bridgetoliberation.nl/>

Zondag 22 september om 9.45 uur

Oecumenische viering in het kader van de Vredesweek in de Lucaskerk in Elden (Rijksweg-West 52) met medewerking van het Lucaskoor. Voorgangers: Dorise van Driel (PGA), Majoor Peter Schraa (Leger des Heils), Anita Coenraads (RK Eusebiusparochie) en Ds. Jaap Marinus (Parkstraatgemeente).

Gedurende de maand september in het kader van de herdenking van de Slag om Arnhem

De Koepelkerk maakt deel uit van het project 'Kleur de stad'. De gehele maand september zal de gevel van de kerk gebruikt worden als projectiescherm voor een zogenaamd community kunstproject in verband met de Airborneherdenking. De bedoeling is dat bij het thema passende kleurplaten worden geprojecteerd. Iedereen -van alle leeftijden!- kan hieraan meedoen en een tekening aanleveren.

Welk Airborne verhaal heeft op jou de meeste indruk gemaakt? Welke boodschap wil jij delen? Kleur mee en lever jouw kunstwerk uiterlijk 21 augustus in. Voor meer informatie en aanleveren van de tekeningen: <http://www.airbornelights.nl>

Website

Eventuele verdere bijstellingen van het programma zijn te vinden op de volgende websites van de Raad van Kerken Arnhem www.rvkarnhem.nl of de Jansbeek Ekklesia www.jansbeekekklesia.nl/

Landelijk wordt gratis materiaal voor de Vredesweek verspreid. Dit valt tegen verzendkosten te bestellen bij: <https://paxvoorvrede.nl/vredesweek/>

Versie 12 september 2024